

## Zondag 46

**Zondag 46 gaat over : Onze Vader, Die in de hemelen zijt.**

**Lees de tekst van Zondag 46**

**Vraag 120 : Waarom heeft Christus geboden God also aan te spreken : Onze Vader ?**

Antw : Opdat Hij van stonden aan, in het begin onzes gebeds, in ons de kinderlijke vreze en toevorzicht tot God verwekke, welke beide de gronds onzes gebeds zijn, namelijk, dat God onze Vader door Christus geworden is, en dat Hij ons veel minder afslaan zal hetgeen wij Hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen.

### **Moeilijke woorden !**

van stonden aan	=	bij het begin van het gebed
kinderlijke vreze	=	eerbied voor de heilige God
toevorzicht	=	vertrouwen
afslaan zal	=	afwijzen zal

**Vraag 121 : Waarom wordt hier bij gevoegd: Die in de hemelen zijt ?**

Antw : Opdat wij van de hemelse Majesteit Gods niet aards gedenken, en van Zijn almachtigheid alle nooddrift des lichaams en der ziel verwachten.

### **Moeilijke woorden !**

bijgevoegd	=	bijgezegd
niet aards gedenken	=	geen aardse gedachten hebben
nooddrift	=	alles wat wij nodig hebben

## **Zondag 46**

**Je ziet Zondag 46 nog een keer.**

**Nu is de tekst van Zondag 46 makkelijker geschreven.**

**Vraag 120 : Christus heeft geboden om te bidden :  
Onze Vader.  
Waarom heeft Hij dat geboden ?**

**Antw :** De Heere Jezus heeft het : Onze Vader aan Zijn discipelen geleerd.  
Het is Zijn wil dat Zijn kinderen vanaf het begin van hun gebed eerbied en ontzag voor God de Vader hebben en op Hem vertrouwen.  
God kijkt hoe het in het hart is onder het bidden. Is er eerbied, ontzag en vertrouwen ?  
Is er geloof, dat God onze Vader geworden is door het werk van Christus ?  
Aardse vaders zorgen goed voor hun kinderen.  
Als aardse vaders meestal goed zorgen voor hun kinderen, zal de hemelse Vader zeker goed zorgen. Hij weet wat Zijn kinderen nodig hebben voor hun lichaam en ziel.  
Als Gods kinderen met een echt gelovig hart tot hun Vader bidden, zal hun Vader zeker gebedsverhoring geven, naar Zijn wil.

**Vraag 121 : Waarom staat erbij : Die in de hemelen is ?**

**Antw :** Wij mogen geen aardse gedachten van God hebben. Daarom staat er bij : Die in de hemelen is. God is de hoogste Majesteit. De hemel is Zijn troon. God is de almachtige God. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. De gedachten van God zijn veel hoger dan onze gedachten. Alles wat God doet, is goed. De hemelse Vader verzorgt Zijn kinderen goed. Hij geeft alles wat nodig is voor lichaam en ziel.

## Vragen en opdrachten !

Waar gaat het over in Zondag 46 ?

---

Wie heeft geboden om deze woorden te gebruiken in het gebed ?

---

Wat vroegen de discipelen aan de Heere Jezus ? ( Lukas 11:1b )

---

**Lees eerst het stukje.**

**Het stukje hoort bij vraag en antwoord 120.**

**Geef daarna antwoord op de vragen.**

( Alle antwoorden staat in het stukje. Goed lezen !)

Wat is bidden eigenlijk ?

Bidden is spreken tot God, Die in de hemel woont.

God is de almachtige God, de Schepper van de hemel en de aarde.

God is ook jouw Schepper.

God is de allerhoogste God, de heilige God, de hoogste Koning, de hoogste Majesteit.

God is heilig. Als wij tot de heilige God bidden, moeten we ons eerst voorbereiden.

Je mag niet zeggen : even bidden, of...even snel bidden.

Als we bidden moeten we goed nadenken tot Wie we bidden.

We mogen ook niet oneerbiedig zitten of om ons heen kijken als we bidden. We moeten aan één ding denken onder het bidden, aan de Heere. We denken soms aan andere dingen onder het bidden, dat is heel erg. Soms denken we even aan de Heere en dan gaan onze gedachten ergens anders heen.

Als je het druk hebt, kun je wel bidden zonder er bij na te denken.

Dan denk je : heb ik al gebeden, of moet ik het nog doen ?

Bidden moet je leren.

De Heere kan ons bidden leren.

Zijn onderwijs en Zijn Heilige Geest hebben we nodig om echt te leren bidden. De discipelen hebben ook aan de Heere Jezus gevraagd : "Heere, leer ons bidden."

Vraag jij ook aan de Heere : Heere, leer mij bidden !

**Vragen !**

Wat is bidden ?

---

Waar woont God ?

---

Wie is jouw Schepper ?

---

Wat moeten we eerst doen voor we bidden ?

---

Wat mogen we nooit doen ?

---

---

Welke zondige fouten maken we soms onder het bidden ?

---

---

Moeten we bidden leren ?

ja   

nee  

Wie kan ons bidden leren ?

---

Wat hebben de discipelen gevraagd aan de Heere Jezus ?

---

Waar staat dat in de Bijbel ?

---

**Lees eerst het stukje.**

**Het stukje hoort bij vraag en antwoord 120.**

**Geef daarna antwoord op de vragen.**

( Alle antwoorden staan in het stukje. Goed lezen !)

Het volmaakte gebed, dat Jezus aan Zijn discipelen gaf , begint met :  
Onze Vader, Die in de hemelen zijt.

God in de hemel is de Vader van de Heere Jezus.

God is ook de Vader van al Zijn kinderen.

God heeft ze als Zijn kinderen aangenomen, om Christus wil.

Zoals we geboren zijn, is God onze Vader niet. Hij is wel onze  
Schepper.

Als we niet wedergeboren zijn, hebben we een andere vader, de  
duivel. Wat is dat erg, als je moet zeggen dat de duivel je vader is.

Dan ben je ongelukkig. Dan ben je niet zalig, maar rampzalig.

Je weet hoe erg een ramp is. Rampzalig is het ergste wat er is. Het  
betekent een leven buiten God, een leven onder Gods toorn.

Maar...er kan nog een wonder gebeuren. Door het werk van de  
Heilige Geest in je hart, kun je nog een kind van God worden. Dat  
wonder heeft de Heere Jezus verdiend. Wie een nieuw hart krijgt, door  
een nieuwe geboorte, krijgt een andere vader.

De Heere Jezus zorgt ervoor dat kinderen van de duivel kinderen van  
God kunnen worden. Jezus alleen kan uit de macht van de duivel  
verlossen.

God de Vader zorgt voor al Zijn kinderen. Hij kent Zijn kinderen  
volmaakt en Hij weet wat voor hen het beste is.

God wil dat Zijn kinderen Hem zullen eren en Hem gehoorzamen.

Dus, alleen Gods kinderen kunnen met hun hart zeggen : Onze Vader.

Mag je het Onze Vader bidden als je onbekeerd bent ?

Dat mag, als je er wel bij vraagt :”Heere, wilt U alles aan mij geven  
wat nodig is om het Onze Vader met mijn hart te bidden. Verlos mij  
van de duivel, die mijn vader is als ik onbekeerd ben.”

**Vragen !**

Van wie is God de Vader ?

---

Als we geen nieuw hart hebben, wie is dan onze vader ?

---

Kan God onze Vader nog worden ?

ja

nee

Hoe kan God onze Vader worden ?

---

---

Wat kan de Heere Jezus ?

---

Zorgt God de Vader voor al Zijn kinderen ?

nee

ja

Ben je gelukkig als God je Vader is ?

ja

nee

Wat wil God de Vader van Zijn kinderen ?

---

**Lees eerst het stukje.**

**Het stukje hoort bij vraag en antwoord 120.**

**Geef daarna antwoord op de vragen.**

( Alle antwoorden staan in het stukje. Goed lezen !)

Waarom begint het gebed met : Onze Vader ?

De Heere wil, dat er in het hart kinderlijke vrees zal zijn.

Kinderlijke vrees betekent eerbied en ontzag voor de hemelse Vader.

Vrees betekent hier niet : bang zijn. Kinderlijke vrees betekent dat je

Vader niet kunt missen. Gods kind heeft Zijn Vader lief en eert Hem.

Gods kinderen hebben hun Vader lief, omdat ze Zijn liefde in hun hart gekregen hebben. Daarom heeft de Heere de hoogste plaats in hun hart. Kinderen van God zijn gelukkige mensen. Ze hebben een Vader waarop ze kunnen vertrouwen. En Vader wil dat Zijn kinderen ook op Hem vertrouwen.

Net zoals een kind om hulp vraagt bij zijn aardse vader, vragen Gods kinderen om hulp bij hun hemelse Vader. En de hemelse Vader belooft Zijn hulp aan Zijn kinderen te geven.

Verdienen Gods kinderen hulp ? Ze kunnen het zelf niet verdienen, maar de Heere Jezus heeft hulp voor hen verdiend.

Aardse vaders kunnen hun kinderen niet altijd geven wat ze nodig hebben. Maar de hemelse Vader kan het altijd.

Er zijn soms aardse vaders die slechte vaders zijn. Zij zorgen niet goed voor hun kinderen.

De hemelse Vader is goed. Als Zijn kinderen met een echt gelovig hart bidden, zal Hij hen geven wat ze nodig hebben.

Krijgen Gods kinderen altijd wat zij graag willen hebben ? Nee, dat niet. Want zij vragen wel eens dingen die helemaal niet goed voor hen zijn. Gelukkig weet de hemelse Vader wel wat goed en nodig is voor Zijn kinderen.

## **Vragen !**

Wat betekent : kinderlijke vrees ?

---

Wie heeft de hoogste plaats in het hart van een kind van God ?

---

Kunnen Gods kinderen altijd op hun hemelse Vader vertrouwen ?  
Of...kunnen Gods kinderen soms op hun hemelse Vader vertrouwen ?

---

Wat is het verschil tussen aardse vaders en de hemelse Vader ?

---

---

---

Krijgen Gods kinderen altijd alles wat ze aan hun hemelse Vader vragen ? \_\_\_\_\_

Waarom niet ?  
\_\_\_\_\_

Wat geeft de hemelse Vader ?  
\_\_\_\_\_

### **Opdracht !**

**Zoek de volgende teksten op uit de Bijbel en schrijf achter de tekst wat er over God de Vader geschreven is.**

Lees : Psalm 68:6

God is een Vader der (= van de ) \_\_\_\_\_

Lees : Jeremia 31:9

God is Israël tot een \_\_\_\_\_

Lees : Johannes 10:30

In deze tekst zegt de Heere Jezus :” Ik en de \_\_\_\_\_ zijn \_\_\_\_\_

Lees : Romeinen 8:15

Wie als een kind van God aangenomen wordt, mag roepen, door het werk van de Heilige Geest \_\_\_\_\_

Lees : 2 Korinthe 11:31

Mensen denken soms dat Paulus liegt.

Maar Wie weet dat Paulus niet liegt ?  
\_\_\_\_\_

### **Opdracht !**

**Lees :Lukas 11:11-13**

**Schrijf daarna het antwoord op de strepen (\_\_\_\_\_)**



In vers 11 en 12 gaat het over aardse vaders.

Aardse vaders zijn jullie vaders... thuis.

In de tekstverzen die je gelezen hebt, staat dat aardse vaders goed voor hun kinderen zorgen. Ze geven geen steen als ze om brood bidden.

Ze geven geen \_\_\_\_\_ als ze om \_\_\_\_\_ bidden.

Ze geven geen \_\_\_\_\_ als ze om \_\_\_\_\_ bidden.

Ze geven geen \_\_\_\_\_ als ze om een \_\_\_\_\_ bidden.

Als aardse vaders zo goed voor hun kinderen zorgen, zal de hemelse Vader vast en zeker goed voor Zijn kinderen zorgen.

Wat zegt de Heere Jezus tegen Zijn discipelen ? ( vers 13 )

Indien dan gij, die \_\_\_\_\_ zijt, weet uw \_\_\_\_\_

goede \_\_\_\_\_ te geven, hoeveel te meer zal de hemelse

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ geven

dengenen, die \_\_\_\_\_ bidden.

Als de Heere de Heilige Geest geeft om te bidden, zal dat gebed verhoord worden.

Wat je uit Lukas 11:11-13 gelezen hebt, staat met andere woorden in de catechismus.

Het betekent hetzelfde.

Lees de tekst uit antwoord 120 :

*...dat God onze Vader door Christus geworden is, en dat Hij ons veel minder afslaan (= afwijzen ) zal hetgeen dat wij Hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. (= niet geven )*

## **Opdracht !**

**Lees eerst het stukje.**

**Het stukje hoort bij vraag en antwoord 121.**

**Geef daarna antwoord op de vragen.**

( Alle antwoorden staan in het stukje. Goed lezen !)

In vraag en antwoord 121 staat dat God in de hemel woont.

Waarom wordt dat erbij gezegd ?

Dat wordt gezegd omdat God de allerhoogste God is en wij geen aardse gedachten van God mogen hebben.

Wij mogen niet denken dat God net zo is als de mensen.

Als mensen iets doen, begrijpen wij meestal wel waarom ze iets doen.

Het doen van God kunnen wij niet begrijpen.

Hoe komt het dat wij vaak met aardse gedachten ( onze eigen gedachten ) aan God denken ? Dat komt omdat wij dwaas geworden zijn door de zonde. God is wijs.

Als we leren Wie God is ( heilig ), door het werk van de Heilige Geest, leren we ook dat God rechtvaardig, almachtig, alwetend is.

Dan leren we dat God onze Vader niet meer is, maar onze Rechter.

Hij moet ons straffen om onze zonden. Wie berouw krijgt over zijn zonden, door het werk van de Heilige Geest, leert ook dat er Iemand nodig is Die tussen God en ons in moet staan om het goed te maken bij God. Wij hebben een Borg nodig, Die onze zonden vergeeft door Zijn bloed. De Borg Jezus. Hij alleen is de Weg naar God in de hemel. Hij alleen kan het goed maken met God, de Rechter. Als de Heere Jezus Zijn werk voor ons doet, is God je Rechter niet meer Die je straft om je zonden, maar je Vader, Die je alles geeft wat nodig is voor je lichaam en ziel.

Dat doet Hij door Zijn Vaderlijke liefde en almacht.

## **Vragen !**

Waarom wordt er in het Onze Vader bijgezegd : Die in de hemelen is ?

---

---

Kunnen wij God begrijpen ?

---

Mogen wij met aardse gedachten aan God denken ?

---

Hoe komt het dat wij vaak met aardse gedachten aan God denken ?

---

Wanneer is God je Rechter ?

---

Wanneer is God je Vader ?

---

Wat mogen Gods kinderen van hun hemelse Vader verwachten ?

---

---

### **Opdracht !**

**Zoek de volgende teksten op in de Bijbel.**

**Lees de aangegeven tekstverzen.**

**Schrijf op in welk vers staat dat God in de hemel woont.**

Lees : Psalm 115:1-3

In welk vers staat dat God in de hemel woont ?

---

Lees : Exodus 3:1-7

In welk vers staat dat God alles ziet ?

---

Lees : Klaagliederen van Jeremia 3:39-42

In welk vers staat dat we ons hart moeten opheffen tot God in de hemel ? (= alleen denken aan God onder het bidden )

---

Lees : Psalm 123

In welk vers staat dat de dichter met zijn ogen kijkt tot God in de hemel ?

---

## **Opdracht !**

### **Leer de volgende vragen en antwoorden uit je hoofd !**

- Vraag 1 : Hoe begint het volmaakte gebed ?  
Antw Onze Vader, Die in de hemelen zijt.
- Vraag 2 : Wat betekent : kinderlijke vrees ?  
Antw Eerbied en ontzag.
- Vraag 3 : Wat betekent het woord : toevorzicht ?  
Antw Vertrouwen.
- Vraag 4 : Door Wie is God de Vader geworden van Zijn kinderen ?  
Antw Door Christus zijn ze tot kinderen aangenomen.
- Vraag 5 : Wat mogen we niet van God denken ?  
Antw We mogen niet aards van God denken.
- Vraag 6 : Wat mogen Gods kinderen van hun hemelse Vader verwachten ?  
Antw Alle nooddrift voor lichaam en ziel.
- Vraag 7 : Wat betekent : nooddrift ?  
Antw Alles wat je nodig hebt.