

Zondag 37

Zondag 37 gaat over het zweren van een eed.

Lees de tekst van Zondag 37

Vraag 101: Maar mag men ook godzalig bij de Naam van God een eed zweren ?

Antw : Ja, als het de overheid van haar onderdanen, of anderszins ook de nood vordert, om trouw en waarheid daardoor te bevestigen, en dat tot Gods eer en het heil van de naaste ; want zulk eedzweren is in Gods Woord gegrond en daarom ook van de heiligen van het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest.

Moeilijke woorden !

overheid = de regering
of anderszins ook = in een ander geval
bevestigen = vastmaken

Vraag 102 : Mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eed zweren ?

Antw : Neen, want een rechte eed zweren is God aanroepen , dat Hij, als Die alleen het hart kent, aan de waarheid getuigenis wil geven, en mij straffe, indien ik valselyk zweer; welke eer aan geen schepsel toebehoort.

Moeilijke woorden !

de heiligen = de roomse heiligen
een rechte eed = een geoorloofde eed
de waarheid getuigenis geven = God, als Getuige bevestigt de waarheid

Zondag 37

Je ziet Zondag 37 nog een keer.

Nu is de tekst van Zondag 37 makkelijker geschreven.

Vraag 101 : Mag je bij de Naam van God godzalig een eed zweren ?

Antw : Ja. Je mag alleen een eed zweren als de regering dat vraagt aan bijvoorbeeld ministers, leden van de gemeenteraad, artsen, advocaten, officieren in het leger, politieagenten enz.
Door de zonde is de mens niet meer betrouwbaar. Daarom is het soms nodig om met een eed te bewijzen dat je echt de waarheid spreekt.
Met een eed roep je God aan als de levende, alwetende, heilige en rechtvaardige God We zeggen dan eigenlijk : ik roep God aan tot een Getuige; Hij weet dat ik de waarheid spreek.
De Catechismus leert dat godzalig zweren moet gebeuren tot eer van God en behoud van onze naaste. Dat zulk zweren mag, leert de Bijbel in het Oude en Nieuwe Testament.

Vraag 102 : Mag je ook zweren bij de naam van een heilige of een ander schepsel ?

Antw : Nee, dat mag niet. Alleen de Heere kent het hart. Daarom mag je alleen bij Zijn Naam zweren. Die eer komt Hem alleen toe.
God zal straffen als iemand een valse eed (een leugen) eed aflegt.

Vragen en opdrachten !

Schrijf het derde gebod op.

Lees de tekst van Zondag 37, vraag en antwoord 101.
Maak daarna de opdrachten.

Zondag 37 gaat weer over het derde gebod. Over de Naam van God. De Naam van God wordt ook gebruikt bij het eedzweren. Er wordt ook wel gezegd : een eed afleggen.

Heb jij wel eens over eedzweren gehoord ?

ja

nee

Je hebt vraag en antwoord 101 gelezen.
Daar staat in wat eedzweren is.

Mag je bij de Naam van God eed zweren ?

nee

ja

Lees eerst het stukje en geef daarna antwoord op de vragen.

In antwoord 101 gaat het over twee belangrijke woorden.

Deze woorden : **waarheid** en **trouw**.

Die woorden hebben alles te maken met het afleggen van een eed.

Wij moeten altijd de **waarheid** spreken, dat weet je.

Je mag niet liegen. Maar toch gebeurt het wel eens dat iemand liegt.

Als we over liegen denken, moeten we ook denken aan onze zondeval in het paradijs. Adam en Eva waren zo goed geschapen dat ze de **waarheid** in hun hart hadden. Ze waren eerlijk. De duivel heeft Adam en Eva verleid en ze hebben naar de leugenaar geluisterd en hem geloofd.

Vanaf dat ogenblik waren alle mensen leugenachtig en onbetrouwbaar tegenover de Heere en de naaste.

Omdat de mensen onbetrouwbaar geworden zijn, eist de regering soms dat mensen de eed afleggen, om daarmee te bewijzen dat ze echt de **waarheid** spreken.

Vragen !

Mag je liegen ? _____

Wordt er gelogen ? _____

Hoe heeft God de mens geschapen, eerlijk of leugenachtig ?

Hoe komt het dat alle mensen leugenachtig zijn ?

Nu volgt een voorbeeld over het afleggen van een eed.

Een dief heeft gestolen. Hij moet voor de rechter komen. De man zegt tegen de rechter : "Ik heb het niet gedaan."

Twee mannen hebben gezien dat de dief gestolen heeft. Deze mannen heten getuigen. De getuigen zeggen tegen de rechter : "De man is een dief, hij heeft gestolen, wij hebben het gezien."

De rechter zegt tegen de getuigen : "Ik wil weten dat jullie de **waarheid** spreken, anders gaat de man misschien onschuldig de gevangenis in. Jullie moeten zweren dat je de **waarheid** spreekt."

De twee getuigen moeten een eed afleggen. Dat gebeurt heel eerbiedig. Ze steken twee vingers van de rechterhand omhoog en zeggen daarbij : "Zo waarlijk helpe mij God almachtig ."

De Naam van God wordt aangeroepen in het zweren. Het is nu net of ze voor de Heere staan. De Heere is alwetend. Hij kijkt in het hart van de getuigen en weet of ze de **waarheid** spreken of niet.

Als de twee getuigen liegen, leggen ze een valse eed af en dat straft God.

De rechter denkt : de getuigen spreken vast en zeker de **waarheid**.

De dief heeft gestolen en moet de gevangenis in.
Het was een belangrijk ogenblik toen de getuigen voor God en de
rechter stonden. Het ging om de **waarheid**.

Vragen !

Wat zijn getuigen ?

Je hebt in het stukje gelezen wat er gebeurt is.
Waar moesten de dief en de getuigen heen ?

Wat zei de rechter tegen de getuigen ?

Wat moesten de getuigen doen ?

Wat moet je doen met je vingers als je een eed aflegt ?

Wat moet je zeggen als je eed aflegt ?

Wanneer leg je een valse eed af ?

Om welk belangrijk woord gaat het in het stukje ?

Nu denken we na over het woord : **trouw**.

Als iemand bijvoorbeeld burgemeester wordt, moet hij beloven dat hij **trouw** zal zijn. **Trouw** aan de koningin en de plaats waarover hij burgemeester is.

Ministers moeten ook beloven dat ze **trouw** de koningin zullen dienen en eerlijk zullen zijn.

Deze mensen moeten ook een eed afleggen. Onze regering wil dat. En...bij iedere eed wordt de Naam van de Heere aangeropen.

Vragen !

Wat moet bijvoorbeeld een burgemeester of een minister beloven ?

Wat moeten ze doen ?

Welke Naam wordt er iedere keer aangeropen bij het afleggen van een eed ?

We gaan verder om over woorden uit de Catechismus na te denken. Het zweren, of afleggen van de eed, moet tot **eer van God** en **heil van onze naaste gebeuren**.

Zo hebben de heiligen van het Oude en Nieuwe Testament de eed ook gebruikt.

Zoek plaatsen op in het Oude Testament waarin over het eedzweren gesproken wordt.

Psalm 119:106 In deze tekst zweert David met een eed dat Hij trouw zal zijn aan Gods bevelen.

Genesis 21:24 Wat zegt Abraham ?

Genesis 50:5

Wat zegt Jozef tegen de Farao ?

1 Koningen 2:23

Wat doet koning Salomo ?

Zoek plaatsen in het Nieuwe Testament.

Johannes 3:3

Voorwaar is ook een woord voor zweren.

Wat zweert de Heere Jezus in deze tekst ?

Romeinen 1:9

Wat zegt Paulus in deze tekst met een eed ?

Romeinen 9:1

Wat zegt Paulus in deze tekst met een eed ?

In de kerk moeten mensen ook dikwijls iets beloven met een eed.

Heb je wel eens gezien dat er in de kerk een dominee, ouderling of een diaken bevestigd werd ? _____

Dan worden er vragen gesteld.

De dominee, ouderling of diaken zegt 'ja' op de vraag. Dat gebeurt in een kerkdienst waar de Heere is. Dus dat is ook een eed die dan afgelegd wordt. Want ze zeggen 'ja' tegen de Heere.

Ook ouders, die kinderen laten dopen, hebben 'ja' geantwoord op de vragen die gesteld werden.

Geven ouders antwoord aan de dominee ? Nee, aan de Heere.
Ze beloven met een eed dat ze hun kinderen zullen opvoeden zo de Heere dat leert in de Bijbel.

Daar moeten de ouders ook over praten met hun kinderen als ze het begrijpen. Kinderen en jongeren moeten goed naar hun ouders luisteren en gehoorzaam zijn aan de Heere en Zijn Woord.

Als je later belijdenis doet, doe je ook een eed. Als de dominee vraagt, in Naam van de Heere, of je blijft bij wat de Bijbel leert en je dat in je leven ook laat zien, zeg je 'ja'.

Wat is het werk van de Heilige Geest nodig om niet alleen met je mond, maar ook met je hart 'ja' te zeggen.

Als je 'ja' zegt en je verlaat de kerk en leeft met de wereld mee, heb je een valse eed gedaan en dat straft God.

**Lees de tekst van Zondag 37, vraag en antwoord 102.
Geef daarna antwoord op de vragen.**

Bij welke Naam mag je alleen een eed zweren ?

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| bij de naam van een engel | <input type="radio"/> |
| bij de naam van een mens | <input type="radio"/> |
| bij de Naam van God | <input type="radio"/> |

Wie wordt er aangeropen als er een eed gedaan wordt ?

- | | |
|---------|-----------------------|
| Mozes | <input type="radio"/> |
| God | <input type="radio"/> |
| Abraham | <input type="radio"/> |

Wie kent het hart van de mens ? _____

Wat is vals zweren ?

Straft God het vals zweren ?

- | | |
|-----|-----------------------|
| ja | <input type="radio"/> |
| nee | <input type="radio"/> |

Zegent God het eerlijk spreken van de waarheid ?

nee O

ja O

Een belangrijke boodschap voor jou !

Lees eerst het stukje en geef daarna antwoord op de vragen.

Als er gepreekt wordt, of je leest in de Bijbel, zweert God ook een eed. God zegt in de Bijbel tegen ons dat we goddeloze mensen zijn. Dat is erg, maar het is waar. Goddeloos betekent : zonder God. Nu komt het wonder !

God zweert dat Hij goddeloze mensen kan redden. Bij God vandaan is zaligheid te krijgen voor goddeloze mensen.

We lezen met elkaar een tekst waarin dat wonder staat.

Het staat in Ezechiël 33:11. “Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb aan de dood van de goddelozen ! Maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven , o huis Israëls ?”

In Openbaring 3:14-21 lees je dat de Heere Jezus zweert. Eerst zegt de Heere Jezus tegen de mensen dat ze goddeloos zijn. Ze zien niet dat ze schuldig staan tegenover God om hun zonden en daarom Zijn toorn verdienen.

Zien wij dat we schuldig staan tegenover God en daarom Zijn toorn verdienen ?

Nee, dat zien we niet zonder het licht van de Heilige Geest.

Wat zijn we arm en ongelukkig als we dat niet zien.

Maar de Amen zweert. De trouwe en Waarachtige (= de Heere Jezus doet een eed in liefde. Hij weet dat we verloren liggen in de zonden door onze eigen schuld.

De eed, die de Heere Jezus uitspreekt, is een wonder bij God vandaan.

De Heere Jezus geeft de Laodicezen (en ons) een goede raad.

Hij zweert :Ik heb de beste raad voor jullie.

Je moet de zaligheid niet bij jezelf, maar bij Mij zoeken.
De Heere zweert dat Hij alles heeft wat wij missen.
Hij zweert dat verloren zondaren, uit genade, verlost kunnen worden door een nieuwe geboorte.
Wat doe jij met de eed die God zweert ?
Wat doe je als God tot jou zegt : bekeer je ?
Als we niet naar de Heere luisteren en ongehoorzaam blijven, spreekt de Heere een andere eed uit. Deze eed :Als je je niet bekeert, blijf je onder Mijn toorn liggen met een boos hart. Dan zweert de Heere in Zijn toorn.

Iedere keer als de Bijbel opengaat doet de Heere een eed.
De eed is dat je nog zalig kunt worden.
Er is reinigend bloed. Het bloed van de Heere Jezus.
Hij zegt nu :”Ik geef jou een goede raad : bekeer je, bekeer je.”

Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn.

Vragen !

Wat gebeurt er als de Bijbel open gaat en jij leest of luistert ?

Wat zegt God eerst in de Bijbel tegen ons ?

Wat zweert God als Hij tot goddeloze mensen spreekt ?

Wat zweert de Heere in Ezechiël 33:11 ?

Zien wij dat we schuldig staan tegenover God ?

nee

ja

Zien wij dat we Gods toorn verdienen om onze zonden zonder het licht van de Heilige Geest ?

ja

nee

Maar de Amen, de trouwe en waarachtige Getuige zweert dat we nog zalig kunnen worden.

Wie wordt de Amen genoemd ? _____

Wie is de trouwe en waarachtige Getuige ? _____

Zweert de Heere Jezus dat Hij goede raad voor ons heeft ?

nee

ja

Bij Wie vandaan is er zaligheid te verkrijgen ?

Is het een wonder dat de Heere zweert dat wij nog gelukkig kunnen worden ? _____

In de Bijbel staat dat de Heere ook in Zijn toorn zweert.

Wanneer zweert de Heere in Zijn toorn ?

Opdracht !

Lees uit de Bijbel : Jozua 2:12-20

Maak daarna de opdrachten.

In deze geschiedenis gaat het ook over het **zweren van een eed**.

De Israëlieten zijn bijna in het land Kanaän.

Jozua, de leider van de Israëlieten, stuurt twee mannen naar Kanaän.

Ze moeten het land verspieden. Verspieders zijn mannen die het land goed moeten bekijken. De verspieders gaan naar de stad Jericho.

De stad Jericho heeft dikke muren. In de muur is een poort. De poort staat open. De verspieders gaan voorzichtig naar binnen en bekijken de stad. Het wordt avond. Ze moeten vannacht in de stad blijven.

Ze zoeken een plaats om te slapen. Bovenop de dikke muur staat een

huis. Het huis van Rachab. Rachab is een zondige vrouw. In haar huis doet ze slechte dingen met andere mensen. De twee verspieders

mogen in haar huis slapen. De mannen van de stad hebben de verspieders gezien en zeggen het tegen de koning. De koning stuurt

soldaten om de verspieders te vangen. Maar Rachab verstopt de verspieders. Rachab komt erachter dat de twee verspieders

Israëlieten

zijn. Ze heeft eerbied voor de God van de Israëlieten.

Daarom is ze zo goed voor de verspieders. Rachab gelooft vast en zeker dat de God van de Israëlieten de stad Jericho aan Zijn volk zal geven.

Het plan van de soldaten om de verspieders te vangen, mislukt.

Rachab bedenkt een plan om de verspieders te laten vluchten. Eerst vraagt ze aan de verspieders of ze willen **zweren** dat ze haar en haar familie zullen sparen als ze Jericho innemen.

De verspieders **zweren** dat ze Rachab en haar familie niet zullen doden.

Er worden twee dingen afgesproken. Rachab moet een rood touw uit haar raam hangen als de Israëlieten komen en de hele familie moet

bij haar in huis zijn. Dan zullen ze niet gedood worden. Maar als Rachab de verspieders verraadt, dan zullen ze niet schuldig zijn aan de **eed** die ze **gezworen** hebben.

Vragen !

Wat vraagt Rachab aan de verspieders ? (vers 12)

Voor wie vraagt Rachab ook redding ? (vers 13)

Hoe vluchten de verspieders uit het huis van Rachab ? (vers 15)

Er worden twee dingen afgesproken met Rachab ? Wat moet ze doen als de Israëlieten naar Jericho komen ?

Als Rachab de verspieders verraadt, zijn de verspieders dan schuldig aan de eed die ze gedaan hebben ?

Leer de volgende vragen en antwoorden uit je hoofd !

Vraag 1 Wat is zweren ?

Antw God als getuige aanroepen.

Vraag 2 Wat wordt er gesproken bij het afleggen van de eed ?

Antw Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

Vraag 3 Wat wordt er met de vingers gedaan als de eed afgelegd wordt ?

Antw De wijsvinger en de middelste vinger worden omhoog gehouden.

Vraag 4 Wie moeten de eed afleggen ?

Antw Een koning of koningin, doktoren, notarissen, ministers, officieren.

Vraag 5 Mogen ook andere mensen zweren ?

Antw Ja, als de overheid of de nood het eist.

Vraag 6 Wat is het doel van eedzweren ?

Antw De eer van God en het heil van de naaste.

Vraag 7 Mag je ook bij iemand anders zweren ?

Antw Nee, want er is niemand of iets boven God.

Vraag 8 Wanneer spreek je in de kerk over een eed zweren ?

Antw Bij het bevestigen van ambtsdragers, de Heililge Doop en het belijdenis doen.

