

Zondag 33

Zondag 33 gaat over de waarachtige bekering.

Lees de tekst van Zondag 33

Vraag 88 : In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens ?

Antw : In twee stukken : in de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens.

Vraag 89 : Wat is de afsterving van de oude mens ?

Antw : Het is een hartelijk leedwezen, dat wij God door onze zonden vertoord hebben, en die hoe langer hoe meer haten en vlieden.

Moeilijke woorden !

leedwezen = berouw
vlieden = vluchten

Vraag 90 : Wat is de opstanding van de nieuwe mens ?

Antw : Het is een hartelijke vreugde in God door Christus, en lust en liefde, om naar de wil van God in alle goede werken te leven.

Vraag 91 : Maar wat zijn goede werken ?

Antw : Alleen die uit een waar geloof, naar de Wet van God, alleen Hem ter eer geschieden, en niet die op ons goeddunken of op mensen inzettingen gegrond zijn.

Moeilijk woord ! goeddunken = naar onze gedachten

Zondag 33

Je ziet Zondag 33 nog een keer.

Nu is de tekst van Zondag 33 makkelijker geschreven.

Vraag 88 : In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering ?

Antw : In twee stukken.
Het eerste is : de afsterving van de oude mens.
Het tweede is : de opstanding van de nieuwe mens.

Vraag 89 : Wat is de afsterving van de oude mens ?

Antw : De oude mens is het zondige, dat in ons is.
De oude mens wil altijd zondigen.
Als de Heilige Geest in het hart gaat werken,
krijg je berouw over de zonden.
Een kind van God zegt : "De Heere weet hoe zondig ik ben. Ik heb berouw over mijn zonden. Het ergste is dat God over mijn zonden vertoorned is. God haat de zonden."
Een kind van God leert ook de zonden haten.
Hij leert meer en meer tegen de zonde strijden.
Hij vlucht weg van de plaatsen waar de zonden gedaan worden.
Dat is : afsterven van de oude mens.

Vraag 90 : Wat is de opstanding van de nieuwe mens ?

Antw : De nieuwe mens is het nieuwe leven dat de Heilige Geest geeft in het hart van een verloren zondaar, die God kiest om Zijn kind te zijn.
De nieuwe mens is het nieuwe hart van iemand die opnieuw geboren is, geboren uit God.
Zonder nieuw hart lig je dood in de zonden.

Als God een nieuw hart geeft, roept Hij :”Dode zondaar, sta op.”

Door de kracht van de Heilige Geest staat een dode zondaar op en krijgt een nieuw leven.

Dat is de opstanding van de nieuwe mens.

Als de nieuwe mens opstaat, geeft God blijdschap in het hart. Blijdschap, die je in de hele wereld niet kunt vinden.

Die blijdschap komt van Boven, van God.

Die vreugde in God geeft Christus in het hart van Zijn kinderen.

Als Christus blijdschap in het hart geeft, geeft Hij ook liefde om naar de wil van de Heere te leven.

Iemand die de Heere liefheeft, wil ook goede werken doen.

Vraag 91 : Maar wat zijn goede werken ?

Antw : Goede werken zijn werken die uit een nieuw hart komen en door het geloof gedaan worden.

Goede werken zijn werken die naar de wil van de Heere zijn.

Goede werken zijn tot eer van God.

Opdrachten maken !

Lees de tekst van Zondag 33, vraag en antwoord 88.
Maak daarna de opdrachten.

Waar gaat het over in Zondag 33 ?

We denken over het woord : **bekeren**.

Wat is **bekeren** ?

Bekeren is omkeren, van een zondige weg naar een goede weg.

Bekeren is : terug naar God.

Een zondige weg is een weg zonder God.

Als je op een zondige weg loopt, loop je van God weg.

Het einde van een zondige weg is de dood.

Wat is een zondige weg ?

- een weg met God
- een weg zonder God

Is het gevaarlijk om zonder God te leven ?

- ja
- nee

Wat is het einde van een leven zonder God ?

Wij liggen allemaal dood in de zonden.

Dood in de zonden is een leven zonder God.

Kan iemand die dood is zichzelf levend maken ?

- nee
- ja

Kan een dode zondaar zichzelf levend maken ?

- ja
- nee

Een dode zondaar is onbekeerd.

In de Bijbel staat dat we zonder God en Christus in de wereld zijn.
Als we zonder God en Christus in de wereld zijn, zijn we onbekeerd.

In de Bijbel staat dat ons verstand duister is door de zonde.
Als ons verstand duister (donker) is door de zonde zijn we _____

In de Bijbel staat dat we ons niet willen bekeren.
Als we ons niet willen bekeren, zijn we _____

In de Bijbel staat dat we ons niet kunnen bekeren.
Als we ons niet kunnen bekeren, zijn we _____

In de Bijbel staat dat God roept :”Bekeert u, bekeert u.”
Iedereen die Gods Woord leest en er naar luistert, wordt tot bekering geroepen. Deze roeping heet : uitwendige roeping.
Jij vraagt misschien : hoe moet het ?
God roept in Zijn Woord :”Bekeert u. Ik kan mijzelf niet bekeren en ik wil mijzelf niet bekeren, maar God eist onze bekering. Dat is moeilijk.
Luister...
God mag onze bekering eisen, want God heeft recht op ons.
Als God roept :”Bekeert u, bekeert u,”wil Hij ons leren dat wij onszelf niet kunnen en willen bekeren.
God leert ons in de Bijbel dat wij geen kracht hebben om ons te bekeren. Wij zijn dood in de zonden.
God leert ons ook in de Bijbel dat Hij de kracht heeft om ons te bekeren.
God kan ons van dood levend maken. (Dat is bekeren)
Bekering is een werk van God.
Omdat bekeren een werk van God is, kunnen wij nog bekeerd worden.
Roep naar God terug :”Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn.”

**Lees de tekst van Zondag 33, vraag en antwoord 89.
Maak daarna de opdrachten.**

Wat gebeurt er in de bekering ?
We gaan er over nadenken.

In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering ?

Hoe heten de twee stukken ?

Lees vraag en antwoord 89 nog een keer.
Geef daarna antwoord op de vragen.
Wat is de oude mens ?

Wat wil de oude mens ?

Wanneer krijg je echt berouw over je zonden ?

Wie is er toornig over de zonden ?

Wat doet een kind van God tegen de zonden ?

Haat een kind van God de zonden ? _____

Waarom haat een kind van God de zonden ?

Vlucht een kind van God weg van plaatsen waar zonden gedaan worden ?

ja O nee O

De oude mens sterft nooit helemaal in het leven van Gods kinderen.
Bij alles wat ze doen, is nog zonde bij. De oude mens sterft helemaal
als Gods kind sterft.

**Lees de tekst van Zondag 33, vraag en antwoord 90.
Maak daarna de opdrachten.**

Wat is : de nieuwe mens ?

Als je niet opnieuw geboren bent, ben je dan een nieuw mens ?

ja

nee

Wanneer word je een nieuw mens ?

Als God een nieuw hart geeft, wat roept Hij dan door Zijn Woord ?

Als God, door Zijn Woord en Heilige Geest in het hart roept, word je
inwendig geroepen.

Goed onthouden !

Er is een uitwendige en een inwendige roeping.

De uitwendige roeping komt tot alle mensen die onder Gods Woord
leven.

Alleen Gods kinderen worden inwendig geroepen.

Wat geeft God in het hart als de nieuwe mens opstaat ?

Waar komt de blijdschap, die God geeft, vandaan ?

Kun je de blijdschap die God in het hart geeft in de wereld vinden ?

nee

ja

De duivel zegt dat je in de wereld ook echte blijdschap kunt vinden.
Is de duivel een leugenaar ?

ja

nee

Verlangt de nieuwe mens om naar de wil van de Heere te leven ?

nee

ja

Heeft de nieuwe mens God lief ?

nee

ja

Wil de nieuwe mens goede werken doen ?

ja

nee

De nieuwe mens heeft ook andere namen in de Bijbel.

Zoek de volgende teksten op en schrijf hoe de nieuwe mens genoemd wordt.

Denk bij iedere tekst : de nieuwe mens is een werk van God.

Hoe wordt de nieuwe mens genoemd in Efeze 2:10 ?

Hoe wordt de nieuwe mens genoemd in 1 Korinthe 15:49 ?

Hoe wordt de nieuwe mens genoemd in Romeinen 7:22 ?

Gods kinderen worden nieuwe mensen genoemd.

Waarom ?

Omdat : hun verstand verlicht wordt. Lees : Efeze 1:18

Omdat: hun wil geheiligd wordt. Lees : Romeinen 7:18-22

Omdat: Gods kinderen willen leven naar de wil van de Heere.
Lees : 1 Petrus 4:2

Gods kinderen zijn één met Christus.

Wat zegt de Bijbel ?

Die in Christus is, is een nieuw schepsel. (een nieuw mens)

Gods kinderen krijgen een hartelijke vreugde in God door Christus.

Hoe noemt de Bijbel een hartelijke vreugde in de Heere ?

Een hartelijke vreugde in de Heere noemt de Bijbel :”Verblijdt u in de Heere. Lees : Filippenzen 4:4

Door de vreugde en de liefde die Gods kinderen van de Heere krijgen, willen ze ook naar de wil van de Heere leven.

Kun je aan een kind van God zien, dat ze naar de wil van de Heere willen leven ?

Ja. Als een kind van God dichtbij de Heere leeft, kun je aan alles zien dat ze de Heere liefhebben.

Alles wat Gods kinderen doen noem je : goede werken.

Leer de volgende vragen en antwoorden uit je hoof !

Vraag : Hoe word je een kind van God ?

Antw : Door de bekering

Vraag : Welke namen worden er ook voor de bekering gebruikt ?

Antw : Wedergeboorte, levendmaking en inwendige roeping.

Vraag : Is er ook een uitwendige roeping ?

Antw : Ja, de uitwendige roeping komt tot iedereen die Gods Woord leest en er naar luistert.

Vraag : Door Wie gebeurt de inwendige roeping ?

Antw : Door de Heilige Geest.

Vraag : Wie worden er inwendig geroepen ?

Antw : Alleen de uitverkorenen.

Vraag : Wat is de inwendige roeping ?

Antw : Een krachtige verandering van de mens.

Vraag : Wat verandert er dan ?

Antw : Verstand, wil, wandel, alles.

Vraag : Hoe is het verstand voor de bekering ?

Antw : Verduisterd.

Vraag : Hoe wordt het verstand na de bekering ?

Antw : Verlicht.

Vraag : Hoe is de wil voor de bekering ?

Antw : Verkeerd.

Vraag : Hoe is de wil na de bekering ?

Antw : De wil wordt verandert om God te dienen.

Vraag : Wat wordt er in het hart geplant in de bekering ?

Antw : Het zaligmakend geloof.

Pak de Bijbel !

De Bijbel leert hetzelfde als Zondag 33 van de Catechismus.

Opdracht !

Lees eerst de tekst.

Lees de betekenis van de moeilijke zinnen.

Geef daarna antwoord op de vraag.

In de Bijbel staat dat de bekering, of wedergeboorte, nodig is om zalig te worden.

Lees : Johannes 3:3

Voorwaar, voorwaar, zeg Ik (= Jezus) u, tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk van God niet zien.

voorwaar, voorwaar : Ik verzeker u.

tenzij dat iemand wederom geboren worde : je hebt bekering nodig

hij kan het Koninkrijk van God niet zien : Zonder wedergeboorte ben je geen kind van God.

Vraag : Wat is er nodig om een kind van God te worden ?

In de Bijbel staat dat de bekering een werk van God is.

Lees : Handelingen 16:14.

En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons; welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd.

van de stad Thyatira : Lydia is in Thyatira geboren

die God diende : Ze heeft God lief, door het werk van de Heilige Geest.

een purperverkoopster: Lydia verkoopt dure kleden en kleren

welker hart de Heere heeft geopend : De Heere bekeerde Lydia

Vraag : Wat gebeurde er met Lydia ?

In de Bijbel staat dat God alle mensen tot bekering roept, die Gods Woord lezen en er naar luisteren. (uitwendige roeping)

Lees : Psalm 34:15

Wijk af van het kwade en doe het goede. (bekeert u)

Vraag : Roept God jou ook tot bekering als je in de Bijbel leest ?

In de Bijbel staat dat wij ons moeten bekeren.

In de Bijbel staat dat wij ons niet kunnen en willen bekeren.

In de Bijbel staat ook wat wij moeten roepen tot God.

Lees : Jeremia 31:18b

Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn.

Vragen : Moet jij je bekeren ? _____

Kan jij jezelf bekeren ? _____

Wil jij jezelf bekeren ? _____

Kan God wat jij niet kunt ? _____

Wat moet jij vragen ? _____

In de Bijbel staat dat de oude mens zo oud is als wij zelf zijn.

Lees : Psalm 51:7

Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.

ik ben in ongerechtigheid geboren : ik ben in zonde geboren

en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen : ik was al zondig in de buik van mijn moeder

Vraag : Hoe oud is de oude mens ?

In de Bijbel staat : als God met Zijn Heilige Geest in je hart gaat werken, krijg je echt berouw over je zonden.

Lees : Psalm 51:6

Tegen U, U alleen heb ik gezondigd, en gedaan dat kwaad is in Uw ogen.

Vraag : Wanneer krijg je echt berouw over je zonden ?

In de Bijbel staat dat je wegloopt van de zonde als je de zonde haat. (afsterven van de oude mens)

Lees : Genesis 39:1-9

In deze geschiedenis loopt Jozef weg van de zonde.

Hij zegt :”Zou ik dan een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God ?

Vraag : Kun je uit deze geschiedenis van Jozef leren dat Jozef een kind van God is ?

Waar zie je aan dat Jozef een kind van God is ?

In de Bijbel staat wat de opstanding van de nieuwe mens is.

Lees :Colossenzen 1:3

Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.

want gij zijt gestorven : met Christus bent u aan uw zondige leven en aan de zondige wereld gestorven

uw leven is met Christus verborgen in God : het zalige hemelleven wordt voor Gods kinderen veilig bewaard bij God. (opstanding van de nieuwe mens)

In de Bijbel staat dat Maria zingt over de hartelijke vreugde in God door Christus. (opstanding van de nieuwe mens)

Lees : Lukas 1:47

En mijn geest verheugt zich in God mijn Zaligmaker.

Vraag : is Maria een bekeerde of een onbekeerde vrouw ?
