

Zondag 29

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Lees de tekst van Zondag 29

Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus ?

Antw : Nee; maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, noch de afwas-
sing der zonde zelf is (waarvan het alleen een
Goddelijk waarteken en verzekering is) also wordt
ook het brood in het Avondmaal niet het lichaam
van Christus zelf hoewel het naar de aard en de
eigenschap van de sacramenten het lichaam van
Christus Jezus genaamd wordt.

Moeilijke woorden !

het wezenlijk lichaam = het echte lichaam
gelijk = zoals

Vraag 79 : Waarom noemt dan Christus het brood Zijn lichaam en de drinkbeker Zijn bloed, of het Nieuwe Testament in Zijn bloed, en Paulus de de gemeenschap aan het lichaam en bloed van Christus ?

Antw : Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak,
namelijk niet alleen om ons daarmee te leren,
dat, gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven
onderhouden, alzo ook Zijn gekruisigd lichaam
en Zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank
zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven
gevoed worden; maar veelmeer om ons door deze
zichtbare tekenen en panden te verzekeren, dat wij,

zo waarachtig Zijn ware lichaam en bloed door de werking des Heiligen Geestes deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot Zijn gedachtenis ontvangen, en dat al Zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker ons eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan.

Moeilijke woorden !

spijs en drank = voeding, eten en drinken
zichtbare tekenen en panden = brood en wijn

Zondag 29

Je ziet Zondag 29 nog een keer.

Nu is de tekst van Zondag 29 makkelijker geschreven.

Vraag 78 : Als het Heilig Avondmaal gehouden wordt, verandert dan elk stukje brood in het lichaam van Christus ? En verandert de wijn in het bloed van Christus ?

**Antw : Nee, het brood dat gebruikt wordt in Het Heilig Avondmaal blijft gewoon brood.
De wijn die gebruikt wordt blijft gewoon wijn.
Het water in de Heilige Doop blijft ook gewoon water.
Het brood dat gebruikt wordt is een teken van Christus lichaam.
De wijn die gebruikt wordt is een teken van Christus bloed.
De roomsen zeggen dan brood en wijn wel veranderen in het lichaam van Christus.**

**Vraag 79 : **Waarom noemt Christus het brood Zijn
lichaam en de wijn Zijn bloed ?
Waarom noemt Paulus brood en wijn de
gemeenschap aan het lichaam en bloed van
Christus ?****

Antw : Christus bedoelt niet dat het brood Zijn lichaam is
en de wijn Zijn bloed.
Christus wil ons belangrijke dingen leren met
brood en wijn.
Dit is de les : Wij hebben eten en drinken nodig
om te blijven leven. Als wij niet eten en drinken
sterven wij.
De ziel van Gods kind heeft ook voeding nodig.
Gods kinderen hebben een nieuw leven gekregen.
Het nieuwe leven moet gevoed worden.
Aan het Heilig Avondmaal wordt het nieuwe leven
gevoed door het gekruisigde lichaam van Christus.
Wat is de drank ? Dat is het bloed van Christus.
Christus heeft met Zijn gekruisigd lichaam en Zijn
bloed het eeuwige leven verdiend voor Zijn kinderen.
Christus leert nog meer door het eten van het brood
en het drinken van de wijn.
Als Gods kinderen in het Heilig Avondmaal brood
eten en wijn drinken, leert de Heilige Geest dat ze
bij Christus horen. Gods kinderen mogen zeker
weten en geloven dat Christus voor hen geleden heeft.
Door het geloof leren Gods kinderen dat Christus
voor hun schuld betaald heeft. Omdat Gods kinderen,
door het geloof, één zijn met Christus, lijkt het net
of zij voor hun schuld aan God betaald hebben.

Opdrachten maken !

Lees de tekst van Zondag 29, vraag en antwoord 78.
Maak daarna de opdrachten.

Dit werkboek gaat weer over het _____

Wat wordt er gebruikt in het Heilig Avondmaal ?

Veranderen brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus ?

ja
nee

Brood blijft gewoon _____

Wijn blijft gewoon _____

Verandert het water in de doop in het bloed van Christus ?

nee
ja

Wast water de zonden af ?

ja
nee

In Zondag 27 heb je geleerd dat water een _____ is dat de zonden kunnen worden afgewassen door het _____ van Christus.

Als het Heilig Avondmaal gehouden wordt is het brood een teken van

Als het Heilig Avondmaal gehouden wordt is de wijn een teken van

De roomsen zeggen dat brood en wijn veranderen in het lichaam van Christus. Is dat waar ?

ja

nee

We denken nog even na over brood en wijn.

Wat hebben wij nodig voor ons lichaam ? _____

Is het goed in je hart als je alleen aan eten en drinken denkt ?

nee

ja

Eten en drinken is belangrijk voor ons lichaam. Maar we hebben nog meer dan ons lichaam. We hebben ook een _____

Is het belangrijk om aan je ziel te denken ?

ja

nee

Als we onze ziel vergeten is het niet goed met ons.

Als we onze ziel vergeten vragen we niet om bekering.

Als we onze ziel vergeten vragen we niet om vergeving van onze zonden.

Als we onze ziel vergeten, vergeten het belangrijkste.

Vergeving van onze zonden is nodig om vrede met God te krijgen.

Als de Heere in je hart gaat werken met Zijn Heilige Geest, krijg je honger en dorst in je ziel.

Honger naar brood ? _____

Honger naar de Heere Jezus ? _____

Dorst naar water ? _____

Dorst naar het bloed van de Heere Jezus dat reinigt van alle zonden ? _____

**Lees de tekst van Zondag 29, vraag en antwoord 79.
Maak daarna de opdrachten.**

Zoek de volgende teksten op en schrijf op hoe de Heere Jezus het brood noemt. (Als je de teksten vergelijkt, lees je dat de Heere Jezus iedere keer hetzelfde zegt over het brood.)

Zoek op : Mattheüs 26:26_____

Markus 14:22_____

Lukas 22:19_____

1 Korinthe 11:24_____

Zoek de volgende teksten op en schrijf hoe de Heere Jezus de wijn noemt.

Mattheüs 26:27 en 28_____

Markus 14:23 en 24_____

Lukas 22:20_____

Bedoelt de Heere Jezus dat het brood Zijn lichaam is en de wijn Zijn bloed ?

nee

ja

Waar denken we aan als het brood gebroken wordt in het Heilig Avondmaal ?

Waar denken we aan als de wijn in de beker gedaan wordt ?

Lees vraag en antwoord 79 nog een keer. (De vraag en het antwoord dat makkelijker is geschreven)

Geef nu antwoord op de vragen !

Wil Christus ons belangrijk onderwijs leren als wij aan het brood en de wijn denken in het Heilig Avondmaal ?

ja

nee

Wat heeft de ziel van Gods kinderen nodig ?

brood en wijn

het lichaam en het bloed van Christus

Wat hebben Gods kinderen gekregen in de wedergeboorte ?

Wat heeft Christus met Zijn gekruisigd lichaam verdiend voor Zijn kinderen ? _____

Wat leert de Heilige Geest als Gods kinderen, door het geloof, brood eten en wijn drinken als het Heilig Avondmaal gehouden wordt ?

Wat mogen Gods kinderen zeker weten als ze gelovig het brood gebruiken en de wijn drinken als het Heilig Avondmaal gehouden wordt ?

Met Wie zijn Gods kinderen één ?

Als Gods kinderen één zijn met Christus, is het dan alsof zij zelf alles aan God betaald hebben voor hun schuld ?

ja O
nee O

Als het Heilig Avondmaal gehouden wordt leert de Heere dat bij Hem alles te krijgen is wat nodig is voor de zaligheid.
Zul je de zaligheid bij de Heere zoeken ?

Leer de volgende vragen en antwoorden uit je hoofd !

Vraag : Veranderen brood en wijn in het Heilig Avondmaal ?

Antw : Nee, brood blijft brood en wijn blijft wijn.

Vraag : Er staat toch in de Bijbel : dit is Mijn lichaam ?

Antw : Het wil zeggen : dit betekent Mijn lichaam.

Vraag : Wie leren wel dat brood en wijn veranderen ?

Antw : De roomsen.

Vraag : Wat wil de Heere Zijn kinderen leren in het Heilig Avondmaal ?

Antw : Dat Hij Zijn leven voor hen gegeven heeft.

Vraag : Hoe wordt Christus in het Heilig Avondmaal gegeten ?

Antw : Niet lichamelijk, maar geestelijk.

We gaan nu denken over het formulier dat gelezen wordt als het Heilig Avondmaal wordt gehouden.

De woorden zijn een beetje moeilijk, maar na elk moeilijk stukje wordt het gedeelte makkelijker geschreven. Darna komt er een vraag of vragen.

Boven het formulier staat : **Formulier om het Heilig Avondmaal te houden.**

Nu komt het formulier :

Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het Heilig Avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus, 1 Korinthe 11:23-29.

Het formulier begint met het aanspreken van Gods kinderen.

Er wordt eerst geleerd wat de apostel Paulus schrijft over het Heilig Avondmaal in 1 Korinthe 11:23-29.

Over de woorden uit 1 Korinthe 11 hebben we in werkboek 28 nagedacht. Dat doen we nu niet meer.

Vraag : Wie zijn de geliefden in de Heere Jezus Christus ?

We gaan verder met het formulier.

Opdat wij nu tot onze troost des Heeren Avondmaal mogen houden, is voor alle dingen nodig : eerstelijk, dat wij ons tevoren recht beproeven; ten tweede, dat wij het tot dat einde richten, waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk, tot Zijn gedachtenis.

Opdat het Heilig Avondmaal tot troost van Gods kinderen zal zijn, zijn er eerst twee dingen nodig.

Eén : Zelfbeproeving

Twee: Denken aan de Heere Jezus

We gaan verder met het formulier.

De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenke een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage, en zich voor God verootmoedige; aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat Hij die (eer dat Hij die ongestraft liet blijven) aan Zijn lieven Zoon Jezus Christus, met de bitteren en smadelijken dood des kruises gestraft heeft.

Ten andere, onderzoek een iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse gelofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, vergeven zijn; en de volmaakte gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon, voor al zijn zonden betaald, en alle gerechtigheid volbracht had.

Ten derde, onderzoek een iegelijk zijn consiëntie, of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven, waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen, en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen; insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd, van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft, om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven.

Nu is de moeilijke tekst makkelijker geschreven.

Zelfbeproeving betekent : je hart onderzoeken.

Zelfbeproeving kun je verdelen in drie stukken.

We denken aan het eerste stuk van de zelfbeproeving.

Als we het over zelfbeproeving hebben betekent het dat je bij jezelf moet denken hoe groot en veel je zonden zijn.

Gods toorn tegen de zonde is zo groot, dat hij de zonden moet straffen.

Wij verdienen straf om onze zonden.

Wij moeten sterven onder de toorn van God.

*Niemand van de mensen kan de toorn van God dragen.
Gods kinderen worden verlost van de toorn van God omdat Christus
de toorn van God voor hen gedragen en weggedragen heeft.
God heeft de zonden van Zijn kinderen gestraft in Zijn Zoon.
Als Gods kinderen aan dat wonder denken, krijgen ze berouw over
hun zonden met hun hele hart.*

We denken aan het tweede stuk van de zelfbeproeving.

*Er staat dat Gods kinderen hun hart moeten onderzoeken of ze de
belofte van God geloven dat God hun zonden vergeven heeft om Jezus
wil.*

*Het geloof zegt : "Heere Jezus, U neemt mijn zonden op U en ik krijg
Uw werk in mij. Door Uw werk krijg ik vrede met God. "*

*Omdat Gods kinderen één zijn met Christus, is het net alsof ze zelf
voor hun zonden betaald hebben.*

We denken aan het derde stuk van de zelfbeproeving.

*Er staat dat Gods kinderen hun hart moeten onderzoeken of ze eerlijk
voor God en met hun naaste willen leven En ze moeten God dankbaar
zijn voor Zijn werk.*

Vragen over de zelfbeproeving.

In hoeveel stukken bestaat de zelfbeproeving ?

Waar moet je aan denken bij het eerste stuk ?
(Schrijf het met je eigen woorden)

Waar moet je aan denken bij het tweede stuk ?
(Schrijf het met je eigen woorden)

Waar moet je aan denken bij het derde stuk ?
(Schrijf het met je eigen woorden)

We gaan verder met het formulier.

(Lees voor jezelf het formulier zoals het in je psalmbijbel staat. In je werkboek staat de tekst makkelijker)

*Het formulier leert voor wie het Heilig Avondmaal is. Voor wie ?
Het is voor mensen die echt berouw hebben over hun zonden en het bloed van de Heere Jezus nodig krijgen tot vergeving van hun zonden.
Het Heilig Avondmaal is voor mensen die, door het werk van de Heilige Geest, vertrouwen dat hun zonden om het werk van Jezus Christus vergeven zijn.*

Het Heilig Avondmaal is voor mensen die in liefde tot God en hun naaste willen leven.

Die mensen zijn opnieuw geboren.

Die mensen zij kinderen van God, bekeerde mensen.

Onbekeerde mensen mogen niet aan het Heilig Avondmaal komen.

Het Heilig Avondmaal is alleen voor de gelovigen.

Wie als een onbekeerde aan het Heilig Avondmaal gaat, krijgt geen zegen van God.

Als onbekeerde mensen aan het Heilig Avondmaal gaan, of mensen die in de zonde leven, eten en drinken ze zichzelf een oordeel. (Dan zondig je) En je weet hoe God over de zonde denkt.

Vragen over het gelezen stukje.

Wie mogen aan het Heilig Avondmaal komen ?

Mogen onbekeerde mensen aan het Heilig Avondmaal komen ?

Als Gods kinderen lezen wie er wel en niet aan het Heilig Avondmaal mogen komen, schrikken ze. Waarom ? Ze schrikken van hun zondig hart. Gods kinderen leren dat ze iedere keer nog zonde doen. Het formulier zegt dat Gods kinderen niet moedeloos moeten worden. Ze moeten niet denken dat het Heilig Avondmaal alleen voor mensen is die zonder zonde zijn. Mensen zonder zonde leven niet op aarde. In de hemel zijn Gods kinderen van de zonde verlost.

Gods kinderen leren dat ze middenin de dood liggen.

Middenin de dood liggen betekent dat Gods kinderen nog geen volkomen geloof hebben. Ze kunnen God niet dienen zoals Hij het waard is.

Gods kinderen leren nog meer door het werk van de Heilige Geest. Ze leren berouw hebben over hun zonden en ze leren om de zaligheid buiten hen in Christus Jezus te zoeken.

Gods kinderen leren twee dingen. Ze leren de zonden in hun hart kennen en haten en ze leren dat er maar één Redder is. Het is Christus.

Als Gods kinderen dit onderwijs leren, door het werk van de Heilige Geest, worden ze uitgenodigd om aan het Heilig Avondmaal te komen.

Vragen.

Er worden veel zonden genoemd in het formulier.

Als je die zonden niet doet, kun je dan toch nog schrikken van andere zonden die in je hart leven ?

Is het Heilig Avondmaal voor mensen die zonder zonde zijn ?

Zijn er mensen op aarde die zonder zonde zijn ?

Wanneer zijn Gods kinderen van hun zonden verlost ?

(De volgende keer gaan we verder met een stukje uit het formulier)

