

De Dordtse Leerregels

Hoofdstuk 2

Artikel 6 t/m 9

Werkboek 6

Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9

Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongelooft en geloof

Over ongelooft en geloof is veel te leren.

Artikel 6 begint om ons te leren hoe het komt dat zoveel mensen zich niet bekeren en niet in Christus geloven.

Waar ligt de schuld?

Ligt de schuld bij God, of bij ons?

Misschien denk jij ook wel eens : Hoe komt het dat ik niet echt met mijn hart in de Heere Jezus geloof?

Wat is er nodig om in de Heere Jezus te geloven?

Wat is er nodig om met God verzoend te worden?

Je hebt in de artikelen 1 t/m 5 geleerd dat je een Borg nodig hebt voor je grote schuld bij God.

Alleen door het geloof in de Borg Jezus, kun je weer vrede krijgen met God.

Het gaat in dit werkboek over twee belangrijke dingen, over ongelooft en geloof.

Hoofdstuk 2 artikel 6

Velen worden door het Evangelie geroepen, maar bekeren zich toch niet en geloven niet in Christus.

Zij vergaan in ongelooft.

Dat gebeurt niet omdat er gebrek zou zijn aan de offerande van Christus, aan het kruis geschied, of omdat die offerande niet genoegzaam zou zijn.

Maar dat gebeurt door eigen schuld.

De schuld van het ongelooft

Wij worden allemaal geroepen door het Evangelie om ons te bekeren.

Velen bekeren zich toch niet en geloven niet in Christus.

Wie niet in Christus gelooft, gaat verloren.

Hoe komt het dat veel mensen verloren gaan?

Heeft de Heere Jezus niet genoeg betaald voor de zonden?

De Heere Jezus heeft meer dan voldoende betaald.

We kunnen nooit zeggen dat er niet genoeg bloed was.

Wie met berouw over zijn zonden tot Christus vlucht, in het gebed, zal Hij niet afwijzen.

Wie verloren gaat, gaat door eigen schuld verloren.

Verloren door ongelooft.

Dus...ongelooft is...eigen schuld.

Ongelooft is zonde.

Weet je wat zo erg is?

Ons hart zit vol ongelooft.

Wie ongelovig is, leeft in de duisternis.

Het staat in de Bijbel.

In Johannes 3:19 staat: "En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos."

Hoe is dat in jouw leven?

De gevolgen van het ongeloof

Wat gebeurt er, als we in ongeloof verder leven en niet gehoorzaam zijn aan de stem van de Heere?

Wat zijn de gevolgen?

Wat er dan gebeurt, kunnen we in de Bijbel lezen.

God straft het ongeloof.

Een voorbeeld kun je lezen in Amos 4.

Lees het hoofdstuk eens.

Daar lees je met welke straffen de Heere het volk Israël straft, omdat zij zich niet bekeren en niet in de Heere geloven.

Wat een wonder dat de Heere ons vandaag en iedere dag roept om het Evangelie gehoorzaam te zijn en in Hem te geloven.

Vraag of de Heere jou verlost van je ongelovig hart, om je te bekeren tot Hem, door Zijn werk!

Vragen!

Wat staat er boven dit werkboek?

Wie moeten we de schuld geven, dat veel mensen zich niet bekeren?

Hoe komt het dat veel mensen zich niet bekeren?

Was het verzoenend bloed van de Heer Jezus niet genoeg voor de vergeving van de zonden?

Wat is ongeloof?

Wat is heel erg?

Leven we met een ongelovig hart in het licht of in de duisternis?

Wat zijn de gevolgen van het ongelooft?

Roept de Heere jou persoonlijk als je in de Bijbel leest, naar de preek luistert, op catechisatie, of als je ergens anders naar Gods Woord luistert?

Wat doe je als de Heere jou roept?

Is het genade, als de Heere jou roept?

Hoe noem je de tijd waarin jij leeft?

Naar de Bijbel! (gebruik altijd de kanttekeningen bij de Bijbel)

Lees : Johannes 5:39.

Welke wijze les geeft de Heere Jezus (ook aan jou) in deze tekst?

Hoofdstuk 2 artikel 7

Maar ook zijn er velen die waarachtig geloven.

Zij worden van de zonde en het verderf verlost en worden behouden door de dood van Christus.

Zij genieten deze weldaad alleen uit Gods genade, die hen van eeuwigheid in Christus gegeven is.

Die genade is God aan niemand schuldig.

Het geloof is een gave van God

Het geloof is een gave (een geschenk) van God.

Een geschenk krijg je, dat pak je niet.

God werkt het geloof in het hart door Zijn Geest.

Het geloof dat zalig maakt komt van God.

Alles wat van God komt is onverdiende genade.

In de Bijbel staat :”Want uit genade zijt gij (bent u) zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave.”

Wie zijn er uit genade zalig geworden door het geloof?

De uitverkorenen, die van eeuwigheid aan Christus zijn gegeven.

Wij hebben al eerder geleerd dat mensen die zalig worden, uitverkoren worden tot het geloof.

Door de verkondiging van het Evangelie worden alleen de uitverkorenen tot het zaligmakend geloof gebracht.

Nou moet je niet denken dat alleen de uitverkorenen geroepen worden.

Nee, wij worden allemaal geroepen door de prediking van het Evangelie.

Dat noemen we de uitwendige roeping.

Als het Evangelie gezegend wordt aan je hart, word je ook inwendig geroepen.

De inwendige roeping maakt zalig.

Aan Wie hebben we het zaligmakende geloof te danken?

Aan de genade van God.

Weet je wat je aan de Heere moet vragen?

Vraag :”Heere, u werkt het geloof in het hart door Uw Geest. Werk het ook, uit genade, in mijn hart.”

Volhouden om dit gebed te bidden.

Vragen!

Wat is het oprechte geloof?

Hoe noem je alles wat van God komt?

Wie worden er uit genade zalig, door het geloof?

Aan Wie hebben we het oprechte geloof in Christus te danken?

Wat moet jij aan de Heere vragen?

Naar de Bijbel!

Lees : Efeze 2:8

Kun je oprecht geloven door je eigen werk, of is geloof een gave van God?

Wat betekent : een gave?

Hoofdstuk 2 artikel 8

Want het is de geheel vrije raad van God de Vader, Zijn genadige wil en Zijn voornemen geweest, dat de levendmakende en zaligmakende kracht van de dierbare dood van Zijn zoon zich zou uitstrekken tot alle uitverkorenen.

Die alleen worden met het rechtvaardigmakende geloof begiftigd, om ze daardoor onfeilbaar tot de zaligheid te brengen.

Dat betekent : God heeft gewild dat Christus door het bloed, aan het kruis gestort, uit alle volken, stammen, geslachten en talen krachtig zou verlossen degenen die van eeuwigheid tot zaligheid verkoren zijn en door de Vader Hem gegeven zijn.

Zij allen en zij alleen.

(Met Zijn bloed heeft Christus het nieuwe verbond bevestigd)

God heeft tevens gewild, dat Christus hen zou begiftigen met het geloof dat Hij voor hen door Zijn dood verworven heeft, evenals de andere zaligmakende gaven van de Heilige Geest.

Ook heeft God gewild dat Christus hen door Zijn bloed van al hun zonden zou reinigen, zowel de aangeboren als de daadwerkelijke zonden.

*Zonden die zij gedaan hebben voor zij tot geloof gebracht waren en ook de zonden die zij daarna gedaan hebben.
Zij moeten tot het einde toe getrouw bewaard worden en ten slotte zonder enige vlek of rimpel heerlijk voor God gesteld worden.*

Verzoening van de uitverkorenen

In artikel 8 gaat het over de verzoening van de uitverkorenen.
God heeft gewild dat de verzoenende kracht van Christus dood alleen zou zijn voor de uitverkorenen.
Daarom schenkt God de uitverkorenen alleen het zaligmakend geloof.

Wat leren de remonstranten?

De remonstranten leren dat Christus voor alle mensen gestorven is.
Alleen mensen die in de Heere Jezus willen geloven, worden zalig.
De remonstranten leren dus een vrije wil.
Het betekent dat Christus door Zijn dood een mogelijkheid heeft gemaakt om zalig te worden.
Nu moet de mens de rest zelf doen.
Wil je zalig worden?
De remonstranten leren : zalig worden moet je met je eigen wil doen.
Als je dit leert, leer je een dwaling.
Zalig worden kun je niet verdienen met je eigen wil.
Het wonder van zalig worden komt bij God vandaan.
Het is genade.

De persoonlijke verzoening

In de Bijbel kunnen we op veel plaatsen lezen dat de Heere Jezus Zijn kinderen verzoend heeft met God.
Het is belangrijk dat we dat persoonlijk leren.

We gaan plaatsen in de Bijbel opzoeken waarin duidelijk staat voor wie de Heere Jezus Zijn werk heeft gedaan.

Les : Jesaja 8:18A

In deze tekst staat dat de Heere Jezus kinderen van Zijn Vader heeft gekregen.
Schrijf de tekst op.

Lees : Mattheüs 1:21

In deze tekst staat wat de Heere Jezus voor Zijn volk doet.
Wat doet Hij?

Lees : Johannes 6:37

In deze tekst staat dat de mensen, die de Heere Jezus van Zijn Vader krijgt, tot Hem zullen komen.

Welke mensen heeft de Heere Jezus van Zijn Vader gekregen?

Lees : Johannes 10:14

Hoe noemt de Heere Jezus Zich in deze tekst?

Wie kent de goede Herder?

Lees : Johannes 17:24A

In deze tekst zegt de Heere Jezus tegen Zijn Vader: "Vader, Ik wil dat waar Ik ben ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt."

Kun je met je eigen woorden zeggen wat deze tekst betekent?

Geestelijk krachteloos

Wat betekent : geestelijk krachteloos?

Het betekent dat wij, door de zonde, geestelijk dood zijn en geen kracht hebben om onszelf van geestelijk dood levend te maken.

Je kunt ook zeggen dat niemand kracht heeft om zichzelf te bekeren.

De geestelijk dode zondaar moet geestelijk levend gemaakt worden, wil hij kunnen geloven.

Wij zijn zonder kracht om uit onszelf oprecht te geloven.

Maar nu het grote wonder.

Wat wij niet kunnen, kan God.

En Zijn werk gaat nu ook nog door.

Hij maakt nog krachteloze mensen (ook jonge mensen) levend, om Jezus wil.

Dat wonder is alleen te leren door het werk van de Heilige Geest in je hart.

Lees : Efeze 2:1

Wat staat er in deze tekst over een zondaar die van dood levend gemaakt wordt?

De prijs van de verzoening

Wat is de prijs van de verzoening?

Waarmee heeft de Heere Jezus betaald voor de zonden van al Zijn uitverkorenen?
Met Zijn bloed.

Wat een dure prijs heeft de Heere Jezus betaald om Zijn kinderen te kopen.

Waar wonen al de uitverkorenen?

Ze wonen overal.

In het bijbelboek Openbaring staat waar al de uitverkoren mensen vandaan komen.

Ze komen uit alle geslacht en taal en volk en natie. (uit de hele wereld)

Wat een wonder, dat er uit de hele wereld mensen zalig zullen worden.

Ook jonge mensen.

Dat is naar Gods eigen Woord en belofte.

Laat dan je gebed zijn :”Heere, maak ook mij zalig!”

Lees : 1 Petrus 1:18,19

Wat kun je uit deze tekst leren?

Het werk van de Heilige Geest

De Heere Jezus heeft alles wat nodig is tot de zaligheid, voor Zijn volk verdiend.

Door het werk van de Heere Jezus krijgen Zijn kinderen vrede met God.

De Heere Jezus is de goede Herder Die voor al Zijn kinderen zorgt, wat ze ook meemaken in hun leven.

De Heere Jezus zegt tegen Zijn kinderen:”Waar Ik ben, mogen jullie ook komen.”

Dat is in de hemel.

De Heere Jezus heeft geroepen, toen Hij aan het kruis hing :”Het is volbracht!”

Het betekent dat Zijn werk genoeg is voor de zaligheid.

Met het werk van de Heere Jezus is God tevreden.

Met het werk van de Heere Jezus kunnen wij God ontmoeten.

Gods kinderen moeten ook persoonlijk leren dat de Heere Jezus Zijn werk voor hen gedaan heeft.

Hoe kan dat geleerd worden?

Dat kan geleerd worden door het werk van de Heilige Geest.

Je kunt ook zeggen : wat de Heere Jezus verdiend heeft , past de Heilige Geest toe in het hart van Gods kinderen.

Toepassen betekent dat je Gods werk persoonlijk leert in je hart.

Als het wonder van de verzoening persoonlijk geleerd wordt, ontvangt Gods kind geloof om te zeggen :”De Heere Jezus heeft Zijn werk ook voor mij gedaan.”

Vragen!

Wat krijgen Gods kinderen door het werk van de Heere Jezus?

Wie is er nodig om persoonlijk te leren dat de Heere Jezus Zijn werk ook voor jou gedaan heeft?

Wanneer mag je zeggen : de Heere Jezus heeft Zijn werk ook voor mij gedaan?

Naar de Bijbel!

Lees : Johannes 14:26

Hoe wordt de Heilige Geest in deze tekst ook genoemd?

Hoofdstuk 2 artikel 9

Deze raad, die voortkomt uit de eeuwige liefde van God tot de uitverkorenen, is van het begin van de wereld af tot nu toe krachtig vervuld- de poorten der hel hebben zich tevergeefs daartegen gesteld.

Die raad zal ook in de toekomst vervuld worden, zodat de uitverkorenen te zijner tijd tot één vergaderd zullen worden.

Er zal dan ook altijd een kerk van gelovigen zijn, gefundeerd in het bloed van Christus, Die aan het kruis voor haar, als een bruidegom voor zijn bruid, Zijn leven overgegeven heeft.

Zij zullen Hem, hun Zaligmaker, standvastig beminnen, gedurig dienen en Hem hier en in alle eeuwigheid prijzen.

Tot de wederkomst van de Heere Jezus, zal er altijd een volk van God op de aarde zijn.

Als de Heere Jezus op de wolken komt, is de genadetijd voorbij.

Dan kunnen er geen nieuwe mensen meer in het Rijk van Koning Jezus komen.

Wie een plaats gekregen heeft in Zijn Rijk, mag dan voor eeuwig bij de Heere wonen.

Wat een wonder !

Dan zullen alle kinderen van God bij elkaar wonen.

Het zullen mensen zijn uit de hele wereld.

In de Bijbel staat dat het een schare (heel veel mensen) zal zijn die niemand tellen kan.

De duivel heeft er niet één uit de hemel kunnen houden.

Wie heeft daarvoor gezorgd?

De Heere Jezus, de Overwinnaar.

Hij is veel sterker dan de duivel.

Hij heeft door Zijn werk de duivel overwonnen.

Zul jij ook bij de grote schare zijn, die voor eeuwig bij Koning Jezus mag leven?

De kerk op aarde

Met de kerk bedoelen we niet een kerkgebouw, maar God kerk, Zijn gekochte kinderen.

Gods kinderen leren dat alleen het bloed van Christus nodig is tot hun zaligheid.

Je kunt het niet missen.

Het is het fundament van de zaligheid.

Gods Kerk op aarde noemen we de levende Kerk.

De mensen die tot de levende Kerk behoren, zijn door het oprechte geloof, en het werk van de Heilige Geest één geworden met Christus.

Ze zijn van eeuwigheid verkoren en in de tijd geroepen tot de zaligheid.

Dat is het grootste wonder dat er in je leven kan gebeuren.

Als dat wonder gebeurt in je leven, krijg je liefde van God in je hart.

Zijn liefde zorgt ervoor dat je ook Hem lief krijgt en leert om de Naam van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest groot te maken, nu en voor eeuwig.

Drie-enig God, U zij al de eer, de dank voor uw welbehagen.

Want alleen omdat er een welbehagen bij God is kunnen er mensen, (kan jij) nog zalig worden.

Wat is het werk van God de Vader?

God de Vader verkiest mensen naar Zijn welbehagen. (Zijn raad)

Wat is het werk van God de Zoon?

God de Zoon heeft de zaligheid verdiend door Zijn werk.

Wat is het werk van de Heilige Geest?

De Heilige Geest past de verdiende zaligheid toe in het hart.

Voor dat grote werk mogen Gods kinderen de Drie-enige God eeuwig loven en prijzen.

Naar de Bijbel

Lees : Jeremia 31:3

In artikel 9 lees je dat Gods liefde tot de uitverkorenen een eeuwige liefde is.
Met welke woorden kun je dat ook lezen in Jeremia 31:3?

Lees : Efeze 2:4,5

Waar is God rijk in?

Hoe kan dat?

Wat zijn misdaden?

Wat betekent : dood door de misdaden?

Wat betekent : levend gemaakt met Christus?

Lees : Jesaja 53:9

Wat betekent deze tekst?
