

Dordtse Leerregels

Hoofdstuk 5

Artikel 1 t/m 5

Werkboek 12

Dordtse Leerregels, hoofdstuk 5, artikel 1 t/m 5

Hoofdstuk 5 gaat over de volharding der (van de) heiligen

Boven hoofdstuk 1 t/m 5 schrijven we : Bewarende liefde

Vooraf

Voor we aan dit werkboek beginnen, eerst een stukje vooraf.

Hoofdstuk 5 heeft 15 hoofdstukken.

Deze 15 hoofdstukken gaan allemaal over de volharding van de heiligen.

Volharding

Wat betekent het woord volharding?

Volharding betekent: volhouden, niet opgeven.

Heiligen

Wie zijn de heiligen?

De heiligen, waar het hier over gaat, zijn de kinderen van God.

Ze noemen zichzelf niet heilig, maar zo worden ze in de Bijbel genoemd.

Dus God noemt ze heilig.

In hoofdstuk 5 gaat het er over dat Gods kinderen het nooit op mogen geven.

Wat ze niet op mogen geven en welk onderwijs ze nodig hebben om te volharden in het geloof, leren we in deze hoofdstukken.

Zonder zonde?

Gods kinderen worden heiligen genoemd, maar dat betekent niet dat ze zonder zonde zijn.

Ze zijn geroepen uit de duisternis van de zonde, tot de kennis van de Heere Jezus.

Dat wonder gebeurt door de wedergeboorte.

Door de wedergeboorte krijgt een zondig mens een nieuw leven.

Maar dat nieuwe leven kent strijd.

Strijd tegen de duivel.

Strijd tegen de zonde.

Strijd tegen het eigen ik.

Daarom is er onderwijs van de Heilige Geest nodig om te volharden in de strijd.

Want in eigen kracht lukt dat nooit.

Het is belangrijk dat we goed nadenken wat de Bijbel en de Dordtse Leerregels zeggen over de volharding van de heiligen.

Hoofdstuk 5 artikel 1

Degenen die God naar Zijn voornemen tot de gemeenschap van Zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus, roept en door de Heilige Geest wederbaart, die verlost Hij van de heerschappij en de slavernij van de zonde.

Maar Hij verlost hen in dit leven niet geheel van het vlees en van het lichaam der zonde.

Moeilijke woorden!

voornemen	=	Gods besluit, Zijn plan, Zijn welbehagen
wederbaart	=	een nieuw leven geeft, door de wedergeboorte
heerschappij	=	macht van de zonde
slavernij	=	dienstknecht van de zonde
vlees	=	oude mens, de zondige mens

Bewarende liefde

In hoofdstuk 1 hebben we over de verkiezende liefde van God geleerd.

In hoofdstuk 2 over Gods verlossende liefde.

In hoofdstuk 3 en 4 over de toepassende liefde (= hoe God Zijn werk in het hart van Zijn kinderen leert door het werk van de Heilige Geest)

In hoofdstuk 5 leren we over Gods bewarende liefde.

Werk van God

In hoofdstuk 5 gaat het er over wat God van eeuwigheid gedaan heeft en nu nog doet.

Als God een mens roept, met een inwendige roeping, komt die mens.

Wie begint er ?

God begint.

Als God begint met Zijn werk, blijft Hij er voor zorgen.

Dat is Zijn bewarende liefde.

Er staat in de Bijbel : "Zij(Gods kinderen) zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid."

Dat is een groot wonder.

Niet helemaal verlost

Gods kinderen leren een leven kennen dat uit God is.

Het leven uit God sterft nooit.

De heiligen zijn gekocht en betaald met het dierbare bloed van Christus.

Hij betaalde voor hun zondenschuld.

God verlost hen wel van de schuld, maar in dit leven nog niet helemaal van de smet en de gevolgen van de zonde.

Smet (= de zonde is als een vieze plek in je)

Erfzonde (= zonde die van Adam op alle mensen is overgegaan)

Remonstranten

De remonstranten leren dat je met hulp van Gods genade een zekere volmaaktheid kan bereiken.

Dit is en dwaling.

Vragen!

Over welk onderwerp gaat het in hoofdstuk 5?

Wat betekent volharding?

Wie zijn de heiligen?

Zijn Gods kinderen zonder zonde, omdat ze heiligen genoemd worden?

Schrijf op wat je van de heiligen weet:

Waar moet het nieuwe leven tegen strijden?

Over welke liefde hebben we in hoofdstuk 1,2 en 3 en 4 geleerd?

Over welke liefde leren we in dit werkboek?

Wie verlost de heiligen van hun zondenschuld?

Zijn het dan volmaakte mensen?

Wat wil de nieuwe mens?

Waar blijven de heiligen mee strijden?

Wat leren de remonstranten?

Naar de Bijbel (Gebruik altijd de kanttekeningen bij de Bijbel)

Lees: Romeinen 6:17

Wat waren de wedergeboren mensen eerst?

Lees: Titus 2:14

Waar heeft Christus de heiligen van verlost?

Lees: 1 Johannes 3:8

Wie is er uit de duivel?

Zijn dat wedergeboren of niet wedergeboren mensen?

Lees :1 Johannes 3:9

Staat er in deze tekst iets over wedergeboren mensen?

Schrijf op wat er geschreven staat.

Hoofdstuk 5 artikel 2

Hieruit spruiten de dagelijkse zonden van de zwakheid voort.

Ook aan de allerbeste werken van de heilige kleven gebreken.

Dat is voor hen voortdurend een oorzaak om zich voor God te verootmoedigen en hun toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen.

Ook om het vlees hoe langer hoe meer door de Geest van het gebed en door de heilige oefeningen van godvruchtigheid te doden.

Om zo ook naar het eindpunt van de volmaaktheid te zuchten, totdat zij van het lichaam des doos ontbonden zullen zijn en met het Lam van God in de hemelen zullen regeren.

Moeilijke woorden!

spruiten	=	komen
godvruchtigheid	=	oefenen in het leiden van een leven dichtbij de Heere en ver van de zonde.
ontbonden	=	losgemaakt

De zondigheid van de christen

Een wedergeboren mens blijft zondaar.

Een kind van God is zwak in zichzelf.

Zo komt het dat gelovigen elke dag uit zwakheid zondigen.

In artikel 2 staat dat er aan de allerbeste werken nog zonden kleven. (dus niet volmaakt zijn)

De zonden van de heiligen zijn bijvoorbeeld: onvoorzichtigheid, onwetendheid, niet goed nadenken als ze spreken. Zwijgen als ze moeten spreken, of spreken als ze moeten zwijgen.

Deze zonden gebeuren meestal niet met opzet, maar uit zwakheid.

De strijd tegen de zonde

In de Bijbel en de Dordtse Leerregels lezen we dat de christen moet strijden tegen de zonde.

Kan een gelovige in eigen kracht strijden tegen de zonde?

Nee.

Weet je wat het beste wapen is in de strijd?

Het gebed.

Dit gebed bijvoorbeeld: "Heere, krijg ik uit genade, de hulp en de kracht van de Heilige Geest om te strijden tegen de zonde.

Een gelovige moet nog meer doen.

De gelovigen moeten vluchten tot de gekruisigde Christus.

Alleen Zijn bloed reinigt van alle zonden.

Ook van de dagelijkse zonden.

Het is nodig dat de zonde meer en meer gedood wordt in het leven van een heilige.

Het zuchten onder de zonde

De christen zucht onder de zonde en de gevolgen van de zonde.

Ze verlangen om eens helemaal van de zonde verlost te worden en eeuwig bij de Heere in de hemelse heerlijkheid te zijn, om Hem daar voor eeuwig te eren, zonder zonde.

De christen verlangt naar het einde van de zondestrijd, maar zolang hij op aarde is, wil hij Christus en Zijn gemeente dienen.

Remonstranten

De remonstranten denken dat voor een christen de zonde en ellende achter de rug is.

Vragen!

Wat is de zondigheid van een Christen?

Hebben christenen daar berouw over?

Hoe moet een christen tegen de zonde strijden?

Tot Wie moet een christen vluchten voor vergeving van zijn zonden?

Waarom?

Waar verlangen de heiligen naar?

Waar kunnen de christenen pas volmaakt zijn?

Naar de Bijbel!

Lees: Spreuken 7:20

Wat lees je in deze tekst?

Lees: Romeinen 8:22 en 23

Je hebt geleerd dat de gelovigen zuchten onder de zonde.

Klopt dat met deze tekst uit de Bijbel?

Schrijf je mening met je eigen woorden.

Lees: Filippenzen 1:21

Wat zegt Paulus over het leven en sterven?

Paulus zegt dat het sterven gewin voor hem is.

(Hij wordt beter van het sterven)

Waarom zou hij dat zeggen?

Kan iedereen dat zeggen?

Hoofdstuk 5 artikel 3

Door de overblijfselen van de inwonende zonden en de aanvechtingen van de wereld en de satan, zouden de bekeerden in die genade niet blijven staan als zij aan hun eigen krachten werden overgelaten.

Maar God is getrouw, waardoor hij hen in de genade, die hen eenmaal gegeven is, barmhartigheid bevestigt en tot het einde toe krachtig bewaart.

Moeilijke woorden!

aanvechtingen = strijd
overblijfselen = wat overblijft

De kracht van God

De heiligen, of gelovigen, zouden het geloofsleven nooit uit zichzelf vol kunnen houden, als de Heere hen niet hielp door de kracht van Zijn Geest.

De gelovigen hebben geen kracht in zichzelf om te strijden tegen hun drie geestelijke doodsvijanden.

Doodsvijanden zijn: **de duivel, de zonde en het eigen ik , of zondige vlees.**

God is en blijft getrouw

Maar God is getrouw.

Hij laat Zijn kinderen niet los.

De Heere bewaart de gelovigen door in hun hart te werken met Zijn Heilige Geest en zal tot het einde toe met hen zijn.

God sterkt Zijn kinderen steeds opnieuw en geeft hen nieuwe genadekracht.

Remonstranten

De remonstranten leren dat God alleen zijn genade schenkt als de gelovigen willen strijden.

Ze leren ook dat de gelovigen zichzelf moeten en kunnen bewaren.

Als dit zo was, zouden de heiligen de kracht in zichzelf hebben om te volharden.

Dit is een dwaling.

Vragen!

Van wie komt de kracht om te volharden in het geloof, van God of van de mens?

Wat zijn drie geestelijke doodsvijanden?

Hoelang bewaart God Zijn kinderen?

Naar de Bijbel!

Lees: Psalm 68:36

In deze tekst kun je duidelijk lezen dat er geen kracht uit een zondig hart komt om te volharden.

Van Wie komt de kracht?

Lees: Psalm 84:6

Welke mensen worden welgelukzalig genoemd?

Lees: Ezechiël 36:27

Wat geeft de Heere in het hart van Zijn kinderen om te volharden?

Lees : Psalm 91

In deze Psalm staat dat God beschermt tegen alle geestelijke vijanden tot het einde toe.

In welke verzen kun je dat duidelijk lezen?

Hoofdstuk 5 artikel 4

Die macht van God, waardoor Hij de ware gelovigen bevestigt en bewaart in de genade, is groter dan de macht van het vlees en kan daarom ook door het vlees niet overwonnen worden.

Toch worden de bekeerden niet altijd zo door God geleid en bewogen, dat zij niet zouden kunnen afwijken.

Door sommige bijzondere daden wijken zij door eigen schuld af van de leiding der genade.

Zij worden dan verleid door de begeerlijkheden van het vlees, die zij volgen.

Daarom moeten zij voortdurend waken en bidden, opdat zij niet in verzoeking geleid worden. Als zij dat niet doen, kunnen het vlees, de wereld en de satan hen zwaar en gruwelijk doen zondigen.

En dat niet alleen, maar door Gods rechtvaardige toelating gebeurt het soms ook.

Dat bewijst ons het droevig vallen van David en Petrus en andere heiligen, zoals ons dat in de Schrift wordt beschreven.

Moeilijke woorden!

overwonnen	=	verslagen
verzoeking	=	verleiding
gruwelijk	=	vreselijk

Het zondigen van Gods kinderen

In artikel 2 gaat het over het zondigen van Gods kinderen uit zwakheid.

In artikel 4 gaat het over iets anders.

In artikel 4 gaat het er over dat Gods kinderen in zonden kunnen vallen door eigen schuld.

Door eigen schuld kunnen Gods kinderen dingen doen die tegen de wil van de Heere zijn.

Als een kind van God luistert naar zijn eigen boze hart, gaat het fout.

Zolang ze door de Heilige Geest geleid worden, leven ze ver van de zonde en dichtbij de Heere.

Ze moeten altijd bidden om de kracht van de Heilige Geest om staande te blijven en niet te zondigen.

Doen ze dat niet, dan wordt de kracht van de Heilige Geest minder en kan een gelovige, door eigen schuld, in de zonden vallen.

Waken en bidden

De Heere Jezus zei eens tegen Zijn discipelen: "Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt."

Waken en bidden blijft nodig, ook in het leven van Gods kinderen.

Waken, bidden en leven in de vreze van de Heere.

Dat is een leven dichtbij de Heere en ver van de zonde.

Een voorbeeld uit de Bijbel:

Jozef, een jongen die de Heere liefhad, werkte in het huis van de vrouw van Potifar.

De vrouw wilde zondigen met Jozef, maar Jozef zei: nee, ik doe niet zo'n groot kwaad, want dan zondig ik tegen God.

Jozef leefde dicht bij de Heere, dat is in de vreze van de Heere

Dat bewaart voor de zonde.

Soms

In artikel 4 staat ook dat God soms in Zijn rechtvaardigheid dingen toelaat in het leven van Gods kinderen.

Dan laat God Zijn kinderen voelen wie ze in zichzelf blijven, zwak van moed en klein van krachten.

In de Bijbel staan daar voorbeelden van.

Denk aan het droevig vallen van David, Petrus en andere heiligen.

God bewaart Zijn kinderen wel, maar ze blijven verantwoordelijk voor hun daden.

Vragen!

Wat betekent het dat Gods kinderen in zonden kunnen vallen?

Ligt het vallen in de zonde aan God, of aan Gods kind?

Blijven Gods kinderen verantwoordelijk voor alles wat zij doen?

Hoe is het met het geloofsleven als Gods kinderen ver van de Heere leven?

Welke les heeft de Heere Jezus aan Zijn discipelen geleerd?

Wat betekent in de vreze van de Heere leven?

Schrijf een voorbeeld van iemand die dichtbij de Heere leefde en niet in de zonde viel.

Ken je een voorbeeld van een kind van God uit de Bijbel die wel in de zonde viel?

Naar de Bijbel!

Lees: 1 Korinthe 10:13

In dit gedeelte staan waarschuwingen om niet dezelfde zonde te doen als het volk Israël.

Welke zonden zijn dat?

Lees : Johannes 15:1t/m 5

Uit welke woorden kun je lezen dat je zonder de Heere Jezus niets goeds kunt doen?

Hoofdstuk 5 artikel 5

Door zulke grove zonden vertoornen zij God zeer en maken zich des doods schuldig. Zij bedroeven de Heilige Geest en verbreken voor een tijd de oefening van het geloof.

Ook verwonden zij hun geweten erg en verliezen soms voor een tijd het gevoel van de genade.

Dat gebeurt, totdat zij door ernstige boetvaardigheid op de weg terugkeren.

Dan verschijnt opnieuw Gods Vaderlijk aanschijn aan hen.

Moeilijke woorden!

grove zonden = erge zonden
boetvaardigheid = berouw

Erge zonden

Als Gods kinderen zondigen is God toornig en de Heilige Geest wordt er door bedroefd.

Door de zonde trekt de Heilige Geest Zich terug en werkt niet meer in het hart.

Door de zonde is het geloofsleven ook ver weg.

Het bidden wordt minder.

Gods Woord doet weinig, of niets meer in het leven.

De rust is weg, de vrede is weg.

Soms lijkt het wel of de Heere Zijn werk niet begonnen is in het hart.

De duivel wijst soms op de zonde en fluistert in het hart: heb jij die zonde gedaan?

Dan ben je vast geen kind van God.

Dat zijn allemaal gevolgen van de zonde.

Wat is dat erg.

De weg terug

Is er voor een gelovige, die gezondigd heeft, een weg terug naar de Heere?

Er is een weg terug, omdat de Heere Zijn werk niet loslaat.

Door de zonde heeft een kind van God niet verdiend dat er verandering komt.

Maar door Gods bewarende genade komt er wel verandering.

God maakt Zijn kind weer eerlijk en dan krijgt een gelovige berouw over zijn zonden en gaat hij die belijden voor de Heere.

De weg terug is altijd een weg van schuld beleven en belijden.

Schuld beleven en belijden kan bijvoorbeeld met deze woorden:

Heere, ik heb alles verzondigd,
vergeef mijn zonden.

Hoe kunnen zonden vergeven worden?

Dat staat ook in de Bijbel.

Er staat: "Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon reinigt van alle zonden."

Zonden kunnen vergeven worden door het geloof in het bloed van de Heere Jezus.

Als Gods kinderen met berouw terugkeren, mogen ze de liefde van de Heere weer voelen in hun hart.

Dat is bewarende genade.

Onverdiende genade.

Daar zorgt de mens niet voor, maar God Zelf.

Vragen!

Wie bedroeven Gods kinderen als ze in zonden vallen?

Wat is het gevolg, als de Heilige Geest Zich terug trekt?

Is er een weg terug voor een gelovige die gezondigd heeft?

Door Wie wordt een gelovige eerlijk gemaakt?

Gaat een weg terug met of zonder berouw?

Wat is onverdiende genade?

Een kind van God kan in de zonde vallen, maar kan hij in de zonde blijven leven?

Wat blijft altijd nodig voor Gods kinderen?
