

Dordtse Leerregels

Hoofdstuk 3 en 4

Artikel 15 t/m 17

Werkboek 11

Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 15 t/m 17

Boven artikel 15 t/m 17 schrijven we : onverdiende genade.

Waarom?

Waarom...staat er boven.

Ken jij ook de waaromvraag?

Bijvoorbeeld: Waarom wordt de één wel bekeerd en de ander niet?

Is dat wel eerlijk?

Nog een andere vraag: Als God mij wil bekeren zal het toch wel gebeuren, moet ik dan nog wel om bekering vragen?

Stop...

We gaan denken over onverdiende genade.

Daar gaat het over in dit werkboek.

Hoofdstuk 3 en 4 artikel 15

Deze genade is God aan niemand schuldig.

Want wie heeft God eerst iets gegeven, waardoor Hij verplicht zou zijn iets terug te geven?

Ja, wat zou God schuldig zijn aan hem, die van zichzelf niets anders heeft dan zonde en leugen?

Diegene die deze genade ontvangt, is dan ook God alleen daarvoor eeuwige dankbaarheid verschuldigd.

Hij dankt Hem daar ook voor.

Diegene die deze genade niet ontvangt, stelt op deze geestelijke dingen ook geheel geen prijs.

Hij behaagt zichzelf met het zijne.

Of, als een zorgeloze roemt hij zonder grond dat hij heeft, hetgeen hij niet heeft.

Verder moet men van degenen die hun geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren, het beste oordelen en spreken.

Daarin zijn de apostelen ons ten voorbeeld.

En wat anderen betreft die nog niet geroepen zijn: voor hen moet men tot God bidden.

Want Hij roept de dingen die niet zijn alsof zij er waren

Wij moeten met hen geenszins hoogmoedig omgaan, alsof wij onszelf tot een uitzondering hadden gemaakt.

Moeilijke woorden!

diegene	=	die persoon of personen
geen prijs	=	geen belangstelling
geenszins	=	nooit
hoogmoedig	=	trots
oordelen	=	eigen mening zeggen

Vrije genade

Vrije genade betekent dat God niet verplicht is om ons Zijn genade te geven. God staat niet in de schuld bij ons, maar wij staan in de schuld bij God.

En wij maken onze schuld elke dag groter.

God is vrij in het geven van Zijn genade aan een verloren zondaar.

Genade kan niet door ons verdiend worden.

Het is onverdiende genade als God het aan ons geeft.

Wij kunnen niet zeggen: God, ik geef U iets, maar dan moet U mij bekeren en geloof geven.

Een zondig mens ligt verloren voor God en heeft nergens recht op.

Alleen God bepaalt aan wie Hij genade geeft.

Er staat in de Bijbel: "Ik zal genadig zijn, wie Ik zal genadig zijn, en Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontfermen zal."

Dat is vrije genade.

Genade die bij God vandaan komt.

Weet je wie geleerd had dat God vrij is om genade te geven?

De tollenaar in de tempel.

Hij bad: "O God, wees mij zondaar genadig."

Hij had niets verdiend, maar toch kon hij niet ophouden met bidden.

Wat de tollenaar deed, was het werk van de Heilige Geest in zijn hart.

Heeft hij genade gekregen van de Heere?

Ja.

Onverdiende genade.

Kijk

Kijk nog eens naar het gebed van de tollenaar.

Hij bad om genade en hij kreeg het.

Het is een voorbeeld om van te leren.

Nog meer.

Vraag of de Heilige Geest het tollenaarsgebed in jouw hart leert.

Danken

Mensen die genade van God ontvangen, zullen Hem daar eeuwig voor danken.

Zou jij niet bij die mensen willen behoren?

Zou jij niet mee willen zingen: "Dank U Heere, voor Uw onverdiende genade.

Het is door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.

Geen genade

In artikel 15 staat dat er ook mensen zijn die geen genade ontvangen.

Hoe komt dat?

Er staat dat deze mensen helemaal geen belangstelling hebben voor het werk van de Heere.

Geen belangstelling voor geloof en bekering.

Geen belangstelling voor vrije genade.

Alleen belangstelling voor de dingen van deze aarde.

Hoe is dat bij jou?

Er zijn ook mensen die zeggen met hun mond dat ze genade gekregen hebben, maar het werk van God is niet in hun hart gekomen.

Ze hebben nooit om genade gebeden, zoals bijvoorbeeld de tollenaar.

Bij wie ligt de schuld, dat deze mensen geen genade gekregen hebben?

Ligt de schuld bij God, of is het eigen schuld?
Het is eigen schuld.

Het oordeel van de liefde

Begrijp je deze zin: het oordeel van de liefde?

In artikel 15 staat de betekenis van deze zin.

Er staat dat er mensen zijn die met hun verstand hun geloof belijden en proberen te leven zoals het in de Bijbel staat.

De Heere weet hoe het in hun hart is.

Mogen wij dan zeggen: nou, ik denk niet dat die persoon een kind van God is?

Nee, zegt artikel 15, dat mag je niet zeggen.

Oordeel niet over het hart van een ander.

Zeg nooit jouw mening over het hart van andere mensen.

Wij kunnen niet in het hart van een ander kijken.

Dat kan God alleen.

Wij moeten het beste van een ander denken.

Dat is de betekenis van het oordeel van de liefde.

We mogen wel waarschuwen, als we zien dat de ander in zonde leeft.

Het gebed voor onbekeerden

Er zijn mensen die niet in God geloven en de Bijbel niet lezen.

We mogen niet zeggen : laat ze maar doen.

Nee, het zijn onze naasten.

Probeer goed van de Heere te spreken, vanuit de Bijbel.

We mogen ook niet trots zijn en denken dat we beter zijn dan die ander, die de Bijbel niet leest.

Doe wat er in artikel 15 en in de Bijbel staat.

Er staat dat we voor onbekeerde mensen moeten bidden.

Weet je wat iemand zegt die genade gekregen heeft van de Heere?

Zo iemand zegt: "De Heere heeft mij onverdiende genade gegeven, zou Hij het dan niet aan een ander kunnen geven?"

Als ik zalig kan worden, ik, die mezelf de voornaamste van de zondaren voel, kan het voor die ander zeker wel.

Genade maakt klein en gunnend.

Gunnend betekent dat je zou willen dat iedereen zalig zou worden.

Genade doet klein van zichzelf denken en groot van de Heere.

Dat is een kenmerk (eigenschap) van het genadeleven.

Remonstranten

De remonstranten leren dat het niet eerlijk is als God aan de één wel genade schenkt en aan de ander niet.

Dit is een dwaling

Vragen!

Wat schrijven we boven artikel 15 t/m 17?

Wat betekenen deze twee woorden?

In het begin van het werkboek lees je over 'waarom' vragen.

Heb jij deze vragen ook?

Schrijf ze op.

We praten er samen over.

Is God vrij in het geven van Zijn genade aan een zondaar?

Kun je genade verdienen?

Waarom niet?

Noem een voorbeeld uit de Bijbel van iemand die om genade bad en het ook kreeg.
Zoek op in de Bijbel waar dit voorbeeld staat.

Wat doen mensen die genade van God ontvangen hebben?

Er zijn ook mensen die geen genade ontvangen.
Hoe komt dat?

Bij wie ligt de schuld?

Wat betekent: het oordeel van de liefde?

In artikel 15 staat dat we iets moeten doen voor onze onbekeerde naaste.
Wat moeten wij doen?

Maakt genade trotse mensen, of juist niet?

Wat leert een mens die genade van God krijgt?

Moet je dat maar één keer leren in je leven, of elke keer weer?

Wat leren de Remonstranten?

Naar de Bijbel! (Gebruik altijd de kanttekeningen bij de Bijbel)

Lees : Romeinen 9: 15, 16

Geef antwoord achter elke vraag.

Wie spreekt er tot Mozes? _____

Wat spreekt de Heere in deze tekst?

Zijn dezelfde woorden ook tot onderwijs voor ons in de Bijbel geschreven?

We hebben geleerd uit artikel 15 wat onverdiende genade is.

Kun je dat lezen in Romeinen 9:15 en 16?

Welke woorden zou jij daar voor kiezen?

Lees: Lukas 18:13

Wat kun jij uit deze tekst leren?

Hoofdstuk 3 en 4 artikel 16

Door de val heeft de mens niet opgehouden een mens te zijn, begaafd met verstand en wil.

Het is als met de zonde die in het hele menselijk geslacht is doorgedrongen.

Daardoor is de natuur van de mens niet weggenomen, maar hij is verdorven en geestelijk dood.

Alzo werkt ook deze Goddelijke genade van de wedergeboorte in de mensen niet alsof zij stokken en blokken zijn.

Hij vernietigt de wil en zijn eigenschappen niet.

Hij dwingt hem ook niet tegen wil en dank, maar hij maakt hem geestelijk levend, geneest, verbetert en buigt hem tegelijk lieflijk en krachtig.

Tevoren had de wederspanning en de tegenstand van het vlees de overhand.

Maar nu begint een gewillige en oprechte gehoorzaamheid van de Geest de overhand te krijgen.

Daarin is het waarachtige en geestelijk herstel van de vrijheid van onze wil gelegen.

En indien die wonderbaarlijke Werkmeester van alle goed op deze manier niet met ons handelde, zou de mens geheel geen hoop hebben vanuit de val te kunnen opstaan door zijn vrije wil.

Want daardoor heeft hij zichzelf, toen hij nog niet gevallen was, in het verderf gestort.

Moeilijke woorden!

begaafd met	=	bedeeld met
tevoren	=	van te voren
wederspanning	=	onwil
de overhand krijgen	=	te regeren

De werking van de genade

Hoe werkt de genade van God in het hart van de mens?

Dan moeten we eerst terug denken aan de zondeval in het paradijs.

Wij zijn diep gevallen, door de zonde.

En is een grote scheiding gekomen tussen God en ons.

Maar we zijn wel mens gebleven.

Wij hebben verstand en wil behouden.

Wel is onze menselijke natuur (lichaam en ziel) zondig en geestelijk dood.

Als God Zijn genade van de wedergeboorte in het hart werkt, behandelt Hij de mens niet alsof hij een stok of een blok is.

Een stok heeft geen wil.

Een mens heeft wel een wil, maar onze wil is zondig en moet nieuw worden.

Dat gebeurt door het werk van de Heilige Geest.

Door de werking van de Goddelijke genade, wordt een mens van geestelijk dood, levend.

Dan wordt de mens, die eerst niet naar God en Zijn Woord wilde luisteren, gehoorzaam.

Door de werking van Gods genade geeft Hij ons verstand om geestelijke zaken te verstaan. (een verlicht verstand)

Een hart om God lief te hebben. (een nieuw hart)

Een wil om gehoorzaam aan God te zijn. (een nieuwe wil)

God verandert ons hart en onze wil zo, dat we zelf ook willen wat Hij wil.

Door het werk van de Goddelijke genade, krijg je zin en liefde om God te gaan dienen.

Als de Heilige Geest die vernieuwing niet in ons werkt, is het onmogelijk dat werk zelf te doen.

Wij hebben de werking van Gods genade nodig in ons hart om Hem te leren kennen. Als dat gebeurt, worden we een nieuwe mens met een nieuw leven.

Het karakter van de nieuwe mens

Elk mens heeft een karakter.

De één is bijvoorbeeld driftig, de ander niet.

De één is opgewekt, (vrolijk) de ander niet.

De één is graag alleen, de ander niet.

Er zijn zoveel verschillende karakters.

Denk ook eens aan de karakters van de discipelen.

Het karakter van de mens verandert niet echt in de wedergeboorte.

Dat zie je ook in het geloofsleven.

Maar de genade van God heeft wel invloed op het karakter.

Bijvoorbeeld, een driftig mens krijgt berouw over zijn drift-zonden.

Hij vraagt de Heere om Zijn hulp : Heere, help mij, om niet meer driftig te zijn.

Zo gaat het ook met andere karakterzonden.

Verschillende voorbeelden uit de Bijbel

In de volgende hoofdstukken uit de Bijbel lezen we voorbeelden van de werking van de genade in de wedergeboorte.

We kunnen uit deze voorbeelden leren dat God zoveel verschillende manieren heeft waarop Hij mensen wederbaart en Zij genade schenkt.

Voorbeeld 1 Lukas 19:1-10

De wedergeboorte van Zacheüs.

Voorbeeld 2 Johannes 3:1-15

Het geheim van de wedergeboorte

Voorbeeld 3 Johannes 4:1-42

De wedergeboorte van de Samaritaanse vrouw en de Samaritanen

Voorbeeld 4 Handelingen 2:37-41

De werking van de genade van de wedergeboorte

Voorbeeld 5 Handelingen 9:1-20

De wedergeboorte van Saulus

Opdracht!

Lees thuis deze hoofdstukken. (je hebt er de tijd voor en anders neem je er de tijd voor!)

Over één hoofdstuk maken we op de les een Bijbelstudie

Remonstranten

De Remonstranten leren dat de wil van de mens niet echt verdorven is door de zondeval. Zij beweren dat God niet eerder de wil van de mens krachtig helpt tot bekering, dan wanneer de mens dit zelf wil.

De mens moet eerst zelf willen en dan pas wil God meewerken.

Dit is een dwaling.

Vragen!

Er staat in artikel 16: de mens is mens gebleven na de zondeval.
Wat betekent dat?

Er staat ook in artikel 16 dat de mens geen stok of blok geworden is.
Wat betekent dat?

Neemt de Heere het verstand en de wil van de mens weg in de wedergeboorte, of doet God iets anders door de werking van Zijn genade?

Door de werking van Gods genade in het leven gebeuren er dingen die veranderen, die nieuw worden.
Schrijf vier dingen op.

Wanneer worden we een nieuw mens, met een nieuw leven?

Verandert het karakter van de mens helemaal in de wedergeboorte?

Probeer eens iets te schrijven over de karakters van de discipelen.

Schrijf 5 voorbeelden op van wedergeboren personen uit de Bijbel.

Wat weet je van deze personen?

Wat valt je op in het leven van deze personen?

Wat leren de Remonstranten?

Naar de Bijbel!

Lees: Psalm 110:3A

In artikel 16 staat dat een mens, in de wedergeboorte, gewillig gemaakt wordt om te doen wat de Heere wil.

Met welke woorden kun je hetzelfde lezen in Psalm 10:3A?

(De dag van Zijn heirkraft betekent dat Gods kinderen ook komen als God hen roept door Zijn Woord en de Heilige Geest)

Lees: Johannes 19:38-42

Hoe laten deze personen zien dat ze wedergeboren mensen zijn?

Hoofdstuk 3 en 4 artikel 17

Die almachtige werking van God brengt ons natuurlijk leven voort en onderhoudt het. Dit sluit het gebruik van de middelen niet uit, maar eist het gebruik daarvan. Want daardoor heeft God, in Zijn oneindige wijsheid en goedheid, Zijn kracht willen uitoefenen.

Zo is het nu ook met de eerdergenoemde bovennatuurlijke werking van God, waardoor Hij ons wederbaart.

Daarbij sluit Hij het gebruik van het Evangelie geenszins uit en stoot het niet omver. Want de wijze God heeft dat tot een zaad der wedergeboorte en tot een spijs voor de ziel verordineerd.

Daarom hebben de apostelen en later de leraars het volk in deze genade van God godzalig onderwezen.

Dat deden zij tot Zijn eer en om alle hoogmoed van de mensen te onderdrukken. Zij hebben intussen toch niet nagelaten hen door heilig onderwijs uit het Evangelie onder de bediening van het Woord, de sacramenten en de kerkelijke tucht te houden. Zo moeten ook nu degenen die anderen in de gemeente leren of die geleerd worden, Zich er ver van houden om die dingen van elkaar te scheiden, waarvan God naar Zijn welbehagen heeft gewild dat zij aan elkaar verbonden blijven.

Anders zouden zij zich daardoor verstouten om God te verzoeken.

Want door het onderwijs wordt de genade meegedeeld.

En hoe vaardiger wij ons ambt waarnemen, des te heerlijker vertoont zich ook deze weldaad van God, Die in ons werkt.

Dan is er sprake van de allerbeste voortgang van Zijn werk.

Vanwege de middelen en vanwege de zaligmakende vrucht en de kracht daarvan, komt God toe alle heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Moeilijke woorden!

uitoefenen	=	gebruiken
verstouten	=	het aandurven (het wagen)
vaardiger	=	gewillig, met ernst en liefde

Hoe?

Artikel 17 is het laatste artikel dat over de wedergeboorte en de bekering leert.

Misschien heb jij een vraag.

Deze vraag: Hoe werkt God de bekering in het hart?

Het antwoord is : Middellijk.

Het betekent dat God middelen geeft, die wij moeten gebruiken tot onze bekering.

Die middelen noemen we : genademiddelen.

Als God de genademiddelen zegent aan ons hart, leren we Hem kennen, willen we Hem dienen, krijgen we liefde tot Hem en gaan we de zonden haten, die God ook haat.

Genademiddelen

Wat zijn genademiddelen?

Genademiddelen zijn : Gods Woord,(de Bijbel), de sacramenten (Heilige Doop en Heilig Avondmaal), Bijbellezen, gebed, de prediking, catechisatie enz.

Artikel 17 noemt deze middelen voedsel voor onze ziel.

Wat gebruik je om je lichaam te onderhouden?

Voeding.

Als je geen voeding gebruikt, sterf je.

Wat moet je gebruiken om een nieuw leven te ontvangen?

Voeding.

Dat zijn de middelen waar God Zelf voor zorgt.

Als je de genademiddelen niet gebruikt, gaat het niet goed met je.

Als je zonder genademiddelen leeft, eindigt je leven in de eeuwige dood.

Wat is het een wonder, dat God genademiddelen geeft en belooft dat Hij Zijn zegen wil geven als wij deze middelen biddend gebruiken.

Het is belangrijk dat wij onder het Bijbellezen, het luisteren naar de preek en de andere middelen, vragen om het werk van de Heilige Geest in ons hart.

Alleen door Zijn werk leren wij de weg van de bekering, die we al eerder besproken hebben.

Vroeger en nu

Vroeger gaven de apostelen onderwijs aan de mensen en nu dominees, ouderlingen, evangelisten en zendelingen.

Op catechisatie, of op een vereniging, krijg je ook onderwijs.

En het is ook belangrijk dat je zelf de Bijbel onderzoekt.

Het is ook belangrijk dat je eens luistert naar een kind van God, als hij/zij vertelt hoe de Heere bij hen in het hart werkt door Zijn Geest.

Je zou er jaloers op kunnen worden.

Dan ga je vragen of jij dat nieuwe leven ook mag leren kennen.

Het nieuwe leven, waarin de Heere de hoogste plaats krijgt.

Het nieuwe leven, waarin je leert over de grote liefde van God, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft om verloren zondaren zalig te maken, door het werk van Zijn ontdekkende Geest.

Ontdekkende Geest betekent dat de Heilige Geest leert hoe groot je zonden en ellenden zijn, maar ook hoe je daarvan verlost kunt worden en daarvoor de Heere gaat danken.

Wat is de Heere goed om aan mensen, die de dood verdienen om hun zonden, nog genademiddelen te geven waardoor we gered kunnen worden, om Jezus wil.

Vergeet toch nooit de genademiddelen te gebruiken.

Gods Woord wordt het zaad van de wedergeboorte genoemd.

De Remonstranten

De Remonstranten zeggen dat je met **deze** genadeleer zorgeloze mensen maakt, die het gebruik van de genademiddelen overbodig maken **en** tot verachting van de prediking maken.

Vragen!

Wat betekent het dat God middellijk werkt in de weg van de bekering?

Welke middelen geeft God?

Hoe moeten wij die gebruiken?

Schrijf op welke middelen je gebruikt voor je lichaam.

Welke middelen zijn nodig voor je ziel?

Wat gebeurt er als je geen middelen gebruikt voor je lichaam en je ziel?

Waar moeten we altijd om vragen bij de Heere als we de middelen gebruiken?

Wie gaven er vroeger onderwijs aan de mensen en wie nu?

Is het goedheid van de Heere dat Hij ons genademiddelen geeft?

Zijn genademiddelen ook nodig na de bekering?

Tot hoelang moeten Gods kinderen genademiddelen gebruiken?

Naar de Bijbel!

Lees: Handelingen 18:1-10

Vers 4:

Wat deed Paulus op elke sabbat?

Vers 7:

Waar leerde Paulus nog meer?

Vers 8:

Werd het Woord (het middel) dat Paulus sprak gezegend aan het hart van mensen die er naar luisterden?
