

De Dordtse Leerregels

Hoofdstuk 1

Artikel 6 t/m 11

**Werkboek 2**

## **Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 6 t/m 11**

In werkboek 2 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels.  
In werkboek 1 staat waarom de Dordtse Leerregels geschreven zijn en in welk jaar.  
In werkboek 1 staat ook waarom het belangrijk is dat wij de Dordtse Leerregels lezen en leren.

Ben je het vergeten?

Zoek dan werkboek 1 nog eens op en lees wat er over het ontstaan van de Dordtse Leerregels geschreven is.

### **Boven artikel 6 t/m 11 schrijven we :**

#### **Het wonder van de uitverkiezing**

##### **Hoofdstuk 1 artikel 6**

*God geeft dus aan sommigen tijdens hun leven het geloof.*

*Sommigen krijgen het niet.*

*Dat is Zijn eeuwig besluit.*

*In Handelingen 15:18 staat : Want al Zijn werken zijn Hem van eeuwigheid bekend.*

*En in Efeze 1: 11 lezen we : Hij bestuurt alle dingen naar de raad van Zijn wil.*

*Zoals God besloten heeft, geeft Hij het geloof aan de uitverkorenen.*

*Het hart van de uitverkorenen is hard, maar God maakt het genadig bereid om alle tegenstand op te geven.*

*Hij buigt hun hart om te geloven.*

*Maar hen, die God niet heeft uitverkoren, laat Hij in hun boosheid en hardnekkigheid.*

*Dat is Zijn rechtvaardig oordeel.*

*God maakt dus onderscheid onder de mensen, terwijl alle mensen in dezelfde staat van verderf verkeren.*

*Daarin toont God de diepte van Zijn barmhartigheid en rechtvaardigheid.*

*Het grote onderscheid dat God onder de mensen maakt, is het besluit van verkiezing en verwerping.*

*Zo openbaart God dat in Zijn Woord.*

*Dit besluit is voor de heilige en godvrezende mensen tot onuitsprekelijke troost.*

*Maar er zijn ook mensen die verkeerd, onrein en onvast zijn in de waarheid en in de leer.*

*Zij geven aan dit besluit een valse uitlegging en komen zo tot een verkeerde en slechte conclusie.*

*Zo verdraaien zij deze leer tot hun eigen verderf.*

Er zijn mensen die het Woord van God aannemen, ( geloven) maar er zijn ook mensen die het Woord van God verwerpen. ( niet aannemen, niet geloven)

Hoe komt het dat er mensen zijn die het Woord van God niet geloven?

De Dordtse Leerregels geven het antwoord.

Ze zeggen : het is Gods eeuwig besluit dat sommige mensen het geloof krijgen en anderen niet.

Dat noem je : de vrijmacht van God.

Vrijmacht van God betekent dat God vrij is om te doen wat Hij wil.

Dat mag Hij doen.

Hij is de allerhoogste God.

Niemand staat boven Hem.

Wat Hij wil, gebeurt.

Er is een verborgen wil en een geopenbaarde wil van God.

De verborgen wil van God betekent dat niemand de verborgen wil van God weet en ook niet mag weten.

De verborgen wil is van God alleen

Die wil is van eeuwigheid.

Er is ook een geopenbaarde wil.

De geopenbaarde wil is voor ons, die mogen wij wel weten.

Hoe kun je de geopenbaarde wil van God weten?

Die staat in de Bijbel.

En God heeft de Bijbel aan ons gegeven om daarin te lezen.

In de Bijbel heeft God geopenbaard wat de Goddelijke verkiezing en verwerping betekent.

De Dordtse Leerregels wijzen ook altijd naar de Bijbel.

## Vragen!

Sommige mensen geloven het Woord van God wel, anderen niet. Hoe komt dat?

---

---

---

---

Wat betekent : God is vrijmachtig?

---

---

---

Wat betekent de verborgen wil van God?

---

---

---

Wat betekent de geopenbaarde wil van God?

---

---

---

Kan een mens het besluit van God veranderen?

---

---

Weet God alles van eeuwigheid? \_\_\_\_\_

**Naar de Bijbel ( Gebruik altijd de kanttekeningen bij de Bijbel)**

Lees : Handelingen 15:18

Schrijf op waar het over gaat in Handelingen 15:18

---

---

---

---

---

**Vervolg van artikel 6**

God kiest mensen uit tot de zaligheid en Hij verwerpt mensen.

De mensen die God kiest zijn de uitverkorenen.

Die mensen hebben een zondig, hard hart, maar God maakt hun hart nieuw, uit genade.

Dat is Gods barmhartigheid.

In de Bijbel staat dat God zich ontfenmt over de uitverkorenen.

Deze mensen geloven het Woord van God.

Er zijn ook mensen die blijven met een zondig, boos, hard hart leven.

Zij geloven het Woord van God niet.

Deze mensen laat God doorgaan in hun boosheid.

Dat is Gods rechtvaardigheid.

Dat is Zijn verwerping.

De Heere vergist Zich nooit in Zijn besluit.

Alles wat Hij doet is goed.

**Vragen!**

Er is een verkiezing en een verwerping.

Wat is Gods verkiezing?

---

---

---

Wat is Gods verwerping?

---

---

---

Wat is Gods barmhartigheid?

---

---

---

Wat is Gods rechtvaardigheid?

---

---

---

---

Kunnen wij dat begrijpen?

---

### **Naar de Bijbel!**

Lees : Romeinen 9:13

Schrijf op waar het over gaat in Romeinen 9:13

---

---

---

---

### **Vervolg van artikel 6**

God heeft de mens goed geschapen.

Door eigen schuld zijn alle mensen zondig geworden.

De mens is weggegaan van God.

Nooit zal de mens uit zichzelf tot God teruggaan.

Het is rechtvaardig als God de mens in zijn verlorenheid laat liggen en verwerpt.

Maar er kan, bij God vandaan, nog een wonder gebeuren.

God kan, in Zijn grote liefde en barmhartigheid, stil staan bij een mens en Hem kiezen tot de zaligheid.

Dat is genade.

Er zijn mensen die zeggen dat de leer van de verkiezing en verwerping veel te moeilijk is.

Dat komt omdat die mensen verkeerde gedachten over God hebben.

Ze geloven niet in de rechtvaardigheid en barmhartigheid van God.

Hoe kun je weten dat je uitverkoren bent?

Dan geeft God geloof in het hart, door het werk van de Heilige Geest.

Als de Heere met Zijn Geest in ons hart gaat werken, krijgen we echt berouw over ons zondig hart en gaan we de Heere om een nieuw hart vragen.

Weet je wat God gebruikt tot de zaligheid?

Zijn Woord en de Heilige Geest.

Wat een wonder als God je opzoekt in Zijn verkiezende zondaarsliefde.

Vraag of God ook jou opzoekt en zalig maakt.

Misschien zeg je : ja maar, als ik niet uitverkoren ben, kiest God mij niet.

Dat mogen we nooit zeggen.

Gelukkig is er een uitverkiezing.

Als er geen uitverkiezing was, zou God niemand zalig kunnen maken.

Dat wonder is nu wel mogelijk.

Wij moeten niet denken : wat zou Gods verborgen wil zijn, maar we moeten gehoorzaam zijn aan Gods geopenbaarde wil.

Zijn geopenbaarde wil heeft een boodschap voor ons.

Deze boodschap : bekeer je, bekeer je.

Jouw vraag: Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn.

## Vragen!

Geloven alle mensen dat er een verkiezing en verwerping ?

---

Wanneer heb je verkeerde gedachten over God?

---

---

Wat gebruikt God om mensen zalig te maken?

---

---

Wat moet jij vragen aan de Heere?

---

---

Mag je zeggen : misschien kiest God mij niet uit, dus vraag ik maar niet om een nieuw hart?

---

Waarom mag je dat niet zeggen?

---

---

---

Wat is de boodschap uit de Bijbel voor ons?

---

---

---

## Naar de Bijbel

Lees : Efeze 2:5

Schrijf op hoe je zalig kunt worden

---

---

---

---

## Hoofdstuk 1 artikel 7

*Deze verkiezing is een voornemen en besluit van God dat onveranderlijk is.*

*Voordat de wereld er was, heeft God een zekere menigte van mensen uitverkoren tot de zaligheid.*

*Nee, ze zijn niet beter dan alle andere mensen. Zij zijn het ook niet waard.*

*Evenals al andere mensen verkeren zij in ellende.*

*Zij zijn met het hele menselijk geslacht door hun eigen schuld vanuit hun zondeloze staat in de zonde en het verderf gevallen.*

*Het is dan ook alleen Gods welbehagen, Zijn vrije wil, dat zij verkoren zijn tot de zaligheid.*

*Het is enkel en alleen genade. Zij zijn uitverkoren in Christus.*

*God heeft Christus tot een middelaar en Hoofd van alle uitverkorenen gesteld.*

*Ja, ook tot het Fundament van hun zaligheid.*

*Maar hoe kunnen zij dan door Christus zalig gemaakt worden?*

*Dat kan omdat God besloten heeft hen aan Christus te geven.*

*Hij zal door Zijn Woord en Geest hen krachtig tot Christus en Zijn gemeenschap roepen.*

*Hij zal ze trekken tot Hem.*

*God heeft besloten hen met het ware geloof in Hem te begiftigen.*

*Zo worden zij door God gerechtvaardigd en geheiligd.*

*Ten slotte worden zij verheerlijkt.*

*Want God zorgt dat zij in de gemeenschap van Zijn Zoon met kracht bewaard blijven.*

*Zo bewijst God dus Zijn barmhartigheid.*

*En Hij zal geprezen worden om de rijkdommen van Zijn heerlijke genade, zoals geschreven is in Efeze 1:4 en 5:” God heeft ons uitverkoren in Christus, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde. Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelf, naar het welbehagen van Zijn wil; tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.”*

*En in Romeinen 8:30 lezen we : “En die Hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, deze heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft Hij ook verheerlijkt.*

In de stille eeuwigheid ( voor de schepping) heeft God mensen uitverkoren en hen aan Christus gegeven.

Hun namen zijn bij God bekend.

God maakt dat, op Zijn tijd, ook bekend in het hart van Zijn kinderen die op aarde leven. Hoe maakt God dat bekend? Door het geloof in Zijn Woord en het werk van de Heilige Geest in hun hart.

De Heere Jezus zei op een keer tegen Zijn discipelen:”Jullie moeten blij zijn omdat jullie namen geschreven zijn in de hemelen.”

Zijn uitverkoren mensen beter dan andere mensen?

Nee, dat niet, maar God heeft die mensen uitverkoren uit genade, naar Zijn welbehagen.

De uitverkiezing is een besluit van God.

De remonstranten, die een dwaling leren, zeggen : geloof uit jezelf en dan ben je uitverkoren.

De remonstranten beginnen bij de mens en niet bij God.

Als je de dwaling van de remonstranten leert, is genade geen genade meer, omdat het dan niet gaat om het werk van God, maar om het werk van een mens.

Dan is de mens de eerste die God lief krijgt.

De Bijbel leert het anders.

In de Bijbel zegt de Heere duidelijk Wie de Eerste is.

God zegt tegen Zijn kinderen :”Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde.”

Dat is een wonder.

Gods uitverkoren kinderen zijn net zo zondig als iedereen. Maar toch heeft God hen al van eeuwigheid liefgehad.

Weet je wat Gods kind zegt als hij dat leert ?

Dan zegt hij :”O God, wat een wonder dat U mij kiest. Ik heb het niet verdiend. U gaat anderen voorbij en U kiest mij.”

Weet je wat dat is?

Dat is louter genade.

## **Vragen!**

Wanneer heeft God mensen uitverkoren en hen aan Christus gegeven?

---

---

Bij Wie zijn hun namen bekend?

---

Wie is de Eerste die kiest, God, of de mens?

---

Zegt de Heere in de Bijbel dat Hij de Eerste is Die kiest?

---

Met welke woorden zegt de Heere dat in Jeremia 31:3?

---

---

---

---

---

Wat betekent :louter genade?

---

---

---

## **Naar de Bijbel**

Lees : Lukas 10:17-20

Schrijf op waar de discipelen blij om moesten zijn.

---

---

---

---

---



## **Vervolg van artikel 7**

God heeft Zijn kinderen uitverkoren in Christus.

Dat God hen uitkoos, noemen we Zijn welbehagen.

De uitverkiezing is Gods genade, dus niet verdiend door een mens.

Gods kinderen zullen God eren en danken voor de uitverkiezing.

Dat is het doel van God, de verheerlijking van Zijn Naam.

God heeft de uitverkorenen aan Christus gegeven.

Christus heeft gezegd :”Ik zal betalen voor de schuld die de uitverkorenen bij u hebben, Vader.

God brengt de uitverkorenen allemaal tot Zijn Woord en door het werk van de Heilige Geest geeft Hij hen geloof in Christus.

Dat geloof is het ware geloof.

Christus is het Hoofd van de uitverkorenen.

Door het geloof worden ze één met Christus.

In de Dordtse Leerregels staat dat God , de mensen die Hij uitverkoren heeft, krachtig roept en tot Hem trekt.

De trekkende zondaarsliefde is zo sterk, dat iemand die getrokken wordt, zal komen.

Er gebeurt nog meer.

Er staat ook in artikel 7 dat, door het werk van Christus, de uitverkorenen gereinigd worden van hun zonden.

Ze worden ook geheiligd.

Het betekent dat ze de zonde gaan haten en ertegen strijden.

En Gods kinderen zullen ook verheerlijkt worden.

Ze komen in de hemel.

Daar zijn ze voor eeuwig verlost van hun zonden en mogen ze de Heere loven en prijzen.

Wat zijn Gods kinderen gelukkig!

## **Vragen!**

Wat betekent Gods welbehagen?

---

---

---

Wat is het doel van God in het leven van de uitverkorenen?

---

---

---

Wie betaalt er voor de schuld van de uitverkorenen?

---

In artikel 7 staat dat er drie dingen gebeuren in het leven van de uitverkorenen.

Schrijf deze drie dingen op :

De uitverkorenen worden

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### **Naar de Bijbel**

Lees : Lukas 18:9-14

Schrijf op waar het over gaat in Lukas 18:9-14.

Wie was er een uitverkorene, de farizeeër of de tollenaar?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### **Hoofdstuk 1 artikel 8**

*Er is één Goddelijke verkiezing.*

*Die betreft alle uitverkorenen die leefden ten tijde van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament.*

*Want de Schrift zegt dat er één welbehagen en voornemen van God is, ook wel genoemd : de raad van Zijn wil.*

*Daardoor heeft God ons van eeuwigheid verkoren om genade en heerlijkheid te ontvangen, ja om zalig te worden.*

*Maar ook brengt Hij op de weg van de zaligheid, die Hij Zelf bereid heeft, opdat wij daarop zouden wandelen. Efeze 1:4 en 5 en Efeze 2:10.*

De uitverkiezing in het Oude en Nieuwe Testament is dezelfde verkiezing.

God heeft Zijn uitverkorenen van eeuwigheid verkoren.

Dat is Zijn besluit over al Zijn kinderen.

Zijn kinderen in het Oude en Nieuwe Testament.

Er is één verkiezing en één welbehagen.

God kiest uit tot de zaligheid en Hij brengt op de weg van de zaligheid.

Het is allemaal Zijn werk.

De remonstranten leren anders. (leren fout)

Ze leren : er is een verkiezing tot zaligheid, maar ook een verkiezing tot de weg van de zaligheid.

### **Vragen!**

Is er verschil tussen de uitverkiezing in het Oude en Nieuwe Testament?

\_\_\_\_\_

Heeft God al Zijn kinderen van eeuwigheid verkoren?

\_\_\_\_\_

## Naar de Bijbel

Lees : Efeze 1:4

Schrijf waar het over gaat in Efeze 1:4.

---

---

---

---

---

---

## Hoofdstuk 1 artikel 9

*Deze verkiezing, die dus in het Oude en Nieuwe Testament dezelfde is, is niet geschied omdat er van te voren een oorzaak of voorwaarde zou zijn in de mens die verkoren zou worden.*

*Bijvoorbeeld uit het voorgezien geloof ( geloof dat God in de mens aanwezig ziet) en geloofsgehoorzaamheid, heiligheid of nog andere, goede hoedanigheid of geschiktheid in de mens.*

*Nee, deze verkiezing is tot geloof en geloofsgehoorzaamheid, tot heiligheid enzovoort.*

*Daaruit volgt dat de verkiezing een fontein is van al het zaligmakend goed.*

*Uit die fontein vloeien het geloof, de heiligheid en alle andere zaligmakende gaven.*

*Ja, uiteindelijk het eeuwige leven zelf.*

*Het zijn allemaal vruchten van die fontein.*

*In Efeze 4:1 zegt de apostel Paulus dan ook, dat Hij ons heeft uitverkoren, niet omdat wij heilig en onberispelijk voor Hem in de liefde waren, maar omdat wij dat zouden zijn.*

God verkiest niet omdat Hij het ware geloof in de mens ziet, want dat is er niet.

God kiest Zijn kinderen uit om **te komen tot het ware geloof**.

Gelukkig...want nu kunnen er nog mensen zalig worden.

Mensen, die van zichzelf geen geloof hebben.

Voor mensen, die niets goeds van zichzelf kunnen doen, is er een mogelijkheid bij God vandaan om zalig te worden.

Dus...de goede dingen komen van God.

De remonstranten leren dat een mens zelf nog een beetje moet doen aan zijn zaligheid.

Nee, God kiest mensen uit tot de zaligheid.

God roept ons om tot Hem te komen als een arme zondaar of zondares die niets goeds heeft.

## Vragen!

Kiest God mensen tot de zaligheid omdat Hij geloof in hun hart ziet?

---

---

Kiest God Zijn kinderen uit om te komen tot het geloof?

---

Komen goede dingen van God, of uit het hart van een mens?

---

---

Wat leren de remonstranten?

---

---

---

---

---

### **Naar de Bijbel**

Lees : Jesaja 45:22

Schrijf op wat God in de Bijbel zegt in Jesaja 45:22.

---

---

---

---

---

### **Vervolg van artikel 9**

Misschien denk je : wat is het toch allemaal moeilijk, als het over de uitverkiezing gaat.

Toch is het belangrijk om goed te leren wat de uitverkiezing betekent.

De uitverkiezing is een groot wonder.

De uitverkiezing is als een fontein waar water uit blijft stromen.

Zo blijven er uit Gods welbehagen ook allemaal wonderen stromen.

De zaligheid en het ware geloof komen uit God.

Gehoorzaamheid om tot het geloof te komen, het vragen naar God en het leven naar Zijn geboden, komen uit God.

Als God op ons moest wachten, zou er nooit iemand komen.

God is de Eerste Die begint aan Zijn werk.

Vraag dan maar veel of God Zijn werk ook in jouw hart begint.

Dan wonder kan gebeuren, bij God vandaan.

### **Vragen!**

Wat stroomt er uit een fontein?

---

Wat stroomt er uit de verkiezing, of het welbehagen van God?

---

---

---

Als God op ons moest wachten, zou er dan iemand zalig worden?

---

---

Waarom niet?

---

---

---

### **Naar de Bijbel**

Lees : Jesaja 33:20

Schrijf op hoe Gods kinderen genoemd worden in deze tekst.

---

---

---

### **Hoofdstuk 1 artikel 10**

*De oorzaak van deze genadige verkiezing is alleen het welbehagen van God.*

*Er zouden mogelijk voorwaarden voor de zaligheid genoemd kunnen worden.*

*Daarvan zouden kunnen zijn: enige hoedanigheden of werken van mensen.*

*Maar ook deze voorwaarde heeft God niet gesteld.*

*De verkiezing bestaat hierin, dat God enige bepaalde personen uit de hele menigte der zondaren Zich tot een eigendom heeft aangenomen.*

*Daar lezen we van in Romeinen 9:11, 12 en 13 : Als de kinderen nog niet geboren waren, noch iets goeds of kwaads gedaan hadden, enzovoort, werd tot haar ( namelijk Rebekka) gezegd: De meerdere zal de mindere dienen;gelijk geschreven is : Jakob heb ik liefgehad en Ezau gehaat.*

*En ook in Handelingen 13:18: Daar geloofden zovelen, als er geordineerd ( verkoren) waren ten eeuwigen leven.*

Stelt de Heere een voorwaarde tot de zaligheid?

Een voorwaarde betekent dat je eerst zelf iets moet doen en dan kiest God.

Kijkt God bijvoorbeeld of er iets goeds in de mens is en kiest Hij dan?

Nee, God stelt geen voorwaarde, staat er in artikel 10.

God kiest mensen uit naar Zijn welbehagen.

Wil je een voorbeeld uit de Bijbel?

Denk aan de prediking van Paulus.

In Handelingen 13 staat dat Paulus het Woord van God brengt in de synagoge van Antiochië.

De joden daar zijn niet gehoorzaam aan het Woord van God.

Als Paulus zegt dat het hun eigen schuld is als ze ongehoorzaam blijven, gaat hij naar de heidenen.

En dan gebeurt het wonder.

Er geloven heidenen in het Woord van God.

Hoeveel geloven er?

Zoveel als God er uitverkoren heeft.

En dat wonder gebeurt nog.

## Vragen!

Moeten wij eerst iets goeds doen en kiest God ons dan uit?

---

---

Hoe kiest God mensen uit tot de zaligheid?  
God kiest mensen uit naar Zijn \_\_\_\_\_

Geloven de joden uit Antiochië de woorden die Paulus preekt?

---

---

Waar gaat Paulus dan heen?

---

---

Hoeveel heidenen geloven de woorden van God?

---

---

### Nar de Bijbel

Lees : Handelingen 13:44-49

Wat betekent het woord geordineerd in vers 48? ( Lees altijd de kanttekening bij de Bijbel )

### Hoofdstuk 1 artikel 11

*God bezit de hoogste wijsheid, onveranderlijkheid, alwetendheid en almacht.  
Daarom kan de verkiezing die Hij gedaan heeft niet ongedaan gemaakt worden.  
De verkiezing kan ook niet overgedaan of veranderd worden.  
Ook kan zij niet herroepen of afgebroken worden.  
De uitverkorenen kunnen niet verworpen worden.  
Hun aantal kan niet verminderd worden.*

God verandert de uitverkiezing niet.

Wie God uitverkoren heeft, zullen nooit verloren gaan.

De remonstranten zeggen dat een uitverkorene nog wel verloren kan gaan.

Wat de remonstranten leren, is een dwaling.

God is geen mens dat Hij liegt.

Als je naam in het boek van God staat, streept Hij je naam nooit meer door.

God is de almachtige, de wijze, de onveranderlijke, de alwetende God.

De Heere doet de verkiezing nooit meer over.

Wie uitverkoren is, wordt zalig.

Alles ligt vast in de raad van God.

De raad van God is voor ons verborgen.

Daar mogen wij niets mee doen.

Als we iets met de raad van God doen zeggen we : als ik niet uitverkoren ben, helpt bidden niet, dus dan bid ik maar niet.

Weet je waar we naar moeten luisteren?

We moeten luisteren naar alles wat God ons in de Bijbel leert.  
God eist dat we ons zullen bekeren.  
Wie hebben we nodig om bekeerd te worden?  
De onveranderlijke, de alwetende, de wijze, de almachtige God.  
Vraag maar om een waar gebed.  
Wie weet wat God nog doen zal.

## Vragen!

Verandert God de uitverkiezing?

---

---

Wie zeggen dat God dat wel doet?

---

---

Alles ligt vast in de raad van God.  
Mogen we weten wat er in de raad van God staat?

---

---

Wat eist God van ons in de Bijbel?

---

---

Wie hebben we nodig om bekeerd te worden?

---

---

---

---

Waar moet jij om vragen?  
( Lees de laatste zinnen uit het stukje hiervoor nog eens)

---

---

---

## Naar de Bijbel

Lees :Mattheüs 7:7en 8  
Wat zegt de Heere in deze teksten?

---

---

---

---

---