

**Preek**  
*gehouden te Scherpenzeel op 17 november 2007*  
door ds. W. Visscher

Gemeente, we staan stil bij het u voorgelezen Bijbelgedeelte: Openbaring 11:15-19:

*En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in de hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid. En de vier en twintig ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op hun aangezichten, en aanbaden God, zeggende: Wij danken U, Heere God almachtig, Die is, en Die was, en Die komen zal! dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst; en de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, de profeten, en de heiligen, en degenen, die Uw Naam vrezen, de kleinen en de groten; en om te verderven degenen, die de aarde verdierven. En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn tempel; en er werden bliksemen, en stemmen, en donderslagen, en aardbeving, en grote hagel.*

**Danklied van de verlost Kerk**

1. Het tijdstip van het lied
2. De inhoud van het lied

*1. De tijd van het lied*

We staan stil bij het boek Openbaring. Openbaring is het laatste Bijbelboek. Het is ontstaan en geschreven ongeveer 90 jaar na de geboorte van Christus. Het is voor het eerst bekend gemaakt aan de apostel Johannes, die op Patmos verbannen was. In die tijd vervolgde de Romeinse keizer de christenen. Johannes was als strafmaatregel naar Patmos verbannen. Daar op het eiland Patmos laat de Heere zien wat de toekomst voor Gods Kerk zal zijn; eerst de toekomst op de aarde en daarna de toekomst in de hemel. In dit tekstgedeelte krijgt Johannes iets te zien van het geluk en van de dank van Gods kinderen in de hemel.

We lezen in vers 15: *En de zevende engel heeft gebazuind.* De zevende engel, kennelijk zijn er eerst zes andere engelen geweest. Vanaf hoofdstuk 8 heeft Johannes zes engelen gezien. Elke engel heeft een bazuin. Met die bazuin hebben de engelen geblazen. We kunnen van de eerste engel lezen in hoofdstuk 8:7: *En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed, en zij zijn op de aarde geworpen.* De bazuin van die eerste engel is een oordeel voor deze aarde. De aarde, die vol verzet is tegen God en tegen Christus. God zal dat met oordelen straffen. Daarom heeft die eerste engel op de bazuin geblazen.

Na de eerste volgt een tweede engel. We kunnen daarvan lezen in Openbaring 8:8: *En de tweede engel heeft gebazuind, en er werd iets als een grote berg, van vuur brandende, in de zee geworpen.*

Gods oordelen gaan niet alleen over het land, maar ze zullen ook over de zee, over het water gaan. Zo volgen er zes engelen en klinkt er zes keer de bazuin. God zal na de pinksterdag Zijn oordelen over deze aarde zenden. De Heere zal de mensen straffen vanwege hun zonden. De engelen zullen bazuinen, opdat de mensen tot inkeer zullen komen.

Maar de mensen op aarde komen niet tot inkeer, integendeel. In hoofdstuk 11 kunnen we lezen over twee getuigen. We lezen dat in vers 3: *en Ik zal Mijn twee getuigen macht geven.* Naarmate de geschiedenis verder gaat zullen de mensen steeds meer zonde doen en toch zal de Heere twee getuigen naar de aarde zenden. Met die twee getuigen wordt bedoeld de boodschap van Gods Woord. Gods Woord is een getuige. Hier in Openbaring 11: 3 gaat het over twee getuigen. De Bijbel spreekt steeds over twee belangrijke dingen: over zonde en genade, over Adam en Christus, over schuld en vergeving, over tijd en eeuwigheid. Vandaar twee getuigen, Gods boodschap.

Ondanks alle zonden en ondanks dat de mensen steeds meer in opstand komen tegen God, zendt God vlak voor de wederkomst twee getuigen. Hij zal Zijn Woord door middel van Zijn dienaren in deze wereld laten klinken; door middel van predikanten, evangelisten, zendelingen en allen die de Heere daartoe roept.

Toch zullen de mensen naar die getuigen niet luisteren. Wat gebeurt er tenslotte met die twee getuigen als de geschiedenis verder gaat? We lezen in het zevende vers: *En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt (de duivel), hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden.* Er zal dus een moment komen in deze wereld dat nergens meer het getuigenis zal klinken. Vlak voor de wederkomst zal Gods getuigenis zwijgen. Er zullen nog wel Bijbels zijn, maar de mensen zullen die verkeerd uitleggen. Er zullen misschien nog wel predikanten zijn, maar die zullen de ware leer niet meer brengen. Zo zal het vlak voor de wederkomst zijn. Het beest zal dat getuigenis beëindigen. Wat een bange tijd: geen geluid meer van Gods eeuwig evangelie en geen waarschuwingen meer aan zondige mensen.

Hoe zullen de mensen op de aarde reageren op de dood van die twee getuigen? We lezen in hoofdstuk 11:10: *En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven, en zullen elkander geschenken zenden; omdat deze twee profeten degenen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden.* De mensen op de aarde zullen er blij om zijn dat dat getuigenis niet meer wordt gehoord.

Johannes ziet dat dat drie en een halve dag zal duren. Dat betekent in de Openbaring een hele korte tijd. Petrus zegt dat die dagen verkort zullen worden, om der uitverkorenen wil.

Die hele bange tijden zullen eenmaal aanbreken. Johannes ziet het door een visioen. In de toekomst zal dat plaatsvinden. Zijn wij daar ook wel eens bang voor, dat het getuigenis van Gods Woord niet meer zal klinken? Dat misschien onze kinderen of kleinkinderen nooit meer zullen horen van zonde en genade, van wedergeboorte en bekering, van Christus en Adam? Laten we bidden of de Heere Zijn Woord niet bij ons weg wil nemen en of de Heere vandaag nog mensen, u en mij, wil bekeren. Het is een hele donkere tijd en tegelijk een korte tijd.

Dan ziet Johannes in de hemel de zevende engel. *De zevende engel heeft gebazuind.* En dan lezen we in vers 15 over grote stemmen, heel duidelijke stemmen, een menigte van stemmen. Die stemmen zeggen: *De koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heere en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.* Wat wordt daarmee bedoeld? Daar wordt de dag van de wederkomst mee bedoeld.

2000 jaar geleden kwam de Heere Jezus naar de aarde als Redder. Want we lezen in de Bijbel: *gij zult Zijn Naam heten Jezus, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.* De Heere Jezus was 4000 jaar lang beloofd. Hij is 2000 jaar geleden gekomen en Hij komt ook nu nog tot zondaren, om zondaren te redden. Dat is de komst van het Woord in deze wereld, tot redding. Eenmaal houdt dat op en komt de Heere terug, niet als Redder, maar als Rechter. Dan wordt de Redder de Rechter. Dat tijdstip ziet Johannes hier als het ware in een visioen als de zevende engel op de bazuin heeft geblazen. Van die wederkomst zeggen de stemmen in de hemel, de engelen en al Gods kinderen die gestorven zijn: *De koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heere en van Zijn Christus.*

Wat een belangrijk tijdstip is dat, als de Heere zal wederkomen op de wolken van de hemel. Daar heeft Paulus ook van geschreven in de brief aan de Thessalonicenzen: *Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met de Heere wezen.*

In die ontzaggelijk donkere omstandigheden, als die twee getuigen doodgeslagen liggen op de straten, dan zal de zevende engel bazuinen en dan komt Jezus Christus terug op de wolken des hemels.

Geliefde vrienden, dat zal niet *misschien* gebeuren. Een heleboel mensen zeggen: wanneer komt die dag van Zijn toekomst? Alles gaat toch gewoon door? De mensen eten en drinken. We gaan naar de kerk, we gaan weer naar huis. We doen ons werk. En alles gaat jaar in jaar uit, elk jaar verder.

Mensen worden geboren, mensen sterven. We kopen bepaalde dingen, we eten dingen op. 'Ik merk er helemaal niks van dat de Heere terug komt. Misschien komt de Heere wel niet terug.' Een heleboel wereldse mensen geloven daar niet in. Maar evenzo geloven een heleboel kerkmensen daar niet meer in. Misschien gelooft u er ook niet in...

Dan leren we hier uit dit gedeelte dat de Heere niet misschien, maar dat Hij zeker terug komt! De engel heeft gebazuind en dat betekent: het is echt waar Johannes, de Heere zal zeker terugkomen.

De Heere zal ook onverwachts terugkomen. Onverwacht zal die zevende engel bazuinen en onverwacht zal Hij niet als Redder, maar als Rechter over uw leven oordelen. Wij zullen allen geoordeeld worden, naar wat door het lichaam is geschied. De wederkomst is zeker en hij is ook haastig. Ja, kom haastiglijk Heere Jezus.

Maar in dit gedeelte staat nog iets. In vers 16 lezen we van de vierentwintig ouderlingen. Met de vierentwintig ouderlingen wordt in de eerste plaats bedoeld de Kerk van het Oude Testament. De Kerk van het Oude Testament was gebouwd uit de twaalf zonen van Jakob, de twaalf stammen: Ruben, Simeon, Levi, enz... Daaruit was het volk Israël en was de Kerk van het Oude Testament gebouwd. De Kerk van het Nieuwe Testament is gebouwd op het getuigenis van de twaalf apostelen: Johannes, Petrus, Andreas, enz... De twaalf zonen van Jakob en de twaalf apostelen, dat zijn de vierentwintig ouderlingen. Vierentwintig ouderlingen vertegenwoordigen de Kerk van het Oude en het Nieuwe Testament.

Als de Heere Jezus wederkomt dan zullen de kinderen Gods van het Oude Testament en de kinderen Gods van het Nieuwe Testament een danklied laten horen. Ze zitten op hun tronen, hun aangezichten aanbidden God en zij zeggen: *wij danken U*. Wat betekent dat? De dag van de wederkomst zal *zeker* komen. De dag van de wederkomst zal ook *haastig* komen. Maar naar de dag van de wederkomst wordt ook uitgezien. Wanneer gaat een mens een lied vol dankbaarheid zingen? Als hij iets heeft ontvangen waar hij met groot verlangen naar uit heeft gezien. Zo hebben de vierentwintig ouderlingen, zo heeft de Kerk van het oude en nieuwe verbond met groot verlangen uitgezien naar het blazen van de zevende engel en naar de komst van de Heere Jezus Christus als Rechter. Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen: *zo vertroost elkander met deze woorden*.

Zeg, waar verlang jij nu eigenlijk naar? Misschien verlangen we naar een mooie baan. Misschien verlangen we naar een mooi huis of naar een fijn huwelijk, misschien verlangen we naar prachtige dingen in onze omgeving, een mooie computer of noem maar op. Mag je zulke dingen dan niet hebben? Zeker we mogen verlangen naar een gezin, naar een goed huwelijk. We mogen de Heere bidden of Hij ons de aardse goederen wil geven.

Als de Heere door genade gaat werken in je hart, dan komen er toch ook andere verlangens. Dan komen er verlangens naar God. Paulus schrijft in de Korinthebrief: *De droefheid, het verlangen naar de wereld werkt de dood, maar de droefheid, het verlangen naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid*. Dan komt er ook een verlangen naar Gods heil, persoonlijk in je hart. Een verlangen naar de zaligheid, niet in jezelf, maar in een Ander. En de Heere werkt bovenal een verlangen naar Zijn komst op de wolken des hemels. Nee, dat is niet bij al Gods kinderen even sterk en het is ook niet altijd even duidelijk aanwezig. Maar er zijn toch momenten dat de Heere door het werk van de Heilige Geest en door het ware geloof het verlangen werkt in de harten van Zijn kinderen.

Misschien heb je dat weleens gezien. Ik heb ooit weleens een kind van God gezien, die ging sterven en hij verlangde naar de hemel. Dat kan, dat is een heel groot voorrecht als we op ons sterfbed mogen weten: mijn Rots, mijn Deel, mijn Eeuwig goed.

Henoch wandelde met God en hij was niet meer. Hij heeft de dood niet eens gezien. Wat is het toch belangrijk dat we hier op aarde de Heere leren zoeken en met die vierentwintig ouderlingen, met de Kerk van het oude en nieuwe verbond leren verlangen naar de komst van de Heere Jezus in ons hart, maar ook op de wolken van de hemel.

## 2. De inhoud van het lied

We lezen in vers 17: *Wij danken U, Heere God almachtig.* We lezen in vers 18: *Uw toorn is gekomen. En: om het loon te geven Uw dienstknechten, de profeten, en de heiligen, en degenen, die Uw Naam vrezen, de kleinen en de groten;*

Straks op het tijdstip van de wederkomst, als die engel op de bazuin geblazen heeft, als de Heere wederkomt om te oordelen de levenden en de doden, dan zullen de kinderen van God in de eerste plaats zingen tot de eer van God.

*Wij danken U.* Zo was het bij de schepping begonnen, zesduizend jaar geleden. God heeft alles gemaakt om Zijn Zelfs wil. Zo is het helaas, om onze schuld, door de zonde niet meer. Zo gaat de Heere het ook weer schenken als Hij door genade in ons leven gaat werken, dan gaan we niet in de eerste plaats onszelf bedoelen, maar dan zeggen we: Heere, wat wilt U dat ik doen zal? Dan wordt de Heere belangrijk in ons leven en wat Hij zegt tot zondige mensen. Straks in de hemel zullen al Gods kinderen maar één ding doen: daar zullen ze niet zichzelf grootmaken, maar daar zullen ze God grootmaken. Want in de hemel zal God zijn alles en in allen.

God grootmaken leren Gods kinderen hier al, door het geloof. Soms misschien maar een klein beetje, maar ze leren het hier al. *Mijn God U zal ik eeuwig loven, omdat Gij het hebt gedaan.* Door de zonde zijn wij lovers, prijzers geworden van onszelf. Door Gods genade wordt de mens weer een lover van God.

Wat vinden wij nu zo belangrijk in ons leven? Waar gaat nu ons hart naar uit? De farizeeër in de tempel had het voortdurend over: Ik dank U, dat ik niet ben zoals al die andere mensen. Die man roemde zichzelf. Maar daar weet God niks vanaf. De tollenaar had niks in zichzelf te roemen. Hij zei alleen maar: *O God, wees mij zondaar genadig.* Daar weet de Heere vanaf. Als dat echt wordt gebeden, dan is er blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Kennen wij dat ook, dat bedoelen van de eer van God?

We lezen in de tweede plaats dat de ouderlingen hebben gedankt om het komen van Gods toorn. *Uw toorn is gekomen.* Dat is best even moeilijk voor ons. de Heere kwam eerst als Redder. Tot aan de wederkomst is Hij nog steeds een Redder van verloren zondaren. *De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.* Maar als Hij terugkomt zal Hij niet meer redden. Dan worden er geen mensen meer bekeerd. Dan zal het getal vol zijn. Hij zal dan Rechter zijn. Hij zal toornen over allen die niet hebben gewild dat Jezus Koning over hen zou zijn.

We lezen in de Openbaring over de toorn van het Lam. Nu zullen de ouderlingen daar van zingen. Dat is best moeilijk. Dat de Heere de goddeloze keizer Nero zal straffen dat kunnen wij nog wel begrijpen, want hoeveel christenen heeft die man niet vermoord? Maar dat straks – en dat is heel moeilijk – de Heere die jongen zal straffen, die niet heeft geluisterd naar de waarschuwingen van zijn vader en moeder... Dat straks de Heere ouders zal straffen, die hun kinderen op verkeerde wegen zijn voorgegaan en ze in plaats van bij de kerk brengen, uit de kerk gehouden hebben... Dat straks grootvaders en grootmoeders gestraft worden, die hun kleinkinderen niet gewaarschuwd of gelokt hebben...

Wat zal er nu op de oordeelsdag gebeuren? Dan zullen al Gods kinderen zingen over de toorn van het Lam. Denk daar niet gering over. De Heere Jezus heeft gezegd: *de één zal aangenomen en de ander zal verlaten worden.* De één zal behouden worden en de ander zal verloren gaan. Daar moeten we samen over nadenken: wat zullen mijn ouders straks, in die dag, tegen mij zeggen? Zullen zij dan bij de Heere horen en ik niet? Zullen zij dan zingen over mijn veroordeling? Misschien hebt u een godzalige moeder, maar blijft u zelf maar onbekeerd, dan zal eenmaal uw moeder ook van u zingen, dat Gods toorn over u gekomen is. Het is om te huilen... Het is om bang van te worden!

Dat klopt ook. Het Evangelie van het kruis stelt ons zeker schuldig. En de boodschap mag ook vanmiddag zijn: haast u en spoed u om uws levens wil. Eenmaal zullen al Gods kinderen het volledig eens zijn met de verheerlijking van Gods rechtvaardigheid over allen die niet hebben gewild dat Hij Koning over hen zou zijn.

In de derde plaats zullen de vierentwintig ouderlingen ook zingen, een danklied aanheffen, over het loon wat de Heere geeft aan Zijn dienstknechten. Daarmee worden in de eerste plaats bedoeld de profeten in het Oude Testament en in de tweede plaats de heiligen (de apostelen in het Nieuwe Testament) en tenslotte degenen die de Heere vrezen: al Gods andere kinderen. Dan zullen de vierentwintig ouderlingen, de Kerk van het oude en nieuwe verbond, zingen van Gods rechtvaardigheid, maar ook van Zijn barmhartigheid. Dat er zondaren behouden zijn geworden en dat ze zullen toekomen, een schare die niemand tellen kan. Vele miljoenen zullen dan ingaan in de eeuwige heerlijkheid.

De zevende engel heeft gebazuind. Daar zullen groten zijn, het staat hier letterlijk in de Bijbel: de kleinen en de groten. Dat kan op het lichaam zien: kinderen zijn klein, oudere mensen zijn groot. Het kan op een bepaalde waardigheid zien in het leven: een koning is groot, een onderdaan is klein. Het kan ook zien op het geestelijk leven. Wat is dat belangrijk! Zeker, Abraham, Izak en Jakob, Paulus en Petrus, die gaan naar de hemel. Dat blijkt duidelijk uit de Bijbel en de Heere Jezus heeft het Zelf tegen Petrus gezegd: *Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader die in de hemelen is.* Maar zou ú er nu nog bij kunnen? Want u hoort niet bij die groten. Dan staat er in onze tekst iets - en dat is toch belangrijk: de groten gaan niet voorop. Kijk maar in de tekst, er staat: *die Uw Naam vrezen, de kleinen en de groten.*

Wie worden er met de kleinen bedoeld? Mogen we dat geestelijk uitleggen? Kleinen, die zijn door de Heere getrokken, door Zijn eeuwige liefde, want dat staat in de Bijbel: *Daarom ziet, Ik zal ze lokken en Ik zal ze voeren in de woestijn en Ik zal naar haar hart spreken.* Die kleinen kunnen dat van zichzelf zomaar niet zeggen. In hun leven ligt alleen maar een verlangen om ook bij die Kerk te mogen horen. Ze weten dat een mens bekeerd moet worden, maar ze zijn zelf zo onbekeerd. Ze weten dat er een wonder nodig is, maar zal dat wonder nu kunnen in hun leven? Kleinen, dat zijn geen mensen die veel praten, maar het zijn mensen die veel op hun knieën liggen en zeggen: Heere, zou U naar mij nog willen omzien? Zou u naar zo'n zondige jongen, naar zo'n zondig meisje willen omzien? Naar zo'n zondige vader, zo'n zondige moeder? Kleinen, dat zijn geen mensen die zomaar stil en gerust zitten en denken: ik ga ook naar de hemel. Nee, kleinen kunnen het maar niet begrijpen dat God nog ooit naar hen zou omzien. Nu zegt hier de Bijbel: die kleinen zullen er straks ook bij zijn in die schare die niemand tellen kan. Daar zullen de groten staan, maar ook de kleinen. Allen die de Naam des Heeren vrezen.

Zo zal de Kerk zingen. In de eerste plaats tot eer van God. in de tweede plaats over de deugd van Gods rechtvaardigheid: *Uw toorn is gekomen.* En in de derde plaats over de deugd van Zijn barmhartigheid, dat God nu het verlorene heeft opgezocht. En dan zullen ze er allemaal staan, de kleinen en de groten.

Wat gebeurt er dan? We lezen tenslotte in vers 19 dat de tempel opengaat. De tempel is de plaats van de gemeenschap met God. Dan wordt de Ark gezien. De Ark was de plaats waarboven de Heere sprak tot Zijn kinderen, tot Mozes. Straks in de hemel wordt er eeuwig gemeenschap met God geoeft en dan zal God om het werk van Christus altijd spreken tot Zijn kinderen. Dan zullen ze altijd met de Heere wezen.

Die zevende engel zal een keer blazen. Die zevende engel zal zeker komen. Ziet u daar naar uit? Of bent u bang? Kan het u niet veel interesseren? Of zegt u: o Heere, dat ik nu ook bij die kleinen zou mogen horen... Zou dat voor mij nog kunnen? Dan zeg ik u heden dat er nog doen aan is voor de ergste en de grootste zondaar. *Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was.*

Amen.