

Voor 16 jaar en ouder !

Zondag 24

Zondag 24 gaat over de goede werken.

Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64.

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de
gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn ?

Antw : Daarom, dat de gerechtigheid, die voor Gods gericht
bestaan kan, gans volkomen en aan de Wet van God
gelijkvormig zijn moet en dat ook onze beste werken
in dit leven alle onvolkomen en met zonde bevekt zijn.

Moeilijke woorden !

gerechtigheid voor God	=	genoegdoen voor God
Gods gericht	=	de rechterstoel van God
gelijkvormig	=	volkomen gehoorzaam aan de Wet van God
met zonde bevekt	=	bij alles wat je doet, is er altijd nog zonde bij

Vraag 63 : Hoe ? Verdienen onze goede werken niet, die God
nochtans in dit en in het toekomstige leven wil belonen ?

Antw : Deze beloning geschiedt niet uit verdienste, maar uit genade.

Vraag 64 : Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen ?

Antw : Neen zij; want het is onmogelijk, dat, zo wie Christus door
een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen
vruchten der dankbaarheid.

Opdracht !

Leer, na het lezen van Zondag 24, de volgende vragen en antwoorden uit je hoofd !

Vraag 1 Wat zijn goede werken ?

Antw Daden die gebeuren : uit het geloof. Naar Gods Wet.
Tot Gods eer.

Vraag 2 Kun je uit de Bijbel bewijzen dat goede werken moeten gebeuren uit het geloof ?

Antw Ja. In Hebrëen 11:6 staat :”Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen.” (goede werken te doen)

Vraag 3 Kun je uit de Bijbel bewijzen dat goede werken moeten gebeuren naar Gods Wet ?

Antw Ja. In Mattheüs 15:9 staat :”Doch tevergeefs (zonder resultaat) eren zij Mij, lerende leringen die geboden van mensen zijn.

Vraag 4 Kun je uit de Bijbel bewijzen dat goede werken moeten gebeuren tot eer van God ?

Antw Ja. In 1 Korinthe 10:31 staat :”Hetzij dat u/jij eet, hetzij dat u drinkt, hetzij dat u iets anders doet, doet het allemaal tot eer van God.

Vraag 5 Moet je goede werken doen ?

Antw Ja. In Mattheüs 5:16 staat :”Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

Vraag 6 Kun je, door goede werken te doen, de hemel verdienen ?

Antw Nee. Christus heeft de hemel verdiend voor Zijn kinderen.

Vraag 7 Waarom kunnen wij door goede werken te doen de hemel niet verdienen ?

Antw Omdat goede werken niet volmaakt zijn. In Jesaja 64:6 staat :
“Al onze gerechtigheden (onze beste werken) zijn als een wegwerpelijk kled. (als vuile kleren)

**Lees eerst het stukje over de goede werken.
Geef daarna antwoord op de vragen !**

Alleen door een waar geloof kunnen wij rechtvaardig zijn voor God. Gods kinderen mogen geloven dat Christus alles voor hen gedaan heeft tot hun zaligheid. Door Zijn gehoorzaamheid, door Zijn werk, door Zijn verdiensten worden zondaren zalig. Ook het geloof van Gods kinderen is een gave, een geschenk, van God. Maar kunnen mensen niets verdienen met het doen van goede werken ? De Farizeeërs wilden zelf de zaligheid verdienen door het houden van veel geboden. Ook in sommige kerken wordt geleerd dat de mensen zelf een stuk van hun zaligheid moeten verdienen. Verdienen onze goede werken niets ? Wij kunnen door goede werken niets verdienen voor onze zaligheid. Maar in de Bijbel staat wel dat Gods geboden moeten onderhouden worden. Er staat zelfs :”In het houden van Gods geboden ligt grote loon.” God wil goede werken belonen in dit leven met tijdelijke zegeningen, maar ook later, in het toekomstige leven.

Als God goede werken beloont, dan is dat geen **verdiende loon, maar genadeloon**. Wat is genadeloon ? Denk aan de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. (Lees : Mathheüs 20) Enkele arbeiders hadden die dag maar kort gewerkt. Toch kregen zij één penning, net als de arbeiders die de hele dag hadden gewerkt. Dat was voor enkele arbeiders geen verdiende loon, maar genadeloon.

Worden mensen dan niet zorgeloos en goddeloos, wanneer zij hun zaligheid niet kunnen verdienen ? Nee, mensen worden hierdoor niet zorgeloos en goddeloos. Zo denkt wel een goddeloos hart. Maar een gelovig hart, een nieuw hart gaat vanzelf goede werken doen. Uit dankbaarheid. Een kind van God brengt vruchten van dankbaarheid voort. Hij wil uit dankbaarheid Gods geboden houden. Hij wil uit dankbaarheid goede werken doen. Hij wil leven zo God het wil, tot Zijn eer.

Vragen !

Wat mogen Gods kinderen geloven ?

Kunnen mensen de zaligheid niet verdienen door goede werken te doen ?

Wie wilden de zaligheid zelf verdienen ?

In welke kerk wordt geleerd dat de mensen door goede werken te doen zelf een stuk van hun zaligheid kunnen verdienen ?

Als wij door goede werken de zaligheid niet kunnen verdienen, moeten wij de geboden van God dan ook niet onderhouden ?

Beloont God goede werken ?

Hoe heet dat loon ?

Gaat een gelovig hart goede werken doen ?

Gaat een gelovig hart goede werken doen om er iets mee te verdienen, of uit dankbaarheid ?

Pak de Bijbel.

Lees de tekst uit de Bijbel en geef antwoord op de vraag.

Lees : Psalm 130:3

Is er één mens op aarde die kan zeggen : ik heb een hart dat goede werken kan doen, zonder zonde ?

Lees : Psalm 143:2

Kun je zeggen : het is goed tussen God en mijn hart als ik goede werken doe ?

Lees : Efeze 2:8 en 9

Kun je vrede met God krijgen door je eigen werk, of door het werk van Christus ? _____

Lees : Mattheüs 5:12

Over welk loon wordt er in deze tekst gesproken ? _____

Opdracht !

Lees eerst het stukje.

Zoek daarna de tekst uit de Bijbel op.

Schrijf onder de tekst welke zinnen uit Zondag 24, vraag en antwoord 62 er bij de tekst behoren.

Gods kinderen hebben God lief en daarom willen ze Hem dienen en gehoorzamen. Daarom doen ze goede werken. God ziet de goede werken van Zijn kinderen. Straft God Zijn kinderen niet meer als Hij hun goede werken ziet ? Goede werken zijn nooit helemaal goed. In goede werken zit altijd nog zonde. Je kunt alleen aan God betalen met goede werken als er geen zonde bij is. Bij Wie is dat ? Alleen bij de Heere Jezus. Zijn werken op aarde waren volkomen goed. Met goede werken kunnen wij dus niets verdienen. We hebben het werk van een Ander nodig, van de Heere Jezus.

Lees : Deuteronomium 27:26

Welke zinnen uit Zondag 24, vraag en antwoord 62, behoren er bij deze tekst ?

In de Bijbel staat dat God mensen die goede werken doen wil belonen. God geeft die beloning niet uit verdienste, maar uit genade. De grootste beloning voor Gods kinderen is het eeuwige leven.

Lees : Jesaja 64:6

Welke zinnen uit Zondag 24, vraag en antwoord 63, behoren er bij deze tekst ?

Als je leest dat je met goede werken niets kunt verdienen, moet je dan maar zondig blijven leven ?

Gods kind geeft het antwoord. Hij zegt :”Ik heb het echte geloof in mijn hart gekregen. Door het geloof ben ik één met de Heere Jezus. Ik ben in Christus ingeplant. Nu wil ik uit dankbaarheid goede werken doen. De Heere Jezus zorgt ervoor dat ik goede werken doe en niet zorgeloos of goddeloos wordt. Zonder Hem kan ik niets .

Lees : Johannes 15:5

Welke zinnen uit Zondag 24, vraag en antwoord 64, behoren er bij deze tekst ?

Om over na te denken en te discussiëren met elkaar.

Al onze werken zijn tekort.

Lees : Jesaja 64.

Wij kunnen nooit met onze goede werken voor onze zondesschuld betalen aan God.

De Roomse mensen zeggen dat Christus de zaligheid verdiend heeft, maar dat je zelf ook nog iets moet doen. Ze zeggen dat alleen het werk van Christus niet genoeg is voor je zaligheid. Dit is een dwaalleer.

Denk nu aan je eigen boos hart. Wij willen ook niet zalig worden door het werk van Christus alleen.

Het is nodig dat de Heilige Geest in ons hart gaat werken en leert dat al onze werken zondig zijn en niet genoeg om vrede met God te krijgen. Alles wat van ons is, is tekort voor God.

Als God naar onze werken kijkt, ziet Hij dat onze werken zondig zijn.

Als God naar het werk van de Heere Jezus kijkt, ziet Hij dat Zijn werk goed is, zonder zonde.

Het is nodig dat wij, door een nieuwe geboorte, één worden met Christus.

Dat wonder gebeurt in het leven van Gods kinderen.

Ze leren dat ze niet zalig worden om hun eigen werk, alleen om het werk van Christus.

Bij God vandaan is dat wonder ook nog mogelijk in jouw leven.

Vraag aan God of Hij in je hart werkt met Zijn Heilige Geest.

Discussievraag !

Noem eens goede dingen, die je altijd moet doen en die naar de wil van de Heere zijn, maar toch niet genoeg om vrede met God te krijgen.

Praat over het verschil tussen jouw werk en het werk van Christus.

Kun jij voor God bestaan ?

Denk eens goed na over de zin die boven het stukje staat en vraag aan jezelf :
kan ik voor God bestaan ? Is het goed tussen God en mijn hart ?

Wat eist God van mij ? God eist een volkomen gehoorzaamheid aan Zijn Wet.
Ben ik volkomen gehoorzaam aan de heilige Wet van God ? Kan ik, door mijn
werk, vrede met God krijgen ?

Nee. Je kunt alleen vrede met God krijgen door het werk van Christus. Je eigen
werk is zondig en tekort om voor God te bestaan.

Er komt een dag dat we allemaal een keer voor God moeten komen.

Wanneer ? Als we sterven. Of...als de Heere Jezus terugkomt op de wolken en
wij leven nog. Als we voor God staan en we kennen het werk van Christus niet
in ons hart, volgt er een eeuwige straf. Als we, door een nieuwe geboorte, het
werk van Christus wel kennen in ons hart, spreekt God ons vrij van zonde en
schuld., om het werk van de Heere Jezus.

Hier komt de vraag nog een keer : kun jij voor God bestaan ? Ben jij al opnieuw
geboren ? Heb jij al geleerd dat je alleen door het werk van de Heere Jezus voor
God kunt bestaan en niet door je eigen werk ?

Heb jij dat nog niet geleerd ?

Vraag nu of God je wil leren, door het werk van Zijn Heilige Geest, dat je eigen
werk tekort is om voor God te kunnen bestaan. Vraag of de Heilige Geest in je
hart leert dat je alleen door het werk van de Heere Jezus vrede met God kunt
krijgen. God kan en wil dat leren, uit genade. Bij God vandaan kan er ook nog
een wonder in jouw hart gebeuren.

Discussievraag !

Denk jij wel eens aan de oordeelsdag ? (de dag dat je voor God moet komen ?)

Kun je je eigen werk aan God laten zien en denk je dat het dan goed is ?

Of...moet er een wonder in je leven gebeuren ?

Moet je leren om je zaligheid buiten jezelf alleen in Christus te zoeken ?

De beste werken zijn nog niet zonder zonde.

Al zou je nog zoveel goede werken doen, dan zijn die goede werken nog geen
stukje van de zaligheid. Bij alles wat wij doen is er nog zonde bij. Door onze
zondeval in het Paradijs, kunnen wij niets meer doen waar geen zonde bij is. En
God kan alleen tevreden zijn met een werk zonder zonde. God eist
gehoorzaamheid aan Zijn Wet. De heilige God kan met niets anders tevreden
zijn. De Bijbel en de Catechismus leren ons dat onze goede werken niet de
gerechtigheid voor God kunnen zijn. Nog geen klein stukje ervan.

God s kinderen zijn wel vernieuwd, maar er blijft altijd nog iets van de oude
mens over. Gods kinderen haten de zonde en strijden ertegen, maar ze zijn niet

zonder zonde. Als Gods kinderen met hun eigen werk voor God moeten komen, zijn ze nog verloren en verdienen ze de eeuwige straf. Gods kinderen leren dat ze niet kunnen rusten in hun eigen werk, maar de rust ligt in het werk van Christus.

Gods kinderen krijgen geloof om het werk van Christus in hun hart te ontvangen en daarop te rusten, door het werk van de Heilige Geest.

Discussievraag !

Hoe komt het dat de beste werken van Gods kinderen nog niet volkomen, nog niet zonder zonde zijn ? Denk aan de oude en de nieuwe mens)

Gods beloning

De Bijbel en de catechismus leren ons dat God goede werken beloont. Hij geeft iets. In de Bijbel staat dat in het houden van Gods geboden grote loon is.

Er staat in de Bijbel dat de Heere Zijn zegen aan de Israëlieten belooft als ze gehoorzaam zijn. In Openbaring 14:13 staat :”Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan, ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen.”

Als je dit leest, lees je dat God goede werken beloont.

We gaan er over nadenken wat dit voor loon is. Geeft God loon omdat mensen toch iets verdienen ? Je kunt toch niets verdienen door goede werken ?

God geeft geen loon uit verdienste, maar uit genade. Uit genade betekent dat een Ander loon verdiend heeft. Die Ander is de Heere Jezus. De Heere Jezus heeft loon voor Zijn kinderen verdiend. God beloont het werk van Zijn kinderen met de eeuwige zaligheid, om Jezus wil.

Nee, niemand van Gods kinderen zegt : ik heb de zaligheid verdiend met mijn goede werken.

Weet je wat Gods kinderen zingen ? Ze zingen :”Het is door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.”

Discussievraag !

Wat is genadeloon ?

Een groot gevaar.

Moeten wij aan een groot gevaar denken, als we Zondag 24 lezen , vraag en antwoord 64 ?

Ja. Er zijn twee dingen waar we goed aan moeten denken.

In Zondag 24 leren we dat je de zaligheid niet kunt verdienen door goede werken te doen. Mensen die toch proberen door hun eigen werk zalig te worden,

zoeken rust en vrede in hun eigen werk. Dat is een groot gevaar. Eigen werk is tekort voor de eeuwigheid. Er zijn ook mensen die zeggen : ik ben door het geloof in Christus rechtvaardig voor God. Al mijn zonden zijn vergeven. Ook de zonden die ik nog zal doen. Of ik zondig of niet, mijn zaligheid ligt vast in Christus. Ik krijg de eeuwige zaligheid, al doe ik veel kwaad. Hoe meer zonde ik doe, hoe groter de vergeving daardoor wordt. Zo mag je niet denken. Als je zo denkt, leef je zorgeloos en goddeloos. Dat is een groot gevaar.

De Catechismus leert ons anders. De Catechismus leert dat Gods kinderen niet zorgeloos of goddeloos gaan leven, als ze leren dat alleen het werk van Christus genoeg is om voor God te kunnen bestaan. Een waar gelovige heeft geleerd dat de Heere Jezus voor zijn zonden gestorven is. De Heere Jezus heeft met Zijn bloed voor de zonden van Zijn kinderen betaald. Als Gods kinderen aan die dure prijs voor hun zonden denken, worden ze bang voor de zonden. En als ze zondigen, doet dat pijn in hun hart. Ze haten de zonden en strijden ertegen. Wie één geworden is met Christus wil goede werken doen uit dankbaarheid, niet om er iets mee te verdienen, dat kan niet.

Discussievraag !

Waarom doet zonde pijn in het hart van Gods kinderen ?

(Denk aan het Borgwerk van de Heere Jezus)