

Zondag 23

Voor 16jaar en ouder !

Zondag 23 gaat over : rechtvaardig voor God .

Vraag 59 : Maar wat baat het u nu, dat gij dit alles gelooft ?

Antw : Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben, en een erfgenaam van het eeuwige leven.

Moeilijke woorden !

wat baat het u	=	wat heb je er aan
rechtvaardig voor God	=	alles is goed en recht tussen God en de zondaar
erfgenaam	=	iemand die een erfenis krijgt

Vraag 60 : Hoe zijt gij rechtvaardig voor God ?

Antw : Alleen door een waar geloof in Jezus Christus; alzo dat, al is het, dat mij mijn consciëntie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd heb, en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening van Christus schenkt en toerekent, evanals had ik nooit zonde gehad, noch gedaan, ja, als had ik al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft in zover ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem.

Moeilijke woorden !

waar geloof	=	zaligmakend geloof
mijn consciëntie	=	mijn geweten
aanklaagt	=	beschuldigt, zegt dat ik schuldig sta voor God
uit louter genade	=	alleen door genade
volkomen genoegdoening	=	de gehele voldoening, betaling van Christus
evanals	=	alsof

Vraag 61 : Waarom zegt gij, dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt ?

Antw : Niet, dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof Gode aangenaam ben; maar daarom, dat alleen de genoegdoening ,gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en toeëigenen kan.

Moeilijke woorden !

vanwege de waardigheid = niet om mijn geloof

Julie hebben de twaalf Artikelen en de betekenis van elk artikel geleerd.

Waarom is het nodig dat wij geloven wat er in de geloofsbelijdenis (Twaalf Artikelen) staat ?

Welke troost ontvangen Gods kinderen uit de Twaalf Artikelen ?

Vraag 59 vraagt : wat heb je er aan dat wij dit alles geloven ?

Nu komt het antwoord.

Iedereen, die met een oprecht, gelovig hart de Twaalf Artikelen geloofd, is rechtvaardig voor God.

Rechtvaardig zijn voor God betekent dat het weer goed is tussen God en de zondaar.

Christus, de Middelaar, heeft voor de zonden van Zijn kinderen betaald met Zijn bloed. Hij heeft Zijn leven gegeven om Zijn volk te redden van de toorn van God.

De kinderen van God krijgen het eeuwige leven. Daarom zijn zij erfgenaam. Een erfgenaam is iemand die een erfenis krijgt.

De erfenis die Gods kinderen krijgen is : vergeving van zonden en het eeuwige leven. Een zondaar kan alleen rechtvaardig zijn voor God door de verdiensten van Christus, niet door eigen werk. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus.

Een kind van God wordt aangeklaagd door zijn geweten. Het geweten beschuldigt hem, want hij is een overtreder van de Wet.

Een kind van God ontvangt, uit genade, het loon dat Christus verdiend heeft.

Wat zijn de verdiensten van Christus ?

De volkomen genoegdoening van Christus. Want Christus heeft voor zijn zonden betaald.

De gerechtigheid van Christus. Want Christus heeft alle geboden gehouden.

De heiligheid van Christus. Want Christus is zonder zonde.

Gods kinderen mogen dit met hun hart geloven.

Het geloof is net als een lege hand.

Een lege hand neemt aan wat hij krijgt.

Als ik zaligmakend geloof krijg, mag ik geloven dat Christus alles voor mij gedaan heeft wat nodig is om mij zalig te maken.

Het zaligmakend geloof is nodig om aan te nemen wat God geeft.

Alleen door het oprechte geloof ben ik rechtvaardig voor God.

Opdracht !

Leer, na het lezen van Zondag 23, de volgende vragen en antwoorden uit je hoofd !

Vraag 1 Wat is de rechtvaardigmaking ?

Antw : Vrijspreken van schuld en straf en recht geven tot het eeuwige leven.

Vraag 2 Wie is het, die rechtvaardigt of vrijspreekt ?

Antw : God de Vader.

Vraag 3 Wat is het werk van God de Zoon in de rechtvaardigmaking ?

Antw : God de Zoon is Middelaar. Om Zijn werk kan een schuldige zondaar vrijgesproken worden.

Vraag 4 Wat is het werk van de Heilige Geest in de rechtvaardigmaking ?

Antw : De Heilige Geest verzekert in het hart van Gods kinderen dat ze vrede met God hebben, door het werk van Christus.

Vraag 5 Worden wij niet gerechtvaardigd om onze eigen werken ?

Antw : Nee. Romeinen 3:28 : Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken van de Wet.

Vraag 6 Waarom kunnen wij niet om onze eigen werken gerechtvaardigd worden ?

Antw : Omdat onze beste werken onvolmaakt zijn, en daarom aan Gods gerechtigheid niet kunnen voldoen.

Vraag 7 Hoe worden de verdiensten van Christus de onze ?

Antw : Door toerekening en aanneming.

Vraag 8 Wie rekt de verdienste van Christus toe ?

Antw : God, uit louter genade.

Vraag 9 Waardoor nemen wij die aan ?

Antw : Door het geloof.

Vraag 10 Wordt de zondaar zalig om zij geloof ?

Antw : Nee, alleen door het geloof in Jezus Christus.

Geef antwoord op de volgende vragen !

Hoe kunnen wij rechtvaardig voor God zijn ?

Wat betekent : rechtvaardig voor God zijn ?

Zeg eens anders : mijn consciëntie klaagt mij aan.

Wat ontvangen Gods kinderen uit genade ?

Lees de tekst uit de Bijbel en geef antwoord op de vraag !

Lees : Habakuk 2:4b

Waardoor leeft een rechtvaardige ? (kind van God)

Lees : Romeinen 8:33

Wie maakt de uitverkorenen rechtvaardig ?

Lees : Jeremia 31:34b

Wat vergeeft God en waar denkt Hij niet meer aan in het leven van Zijn kinderen ?

Lees : Romeinen 5:1

Door Wie kun je vrede met God krijgen ?

Lees : Psalm 51:6

Tegen Wie hebben wij gezondigd ?

Lees : Galaten 3:10b

Wat zegt God tegen overtreders van Zijn Wet ?

Lees : Efeze 2:8

Hoe kunnen we zalig worden ?

Lees : Romeinen 8:1

Waar zijn Gods kinderen van verlost ?

Lees : 1 Korinhte 2:2

Over welke Naam preekte Paulus ?

Is er een andere naam, waardoor wij zalig kunnen worden ?

Lees : 2 Korinhte 5:20

Welke boodschap staat er in deze tekst voor jou persoonlijk ?

Opdracht !

**Zoek de volgende teksten op in de Bijbel en vergelijk die met Zondag 23.
Zoek bij elke tekst een zin, of zinnen uit de Catechismus.**

Romeinen 1:17
Johannes 3:36
Romeinen 3:21-24
Galaten 2:16
Efeze 2:8
Romeinen 3:9
Romeinen 7:23
Titus 3:5
1 Johannes 2:2
1 Johannes 2:1
Romeinen 4:4
2 Korinthe 5:19
2 Korinthe 5:21
1 Johannes 5:10
1 Korinthe 1:30

Om over na te denken en te praten met elkaar.

Zondag 23 gaat over het rechtvaardig zijn voor God door het oprechte geloof.

Vraag om met elkaar over na te denken !

Hoeveel soorten geloof zijn er en hoe worden die verschillende geloven genoemd ?

Het oprechte geloof wordt ook zaligmakend geloof genoemd.

Er is maar één geloof dat met Christus verenigt, het zaligmakend geloof.

Vraag om met elkaar over na te denken !

Kunnen wij voor Gods rechterstoel bestaan als we het zaligmakend geloof missen ?

We spreken over rechtvaardigmaking **voor** het geloof en rechtvaardigmaking **door** het geloof.

De rechtvaardigmaking **voor** het geloof is van eeuwigheid.

De rechtvaardigmaking **voor** het geloof is ook door de opstanding van Christus.

Vraag om met elkaar over na te denken !

Lees eerst 2 Timotheüs 1:9.

Kun je in deze tekst lezen dat de rechtvaardigmaking van eeuwigheid is ?

De rechtvaardigmaking van eeuwigheid en door de opstanding van Christus, moet in de tijd, in je leven, toegepast worden in je hart. Het is nodig dat je dat persoonlijk leert door het werk van de Heilige Geest. Zonder toepassing ben je verdoemelijk voor God.

Er is een rechtvaardigmaking **door** het geloof nodig.

Wie zegt dat de rechtvaardigmaking van eeuwigheid en de opstanding van Christus genoeg is, bedriegt zichzelf. Dan zeg je eigenlijk het volgende : God heeft besloten dat er door Zijn werk mensen zalig zullen worden. Dan geloof ik met mijn verstand, dus dan is het goed. Nee, het is anders. Voor onze persoonlijke zaligheid is het nodig dat we persoonlijk, zaligmakend geloof in ons hart ontvangen, om door dat geloof weer vrede met God te krijgen, door de verdienste van Christus.

In de Bijbel staat dat niemand rechtvaardig is in zichzelf. We liggen allemaal verloren voor God.

In de rechtvaardigmaking gaat de uitverkoren zondaar uit de staat van zijn verdoemenis over in de staat van zijn verzoening met God.

Dat is Gods werk en niet het werk van een mens.

Hij wordt vrijgesproken van schuld en straf en ontvangt een recht op het eeuwige leven.

Vraag om met elkaar over na te denken !

**Wat is het verschil tussen geloven met je verstand en geloven met je hart ?
Weet je wat de uitdrukking betekent : het gehoorde of gelezen Woord van God moet toegepast worden in je hart om zalig te worden ?**

Wat betekent het eigenlijk, dat je alleen door het geloof gerechtvaardigd bent ?
(Dat alles weer goed is tussen God en een verloren zondaar ?)

Hier volgt het antwoord.

Christus heeft, als Borg, met Zijn leven betaald voor de zonden van Zijn kinderen. Alleen om Christus kruisdood kunnen onze zonden vergeven en wij een erfgenaam van het eeuwige leven worden.

Dit wonder is niet te pakken, het is alleen, door het gekregen geloof, aan te nemen, door het werk van de Heilige Geest.

Vraag om met elkaar over na te denken !

**Wat is het werk van een borg in het natuurlijke leven en in het geestelijk leven ?
Hebben wij een Borg nodig om voor God te kunnen bestaan ?**

Uit Zondag 23 komt duidelijk uit dat God de schuldige zondaar de zonden vergeeft om Christus wil.

Wij hebben tegen God gezondigd en staan schuldig tegenover Hem.

Wij kunnen het zelf nooit meer goed maken.

Er is maar één Redder en Verlosser, het is Christus.

Je kunt ook zeggen : er is maar één grond voor de rechtvaardigmaking. Die grond is de volkomen genoegdoening en gerechtigheid van Christus.

Onze werken zijn niets.

Wij kunnen niet betalen voor onze zonden met onze werken.

Voor onze zaligheid is het nodig dat het werk van Christus van ons wordt.

Hoe kan dat ?

Door toerekening en aanneming.

In de wedergeboorte wordt het werk van Christus de grond van de zaligheid voor Gods kinderen.

Om Jezus wil is de uitverkoren zondaar rechtvaardig voor God.

Dat grote wonder leert God in het hart van Zijn kinderen door het werk van de Heilige Geest en mag hij dat, door het geloof aannemen.

Het geloof, dat het werk van Christus aanneemt, moet geoefend worden, moet groeien. Dat gebeurt ook door het werk van de Heilige Geest. Het zwakke geloof wordt iedere keer versterkt door het Woord en het gebruik van de sacramenten.

Als Gods kind de gerechtigheid van Christus ontvangt en door het geloof aanneemt, is het eerlijk gekregen.

Dan mag hij zeggen : God spreekt mij vrij van mijn zonden, niet om mijn geloof, maar omdat ik geloof in het werk van Christus, door het werk van de Heilige Geest.

Vraag om met elkaar over na te denken !

Wat is het werk van God de Vader in de rechtvaardigmaking ?

Wat is het werk van God de Zoon in de rechtvaardigmaking ?

Wat is het werk van God de Heilige Geest in de rechtvaardigmaking ?