

Voor 16 jaar en ouder !

Zondag 20 gaat over de Heilige Geest

Zondag 20, vraag en antwoord 53.

Vraag 53 : Wat gelooft gij van de Heilige Geest ?

Antw : Eerstelijk, dat Hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is.
Ten andere (ten tweede), dat Hij ook mij gegeven is opdat Hij mij door een waar geloof Christus en al Zijn weldaden deelachtig make, mij trooste, en bij mij eeuwiglijk blijve.

Moeilijke woorden !

waarachtig God	=	echt God
Zijn weldaden	=	de zegeningen die Christus verdiend heeft
deelachtig make	=	geven

Als het Pinksteren is, denken wij aan de uitstorting van de Heilige Geest.

(Handelingen 2) Onder de preek van de apostel Petrus ontvingen duizenden mensen de Heilige Geest. Zij werden door Gods Geest bekeerd tot God.

Ook wij hebben de Heilige Geest nodig. Die Geest verandert vijanden van God in kinderen van God.

In de vorige lessen hebben we geleerd dat de twaalf Artikelen in drie stukken worden gedeeld.

God de Vader en onze schepping

God de Zoon en onze verlossing

God de Heilige Geest en onze heiligmaking

In deze les gaat het over God de Heilige Geest en onze heiligmaking.

Gods kinderen mogen geloven dat de Heilige Geest ook aan hen is gegeven.

De Heilige Geest geeft het ware geloof in het hart. Dan leren zij dat zij tegen

God gezondigd en de dood verdiend hebben. De Heilige Geest leert hen ook dat

alleen bij Jezus verlossing van schuld en straf te vinden is. Alle zegeningen die

de Heere Jezus heeft verdiend, ontvangen Gods kinderen. De Heilige Geest

geeft geloof, hoop en liefde en vergeving van zonde. De Heilige Geest troost

Gods kinderen ook in verdriet, in de strijd tegen de vijanden, bij vervolging en moeilijkheden.

De Heilige Geest is nodig voor de heiligmaking van Gods kinderen. God de Heilige Geest geeft Zijn kinderen kracht om tegen de zonde te strijden. En om te leven zoals God het wil. Voor zo'n geheiligd leven hebben Gods kinderen altijd de kracht van Gods Geest nodig. De Heilige Geest gaat nooit meer weg uit hun hart. Waar Hij woont, daar blijft Hij eeuwig.

Opdracht !

Leer, na het lezen van Zondag 20, de volgende vragen en antwoorden uit je hoofd !

Vraag 1 Wie van de Goddelijke Personen draagt de naam Heilige Geest?

Antw De derde Persoon

Vraag 2 Wat geloof je van de Heilige Geest ?

Antw : Dat Hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig een eeuwig God is.

Vraag 3 Van Wie gaat de Heilige Geest uit ?

Antw : De Heilige Geest gaat uit van de Vader en de Zoon

Vraag 4 Hoe wordt de Heilige Geest wel genoemd ?

Antw De Werkmeester van het geloof

Vraag 5 Wat mag Gods kind geloven ?

Antw : Dat hij het eigendom van de Heere Jezus is

Vraag 6 Wat zijn weldaden ?

Antw : Zegeningen die de Heere Jezus verdiend heeft

Vraag 7 Hoe verdelen we die weldaden ?

Antw In weldaden in dit leven en weldaden na dit leven

Vraag 8 Noem eens enkele weldaden in dit leven

Antw Roeping, geloof, rechtvaardigmaking en heiligmaking

Vraag 9 Noem eens enkele weldaden na dit leven

Antw Opstanding en het eeuwige leven

In de Bijbel kun je op veel plaatsen lezen over de Heilige Geest en Zijn werk.

Lees : 1 Johannes 5:7

Wat kun je uit deze tekst bewijzen ?

Lees : Genesis 1:2

Wat lees je in deze tekst over de Heilige Geest ?

Lees : 1 Korinthe 3:16

Wat zegt Paulus tegen de gelovige Korinthiërs ?

Lees : 1 Korinthe 6:19

Wat zegt Paulus in deze tekst over het lichaam van de gelovigen en de Heilige Geest ?

Lees : Handelingen 5:3 en 4

In deze tekst komt duidelijk uit dat de Heilige Geest ook God is. Kun je dat uitleggen ?

Lees : Galaten 4:6

Gods kinderen krijgen de Heilige Geest in hun hart. Hoe staat dat in deze tekst ?

Lees : Mattheüs 28:19

Welke opdracht gaf de Heere Jezus aan Zijn discipelen ?

Lees : Johannes 15:26

Hoe wordt de Heilige Geest in deze tekst genoemd ?

Lees : Handelingen 9:31

Wat staat er in deze tekst over de Heilige Geest ?

Lees : Johannes 14:16

Wat belooft de Heere Jezus aan Zijn discipelen ?

Om over na te denken !

In antwoord 53 van de Catechismus zegt een kind van God :” De Heilige Geest is aan mij gegeven.”

Wat is het werk van de Heilige Geest als Hij in het hart gaat werken ?

Het werk van de Heilige Geest is ontdekkend werk.

Door het ontdekkend werk van de Heilige Geest leer je dat je hart zondig is.

Lees : Johannes 16:8.

Door het werk van de Heilige Geest leer je dat er een nieuwe geboorte nodig is om een kind van God te worden.

Lees : Johannes 3:5 en 6.

Als de Heilige Geest in je hart gaat werken, leer je dat je verloren ligt voor God, door onze zondeval in Adam.

Lees Zondag 2-6 nog eens

Als de Heilige Geest in je hart gaat werken, leer je dat er maar Eén Die je verlossen kan van de zonde. De Naam van de Verlosser is : Jezus.

De Heilige Geest maakt dode zondaren, die God uitverkoren heeft, levend.

Lees : Johannes 6:63a.

Vraag iedere dag :”Heilige Geest, kom in mijn hart werken en maak mijn leven nieuw.”

Als je leven nieuw wordt, door het werk van de Heilige Geest, trekt de Vader je tot de Heere Jezus en mag je Zijn kind worden.

Geef antwoord op de volgende vragen !

Wanneer gedenken wij aan de uitstorting van de Heilige Geest ?

Wat geloven wij van de Heilige Geest ?

Wat mogen Gods kinderen geloven van de Heilige Geest ?

Probeer deze zin eens anders te zeggen :”De Heilige Geest kan ons de weldaden van Christus deelachtig maken.”

Noem een paar weldaden van Christus.

Wat wordt bedoeld met heiligmaking ?

Lees en overdenk !

Er zijn sekten en groepen die leren dat de Heilige Geest alleen maar een kracht van God is. Mensen die dat leren, leren het verkeerd. De Bijbel en de Belijdenisgeschriften leren ons dat de Heilige Geest een Goddelijk Persoon is, net als de Vader en de Zoon.

God de Vader is de eerste Persoon

God de Zoon is de tweede Persoon

God de Heilige Geest is de derde Persoon

Lees de volgende teksten uit de Bijbel en geef antwoord op de vragen !

Lees : Johannes 14:26

Van Wie gaat de Heilige Geest uit

Lees : Psalm 139:7

Lees je in deze tekst dat de Heilige Geest overalomtegenwoordig is ?

Lees : 1 Korinthe 2:10

Wat leert de Heilige Geest ?

Lees : 1 Korinthe 6:11

Wat werkt de Heilige Geest in het hart van Gods kinderen ?

Lees : Romeinen 8:14

Wanneer ben je een kind van God ?

Lees : Romeinen 8:26

Wat doet de Heilige Geest in het hart van Gods kinderen ?

Lees : Handelingen 9:31

Kun je in deze tekst lezen dat de Heilige Geest de Trooster is ? (Beschrijf het kort)

Lees : Johannes 14:16

Als de Heilige Geest in het hart komt wonen, blijft Hij er dan eeuwig ?

Om over na te denken en te discussiëren met elkaar.

Wie is de Heilige Geest ?

Lees : Handelingen 2:1-13 en vraag en antwoord 53 van Zondag 20.

We beginnen met een vraag : Wie is de Heilige Geest ?

Of moet je zeggen : Wat is de Heilige Geest ?

Als we vragen : Wie is de Heilige Geest, hebben we het over een Persoon. Als we vragen : Wat is de Heilige Geest, hebben we het over een kracht.

Het antwoord staat duidelijk in de Catechismus. De Heilige Geest is, samen met de Vader en de Zoon, waarachtig en eeuwig God. Dus, de Heilige Geest is een Persoon. De derde Persoon.

De geloofsbelijdenis van Nicea getuigt : "Ik geloof in de Heilige Geest, Die Heere is en levend maakt, Die van de Vader en de Zoon uitgaat, Die, samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten."

De Heilige Geest is, met de Vader en de Zoon, de enige, waarachtige en eeuwige God, Schepper, Verzoener en Verlosser. Als de Heilige Geest geen God was, zou het geen waarde hebben om in Zijn Naam te dopen en te zegenen.

Er zijn sekten en groepen die leren dat de Heilige Geest een kracht van God is.

Ze loochenen de Godheid van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest geen God was, was Hij geen Verzoener en Verlosser.

Als de Heilige Geest geen God is, hoeven we niet te vragen, zoals het in Psalm 119 staat : "Och, schonk Gij mij de hulp van Uwen Geest, mocht Die mij op mijn pad ten Leidsman strekken."

De Heilige Geest gaat uit van de Vader en de Zoon.

De Heilige Geest is de Werkmeester van het geloof in het hart van Gods kinderen en Hij gebruikt daarvoor het Woord van God.

Discussievraag !

Sommige groepen zeggen dat de Heilige Geest een kracht is. Wat is er fout in deze leer ?

Als jij iemand ontmoet van de Jehovagetuigen en ze loochenen de Godheid van de Heilige Geest, wat is dan jouw antwoord ?

Wat doet de Heilige Geest ?

Lees : Johannes 3:1-15

Het werk van de Heilige Geest is een Goddelijk wonderwerk. We gaan er eerbiedig over nadenken.

De Heilige Geest is Schepper en Onderhouder van alles wat geschapen is. In Genesis 1 lezen we dat de Heilige Geest op de wateren zweefde. Hij was levenwekkend en scheppend bezig.

In Psalm 33 lezen we : “Door het Woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt en door de Geest van Zijn mond al hun heir.”

De Heilige Geest heeft ook het Woord gegeven. Hij heeft profeten, evangelisten en apostelen geïnspireerd tot schrijven. Hij heeft hen in dat schrijven geleid zodat ze bewaard werden voor dwalingen. Al de Schrift is door God ingegeven. Heilige mannen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze geschreven. En Hij heeft het Woord door de eeuwen heen bewaard.

De Heilige Geest gebruikt het Woord om te herscheppen, of mensen te bekeren.

De Heilige Geest werkt in harten van zondige mensen en overtuigt hen van zonde. Hij leidt hen door het Woord tot de kennis van Christus.

Hij opende het hart van Lydia, zodat zij luisterde naar Zijn Woord, dat Paulus tot haar sprak.

Hij verlicht het verstand dat duister is, Hij vernieuwt de wil die verkeerd is. Hij regelt de begeerte van het hart dat verdorven is. Hij stort liefde uit in het hart.

Hij verzegelt en troost. Hij is de Voorbidder in het hart van Gods kinderen. Het werk van de Heilige Geest is een vernieuwend werk. Daarom hebben we het werk van de Heilige Geest nodig om zalig te worden.

Discussievraag !

Wat heeft bovenstaand stukje jou/jullie te zeggen ?

Welk belangrijk onderwijs komt er tot jou/jullie persoonlijk ?

Inwoner

Lees : Johannes 16:1-7

Waar is de Heilige Geest ?

De Heilige Geest woont in de hemel, maar Hij woont ook op de aarde. Hij woont in. Hij woont in de gemeente van God. Maar Hij woont ook in het hart van Gods kinderen. Hij woont in elk levend lidmaat. Een levend lidmaat is een kind van God die verenigd is met Christus. De Heilige Geest maakt levend. Als de Heilige Geest niet in je hart woont, lig je dood in de zonden. Het betekent dat je, zonder de inwoning van de Heilige Geest, verloren ligt voor God.

We lezen in Handelingen 2 dat de Heilige Geest op aarde kwam. Hij wordt uitgestort in Jeruzalem. Maar niet overal in Jeruzalem. Hij komt in de plaats waar de 120 discipelen vergaderd waren. De Heilige Geest vervulde hun hart. Hij maakte woning in hun hart. De discipelen waren vervuld van de Heilige Geest. Toen de discipelen vervuld werden met de Heilige Geest, gingen ze spreken over die Ene Naam, Die gegeven is tot de zaligheid, de Naam van de Heere Jezus. Ze konden het spreken niet laten.

Op andere plaatsen in de Bijbel lezen we dat de Heilige Geest ook gaven en genade geeft om een bepaald werk te doen.

Maar het grootste wonder is als de Heilige Geest het hart binnenkomt en Zijn vernieuwend werk begint tot eer van God en zaligheid van je ziel.

Discussievraag !

Je leest in Zondag 20 over het werk en de inwoning van de Heilige Geest.

Wat moet in jouw persoonlijk gebed eigenlijk bovenaan staan ? Waar moet je altijd om bidden en waarom ?

De Heilige Geest en Christus

Lees : Johannes 16:7-15

In de Catechismus zegt een kind van God dat de Heilige Geest hem is gegeven. Er staat :”Dat Hij (de Heilige Geest) ook mij gegeven is, opdat Hij mij door een waar geloof Christus en al Zijn weldaden deelachtig make.”

Het is een wonder als de Heilige Geest door God gegeven wort en binnenkomt in je hart. Dat kun je alleen beleven door het geloof. Als de Heilige Geest binnenkomt in het hart en Zijn werk begint, leer je niet alleen dat je tegen God gezondigd hebt en helemaal zondig bent, maar Hij gaat ook onderwijzen dat er een Verlosser is. Die van alle zonden kan verlossen. Om dat wonder te leren gebruikt de Heilige Geest Gods Woord.

De Heilige Geest kan een gesloten hart openen en levend maken. De Heilige Geest leert niet alleen dat er een Verlosser voor anderen is, maar ook voor mij, zegt een kind van God. De Heilige Geest werkt kennis van Christus in het hart. De Heere Jezus zegt tegen Zijn discipelen dat de Heilige Geest een Geest der Waarheid is. Jezus zegt :”De Heilige Geest zal Mij verheerlijken, want Hij neemt alles uit Mij en verkondigt het u.”

Het is niet genoeg dat je met je verstand weet dat je Christus nodig hebt voor je zaligheid. Het is nodig dat de Heilige Geest Christus in het hart schenkt als een geschenk van God.

In het werk van de Heilige Geest gaat het eerst om Christus en dan om Zijn weldaden, lezen we in de Catechismus.

Discussievraag !

Kun je zonder het werk van de Heilige Geest Christus leren kennen ?

Waarom is het werk van de Heilige Geest nodig in je hart om zalig te worden ?

Trooster

Lees : Johannes 14

De Heilige Geest wordt ook Trooster genoemd.

De Heere Jezus Zelf heeft Hem zo genoemd.

Toen de Heere Jezus terugging naar de hemel zei Hij :”Er komt een andere Trooster.”

De Trooster troost door middel van het Woord. Door het Woord onderwijst, ontdekt, waarschuwt Hij en geeft moed aan Zijn kinderen De beloften van het Woord past hij toe in het hart. Dat wondere werk gebeurt door het geloof dat God eerst geeft.

De Heilige Geest bidt ook in het hart van Gods kinderen. Paulus schrijft het in Romeinen 8 :”Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de Geest komt onze zwakheden mede te hulp. De Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.” Dat is een wonder !

De Trooster is ook Voorbidder.

Als Gods kind mag bidden door de Geest, doet de Heilige Geest alles. Hij geeft woorden om te bidden.

Waar de Heilige Geest binnenkomt gaat Hij nooit meer weg.

In de Catechismus staat dat Hij eeuwig in het hart van Gods kind blijft.

En als Gods kind zondigt ? Als Gods kind zondigt bedroeft Hij de Heilige Geest en zal hij zijn zonden moeten belijden en om vergeving vragen. De Heilige Geest gaat nooit meer weg, maar als Gods kind zondigt, is de blijdschap in de Heere weg.

Denk aan het voorbeeld van David. David heeft gezondigd. Eerst belijdt David zijn zonden niet. Gaat de Heilige Geest dan niet weg ?Als David later in de schuld komt en berouw heeft over zijn zonden, maakt hij een boetepsalm. (een psalm waarin hij om vergeving vraagt) David bidt niet :”Geef mij Uw Heilige Geest terug.”Hij vraagt wel :”Neem uw Heilige Geest niet van mij.”

Ook de boetepsalm is eerst gewerkt door de Heilige Geest, Die nooit uit het hart van David gegaan is. Dat is een wonder. David is opnieuw zondaar voor God geworden en God zag zijn berouw, dat gewerkt was door de Heilige Geest.

Wat een wonder dat de Heilige Geest niet voor even in het hart van Gods kind komt wonen, maar er eeuwig blijft.

Ook Gods kinderen moeten altijd om het licht van de Heilige Geest vragen om voorzichtig te leven en de Heilige Geest niet te bedroeven.

Discussievraag!

Is het niet levensgevaarlijk om gewoon door te leven, zonder de inwoning van de Heilige Geest in je hart ?

Denk eens na over het grote geluk van Gods kinderen, die in hun leven geleid worden door de Heilige Geest.

Wat is jouw mening, of wat zijn jouw vragen over dit onderwerp ?