

**Voor 16 jaar en ouder !**

**Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst.**

**Zondag 19 vraag en antwoord 50, 51 en 52.**

Vraag 50 : Waarom wordt daarbij gezegd : Zittende ter rechterhand Gods ?

Antw : Dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat Hij Zichzelf daar bewijze als het Hoofd van Zijn Christelijke Kerk, door Wie de Vader alle dingen regeert.

Moeilijk woord !

Dewijl = omdat

Vraag 51 : Wat nuttigheid brengt ons de heerlijkheid van ons Hoofd Christus ?

Antw : Eerstelijk, dat Hij, door Zijn Heilige Geest, in ons, Zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna, dat hij ons met Zijn macht, tegen alle vijanden beschut en bewaart.

Moeilijke wooren !

Lidmaten = Gods kinderen

Beschut = beschermt

Vraag 52 : Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden ?

Antw : : Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten Hoofde even Dezelfde, Die zich tevoren om mijntwil, voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een Rechter uit de hemel verwachte, Die al Zijn en mijn vijanden, in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal.

Moeilijke woorden !

Even Dezelfde	=	juist Hem
Om mijnentwil	=	in mijn plaats, voor mijn zonde
Gods gericht	=	de rechterstoel van God
De eeuwige verdoemenis	=	de hel
Uitverkorenen	=	Gods kinderen

Boven Zondag 19 schrijven we : over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand Gods en Zijn wederkomst.

### **Opdracht !**

**Leer, na het lezen van Zondag 19 de volgende vragen en antwoorden uit je hoofd !**

**Vraag 1**      Wat is de derde trap van Christus verhoging ?

Atw :          Het zitten aan de rechterhand van God.

**Vraag 2**      Was het in het Oude Testament voorzegd dat Christus aan de rechterhand van God zou zitten ?

Antw :        Ja, in Psalm 110:1: De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken :  
zit aan Mijn rechterhand.

**Vraag 3**      Welke ambten bekleedt de Heere Jezus in de hemel ?

Antw :        3 ambten :  
Als Koning regeert Hij.  
Als Priester bidt Hij.  
Als Profeet leert Hij.

**Vraag 4**      Wat heeft Gods volk eraan dat de Heere Jezus in de hemel is ?

Antw :        Door de Heilige Geest geeft Hij Zijn kinderen gaven.

- Vraag 5 Noem eens enkele gaven .  
Antw : Vrede met God en vergeving van zonden.
- Vraag 6 Wat is de vierde trap van Christus verhoging ?  
Antw : Zijn wederkomst ten oordeel.
- Vraag 7 Wie zullen er geoordeeld worden ?  
Antw : Alle mensen.
- Vraag 8 Wat zal de Heere Jezus, op de oordeelsdag, tegen je zeggen als je Hem niet kent ?  
Antw : Gaat weg, gij vervloekten in het eeuwige vuur.
- Vraag 9 Wat zal de Heere Jezus, op de oordeelsdag, tegen je zeggen als je Hem kent door het geloof ?  
Antw : Komt gij gezegenden van Mijn Vader, beërft het Koninkrijk hetwelk u bereidt is van voor de grondlegging der wereld.

**In de Bijbel kun je op verschillende plaatsen lezen over het zitten en staan van Christus aan de rechterhand van Zijn Vader.  
Zoek de volgende teksten op en schrijf ernaast wat de Heere Jezus doet aan de rechterhand van Zijn Vader. ( niet de volledige tekst )**

Lees : Romeinen 8:34

---

Lees : Hebreëen 1:3 \_\_\_\_\_

Lees : Handelingen 7:55 \_\_\_\_\_

Het zitten aan de rechterhand van God was al beloofd in het Oude Testament.  
Lees : Psalm 110:1.

God eiste de verhoging van Christus.  
Lees : Filippenzen 2:1.

Vanuit de hemel leert, leidt en regeert Christus Zijn kinderen. Hij zorgt voor herders, leraars en evangelisten.  
Lees : Efeze 4:11.

Vanuit de hemel geeft Christus de Heilige Geest Die beloofd was in het Oude Testament.

Lees : Jesaja 44:1-4.

**Lees de volgende teksten uit de Bijbel en geef antwoord op de vragen.  
Leg Zondag 19 ernaast en je ziet dat de Bijbel hetzelfde leert als de Catechismus.**

Lees Romeinen 8:34.

Wat is meer, de dood van Christus of Zijn opwekking, hemelvaart en het zitten aan Gods rechterhand ?

---

Lees : Hebreëën 8:1.

Hoe wordt de Heere Jezus in deze tekst genoemd en waar zit Hij ?

---

---

Lees : Mattheüs 26:64.

Wat heeft de Heere Jezus van Zichzelf gezegd toen Hij op aarde was ?

---

---

Lees : Lukas 24:26

Waar sprak de Heere Jezus over met de Emmaüsgangers ?

---

---

Lees : Mattheüs 28:19.

In de Catechismus staat dat de Vader door Christus alle dingen regeert.

Met welke woorden zegt de Heere Jezus dat ?

---

---

---

Lees : Galaten 5:22.

Welke hemelse gaven giet Christus, door Zijn Heilige Geest uit in het hart van Zijn kinderen ?

---

---

---

Lees : Mattheüs 24:30.

Zal iedereen de wederkomst van Christus zien ?

---

Lees : Mattheüs 24:36.

Bij Wie is de dag van de wederkomst bekend ?

---

Lees : 1 Thessalonicensen 5:2.

Hoe zal de dag van de weerkomst komen ?

---

Lees : Mattheüs 24:44.

Welke waarschuwing staat er in deze tekst voor ons ?

---

---

Lees : Lukas 21:28.

Is de dag van de wederkomst een schrik voor Gods kinderen, of is dan hun verlossing dichtbij ?

---

Lees : 2 Petrus 3:13.

Wat verwachten Gods kinderen ?

---

---

Lees :Mattheüs 25:41.

Wat zal Koning Jezus zeggen tegen Zijn vijanden, die een plaats aan Zijn linkerhand krijgen ?

---

---

Lees : Matheüs 25:34.

Wat zal koning Jezus zeggen tegen Zijn kinderen, die een plaats aan Zijn rechterhand krijgen ?

---

---

---

**Beantwoord de volgende vragen!**

Wat betekent de rechterhand van God ?

---

Wat betekent het dat Stefanus de Heere Jezus staan aan de rechterhand van God ? ( Handelingen 7:54-56 )

---

---

---

Hoe wordt een zondaar of zondares een lidmaat van Christus ?

---

---

Noem eens een hemelse gave Die de verhoogde Middelaar uitgoot.

---

---

Hoe is het mogelijk dat de apostelen, die gezeseld werden, verblijd waren ?  
( Handelingen 5:40, 41 )

---

---

Wat lezen we van Paulus en Silas in Handelingen 16:25 ?  
Hoe kan dat ?

---

---

---

In de Catechismus wordt gesproken over Zijn en mijn vijanden. Aan welke zaligspreking denk je dan. ( Mattheüs 5:1-12 )

---

---

Voor wie heeft Christus de vloek weggenomen ?

---

---

---

**Probeer ook een antwoord te geven op de volgende vragen !**

In welke Psalm wordt er gesproken over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God ?

---

---

Wat betekent het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God ?

---

---

Wie zijn de vijanden van Gods volk ?

---

Waar zal de Heere Jezus verschijnen ?

---

Wie zullen opgewekt worden uit de doden ?

---

Wat zal er gebeuren met mensen die dan nog op aarde leven ?

---

Waar zullen de onbekeerden eeuwig moeten blijven ?

---

Waar zal Gods volk eeuwig mogen leven ?

---

## **Om over na te denken en te discussiëren met elkaar.**

### **De Heere Jezus zit in heerlijkheid.**

Lees : Filippenzen 2:1-11 en vraag en antwoord 50 van Zondag19.

Het begin van het Koninkrijk van Koning Jezus begon op aarde heel klein voor het oog van de wereld. We spreken eerst van de staat van Zijn vernedering. Hoe nederig was Zijn geboorte in een stal. Wat heeft de Heere Jezus veel geleden toen Hij op aarde was. Denk eens aan Gethsemané en Golgotha. Maar na Zijn vernedering volt Zijn verhoging. Zijn opstanding, Zijn hemelvaart, Zijn zitten aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Nu denken we aan het zitten aan de rechterhand van God, Zijn almachtige Vader. Dat is de plaats van Zijn heerlijkheid. Er is er maar Eén die een plaats aan Gods rechterhand krijgt, het is de Zoon van God. God heeft Zijn Zoon verhoogd, na Zijn volbracht werk op aarde. In de hemel wordt over de Naam van de Heere Jezus gezongen :”Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen.”

*Discussievraag!*

*Is het mogelijk om hier op aarde al iets te leren van de verhoogde Heere Jezus ?  
( Zoals bijvoorbeeld Stefanus ? )*

*Denk er samen eens over na wat hier voor nodig is.*

### **Christus heeft alle macht in hemel en op aarde.**

Lees : Psalm 2.

Christus zit aan de rechterhand van Zijn Vader. Dat moet niet letterlijk, maar figuurlijk worden verstaan. De plaats aan Gods rechterhand betekent de belangrijkste plaats. Christus zit als een Koning op Zijn troon. Zo wil de Vader het. God de Vader wil dat Christus, als hoogste Koning, over alle dingen regeert. Christus is het Hoofd van Zijn Kerk. Als we Kerk met een hoofdletter schrijven, denken we aan Gods kinderen.

Ons hoofd bestuurt ons lichaam. Zo bestuurt het Hoofd Christus Zijn lichaam, dat is Zijn Kerk.

De Bijbel leert ons dat we, zoals we geboren zijn, niet bij het Hoofd Christus behoren, maar bij Adam. Als het zo blijft, is het niet goed met ons. Het is nodig dat wij, door Gods werk, overgeplant worden uit Adam in Christus. Dat wonder is mogelijk bij God vandaan, door een nieuwe geboorte en het werk van de Heilige Geest.

God de Vader regeert het hele wereldgebeuren door Christus. Maar bijzonder regeert Hij Zijn Kerk door Woord en Geest.

Als je Gods Woord biddend leest en de Heere zegent Zijn Woord aan je hart door het werk van de Heilige Geest, geloof je met je hart dat Gods Woord waar



is. Koning Jezus regeert en trekt nog verloren zondaren uit de duisternis van de zonde tot Zijn wonderlijk licht. Als dat wonder in je leven gebeurt, verander je van Koning. Dan regeert de duivel niet meer in je hart, maar Koning Jezus. Omdat Christus alle macht heeft, in hemel en op aarde, is het nog mogelijk om zalig te worden bij God vandaan. Daarom komt dit woord tot jou :”Mijn Zoon, Mijn dochter, geef Mij je hart.” ( Wat jij niet kunt, kan God )

*Discussievraag !*

*Wij zijn allemaal Adamskinderen, zoals we geboren zijn. Het betekent dat we zondige mensen zijn, die verloren liggen voor God. Als je bovenstaand stukje leest, welke uitnodiging en waarschuwing komt er dan tot jou ?*

### **Hemelse gaven.**

Lees : Efeze 4:1-10 en vraag en antwoord 51 van Zondag 19.

Wat zijn hemelse gaven ?

In de Catechismus staat dat Christus, door Zijn Heilige Geest, hemelse gaven uitgiet. Door Zijn Heilige Geest geeft Christus geschenken aan Zijn gelovigen. Hij maakt eerst een mens leeg van wat verkeerd is. Leeg van zichzelf, want alle mensen zijn zondig. Als de Heilige Geest in het hart gaat werken, gaat Hij ontdekken aan de zonde tegen Gods Wet. De Heilige Geest maakt plaats voor Zijn werk in het hart van een zondaar, die door God uitverkoren is. De gaven komen uit de hemel, het zijn hemelse gaven. Alle gaven komen van Boven. Wij vinden aardse geschenken belangrijk, maar ze zijn tekort om mee voor God te kunnen bestaan. Wij hebben hemelse gaven nodig. Gods kinderen krijgen alle gaven die ze nodig hebben van hun Hoofd Christus. We zullen eens gaven noemen : vergeving van zonden en het eeuwige leven.

*Discussievraag !*

*Lees : Lukas 12:13-21. ( de gelijkenis van de rijke dwaas )*

*Over welke dingen maakt de rijke dwaas zich druk ?*

*Welke les zit er in voor ons ?*

### **Goddelijke bewaring.**

Lees : Jesaja 43:1-5 en vraag en antwoord 51 van Zondag 19.

De Heere Jezus zegt :”Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.” Met Zijn macht beschermt en bewaart Christus Zijn kinderen tegen alle vijanden. De Goddelijke macht van Christus is sterker dan de vijanden van Gods kinderen. Gods kinderen hebben het vaak moeilijk. Ze moeten strijden tegen de zonde in hun boze hart. Ze moeten ook strijden als er moeilijkheden van

buitenaf komen. De Heere Jezus zegt tegen Zijn kinderen :”Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook U vervolgen.” Er blijft strijd, zolang Gods kinderen op aarde zijn. Maar Christus, het Hoofd van Zijn kinderen, belooft dat Hij hen zal beschermen en bewaren. Dat is een grote troost voor Gods kinderen. Ze hebben een Held in de hemel , Die hen helpt zolang ze nog op aarde leven. Is het leven van Gods kinderen niet om jaloers op te worden ?

*Discussievraag !*

*Iemand zegt tegen jou :”Gods kinderen hebben veel strijd in hun leven. Het is toch misschien beter om rustig je eigen zin te blijven doen.*

*Wat is jouw antwoord ?*

### **Wederkomst en troost.**

Lees : Lukas 21:25-33 en vraag en antwoord 52 van Zondag 19.

Is de wederkomst van Christus op de wolken een troost ?

Voor wie ? Voor mensen die buiten Christus leven ? Nee, als je Christus niet kent en buiten Hem leeft is de dag van de wederkomst een schrik. Als je geen vrede met God hebt, door het bloed van de Heere Jezus, is het niet goed met je. Dan krijgen we onze verdiende straf en dat is eeuwig buiten Christus bij de duivel in de hel. Vreselijk.

Maar wie, door een nieuwe geboorte, één is met Christus door het geloof, mag naar de dag van de wederkomst uitzien met het oog van het geloof gericht op de Heere Jezus. De Heere Jezus heeft de vloek en de straf voor Zijn kinderen gedragen en weggedragen. Christus brengt al Zijn uitverkorenen in de hemelse heerlijkheid. Daar is eeuwige blijdschap. In de hemel is geen zonde, geen ziekte, geen strijd en geen verdriet meer. Al lang voordat de wereld er was, wilde God, dat er mensen zalig zouden worden. Die mensen heeft Hij Zelf uitgekozen. Dat heet : de uitverkiezing. Alle uitverkorenen zullen in de hemel komen.

*Discussievraag !*

*Kun je uit de volgende teksten bewijzen dat Christus wederkomt ?*

*Prediker 11:9. Prediker 12:14. 2 Korinthe 5:10. 2 Timotheüs 4:1.*

### **Het oordeel.**

Lees : Mattheüs 25:31-46 en vraag en antwoord 52 van Zondag 19

Het laatste stukje is heel ernstig.

Het gaat over Christus Die als Rechter zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Het werk van een rechter op aarde is : straffen of vrijspreken.

De Rechter Christus zal ook straffen of vrijspreken. Alle vijanden van Christus zullen een plaats krijgen in de eeuwige verdoemenis.

Wanneer ben je een vijand van Christus ? Het staat in de Bijbel. In de Bijbel word je een vijand van Christus genoemd als je Hem ongehoorzaam blijft.

Zoals we geboren worden, zijn we allemaal vijanden van Christus en liggen verloren voor God. Bij God vandaan is er nog een wonder mogelijk om van een vijand een vriend te maken, door een nieuwe geboorte en geloof in Christus.

In de Bijbel staat : "Indien iemand de Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking, Maranatha ! De Heere komt."

Maar nu het wonder. Christus roept nog, door Zijn liefde : "Bekeer je en geloof het Evangelie." Het is nu nog genadetijd. De dag der zaligheid. Christus staat nu nog voor ons in Zijn Woord en roept ons tot bekering. Om Jezus wil kunnen we nog behouden worden.

Gods kinderen worden vrijgesproken van schuld en straf en krijgen het eeuwige leven.

*Discussievraag !*

*De Rechter komt. Wanneer weet niemand. Nu krijgen we nog genadetijd om tot bekering te komen. Hoe gebruik jij je genadetijd ?*