

# Petrus uit de gevangenis verlost

Ds. M. Karens

---

Mei 2008

## Petrus uit de gevangenis verlost

Gemeente, dove vrienden, het Woord van God dat we willen overdenken, kunt u vinden in Handelingen 12:3-7:

*En toen hij zag, dat het de Joden behagelijk was, voer hij voort, om ook Petrus te vangen (en het waren de dagen der ongehevelde broden); Denwelken ook gegrepen hebbende, hij in de gevangenis zette, en gaf hem over aan vier wachten, elk van vier krijgsknechten, om hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voorbrengen voor het volk. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard; maar van de Gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Toen hem nu Heródes zou voorbrengen, sliep Petrus dienzelfden nacht tussen twee krijgsknechten, gebonden met twee ketenen; en de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis. En zie, een engel des Heeren stond daar, en een licht scheen in de woning, en slaande de zijde van Petrus, wekte hij hem op, zeggende: Sta haastiglijk op. En zijn ketenen vielen af van de handen.*

We beluisteren hier:

### **Petrus uit de gevangenis verlost:**

1. de grijpende handen van Heródes
2. de gebonden handen van Petrus
3. de gevouwen handen van de gemeente
4. de verlossende handen van de Heere

#### *1. De grijpende handen van Herodes*

Gemeente, het boek van de Handelingen der apostelen zou eigenlijk anders moeten heten. Het gaat in dit boek vooral over de handelingen van de verhoogde Christus. Het gaat over de werken die de verhoogde Heere Jezus Christus, aan de rechterhand van Zijn Vader werkt. Door de handelingen van Zijn apostelen!

In dit boek kunnen we lezen over de strijd en de overwinning van de strijdende kerk hier op aarde. We lezen over menselijke handen die grijpen, maar we horen

ook over Goddelijke handen die duivelse plannen verijdelen. Gods raad wordt volvoerd!

*Geen ding geschiedt er ooit gewisser,  
Dan 't hoog bevel van 's HEEREN mond.  
Zijn Goddlijk almacht spreekt en 't is er,  
Zijn wil gebiedt en 't wordt terstond.  
Schoon de heid'nen samen  
List op list beramen,  
Hij belacht hun raad.*

De jonge christelijke gemeente in Jeruzalem ervaart vervolging en strijd. Het ging zo goed, Saulus van Tarzen was tot bekering gekomen. De leeuw was gemaakt tot een lam. En de gemeenten werden gesticht en gebouwd door het werk van de Heilige Geest. Maar nu breekt er vervolging uit. We lezen in het eerste vers: *En omtrent dezelfde tijd sloeg de koning Heródes de handen aan sommigen van de Gemeente, om die kwalijk te handelen.* Dat betekent eigenlijk: om ze te doden.

De vrede en de rust in de gemeente worden door nieuwe verdrukking verstoord. De satan doet zijn aanslagen. Want achter koning Heródes zien we een andere koning: de vorst van de duisternis, de satan.

We zien hier de strijd uit het eerste bijbelboek Genesis. We zien hier de strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. De duivel slaat zijn wrede klauwen uit naar de schapen van Christus. Het gaat eigenlijk niet om Petrus, maar het gaat om de verkondiging van het Evangelie. Dát wil de vorst der duisternis verhinderen. Hij gebruikt koning Heródes als een willig werktuig in zijn hand.

Heródes is joods opgevoed en kende de schriften, maar hij had een werelds leven, naar het goeddunken van zijn hart. Om de gunst bij het volk en zijn populariteit te vergroten, sloeg hij zijn handen aan de gemeente van Christus. Het eerste slachtoffer is de apostel Jakobus. Hij wordt onthoofd, hij wordt met het zwaard van Heródes gedood. Dat is voor Jakobus niet erg. Eén slag en hij mag ingaan in de vreugde zijns Heeren. Eén slag met het zwaard en: *Komt in gij gezegende des Vaders en beërft het koninkrijk wat voor u is weggelegd.*

Maar het is wel erg voor de gemeente. Als Heródes ziet dat het in goede aarde valt, gaat hij dóór en dan grijpen zijn handen Petrus, de leider van de gemeente. Er staat eigenlijk: overvallen. Dat betekent dat er een klopjacht heeft plaatsgevonden. Heródes heeft gespeurd, hij heeft zijn soldaten uitgezonden en ze hebben Petrus gegrepen.

Het is gelukt! Grijpende handen die Petrus gevangen nemen op het feest van Pascha. Hij wordt gevangen gehouden en na het Pascha zal hij worden gedood. Hij zal openbaar terecht worden gesteld, voor de rechterstoel in de openlucht. Hoe zal dat nu aflopen? Het lijkt alsof de duivel heeft gewonnen. *Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid?*

Maar weet u: "Die in de hemel woont zal lachen. Hij zal spotten, ook met koning Heródes." Dat zien we in ons tweede punt als we letten op:

## *2. De gebonden handen van Petrus*

Er staat in dit hoofdstuk: *Petrus dan werd in de gevangenis bewaard.* Koning Heródes heeft goede maatregelen getroffen. We kunnen lezen over veel ingrijpender maatregelen dan normaal. Zestien bewakers voor één gevangene. Vier wachten, vier goed getrainde soldaten voor één Petrus. Twee in de cel, met

handboeien vastgeklonken aan de apostel en twee wachters staan voor de deur van de cel. Ze waken en staan met hun leven borg, want als deze gevangene ontsnapt wacht die soldaten de dood. Daarom is het onmogelijk dat de apostel kan ontsnappen.

Toch heb ik nog een andere vraag: Heeft u uzelf al gezien in het beeld van Petrus, als een gevangene, als een gebodene? Want ook u, jij en ik zijn van nature gevangenen, geestelijk gebonden. Wij zitten allemaal in de gevangenis, met boeien gebonden aan de zonde, aan de duivel en aan de dood. Wij zijn gebonden, door een koning veel machtiger dan Heródes. Wij liggen in de banden van de vorst der duisternis. Die sterk gewapende waakt en houdt ons gevangen. Weet u wat het ergste is? We voelen het niet. We hebben er geen oog voor. Wij zijn heren en wij hebben nooit iemand gediend. We voelen ons vrij. Maar o, dat Gods Geest nu onze ogen zou openen, opdat je die boeien en die banden ging voelen in het hart, waarmee we geketend zitten aan de zonden en aan de dood. Machten die wij om eigen schuld hebben gekozen, want wij hadden zalige vrijheid, eenmaal in het paradijs. Daar stonden wij, versierd met het beeld van onze Schepper. Om met Hem te leven in die zalige vrijheid. Maar wij hebben gekozen voor de vorst der duisternis. Nu zijn we gebonden en hij sleept ons weg als gevangenen naar de buitenste duisternis, naar het eeuwig verderf. Tenzij de Heilige Geest, door het Woord onze ogen gaat openen.

Is dat al gebeurd in je leven? Zijn je ogen geopend? Toen ging je zien bij het licht van de Heilige Geest dat je gebonden zit, dat je gevangen bent. Toen ging je voelen met je hart vastgeklonken te zijn aan de macht van de zonde. Toen ging je leren hoe groot je nood, zonde en ellende zijn. Gebonden zijn en dan de dood voor ogen hebben, de eeuwigheid die wacht...

Gemeente, dove vrienden, dan ga je proberen om die banden te breken. Dan ga je proberen om ze los te maken, om kettingen te verbreken, om deuren te openen, om vluchtwegen te zoeken. Maar als de Heilige Geest ons meer en meer inleidt in de nacht van ons bestaan, dan zal het hart gaan ervaren: onmogelijk! Onmogelijk om die boeien te breken, om eigen schuld zo vast gebonden. Heeft u dat bij het licht van de Heilige Geest, in de spiegel van de heilige wet al gezien? Is het uw gebed geworden: "Voer mijn ziel uit de gevangenis?" Is het uw gebed geworden, een gebed in de tegenwoordige tijd ?

*Ik lig gekneld in banden van de dood  
Daar d' angst der hel mij alle troost doet missen  
Ik ben benauwd, omringd door droefenissen,  
Maar roep de HEER' dus aan in al mijn nood.*

Het is de laatste nacht volgens het Woord van God. Koning Heródes heeft het allemaal voor elkaar. Morgen zal het bloed van Petrus vloeien, dan zal het zwaard hem doden. Hoe brengt Petrus die nacht door? Wat denk je? Zullen we eens gaan kijken in de gevangenis bij Petrus?

Er staat geschreven dat hij slaapt. De apostel Petrus slaapt de laatste nacht van zijn leven, vastgeklonken aan twee Romeinse soldaten. Het zal wel gestormd hebben in zijn hart, de weg die God met hem gaat is een raadselachtige weg, een onbegrepen weg. Hij was geroepen om het Woord te verkondigen en nu is hij gebonden. Zal zijn mond nu voorgoed moeten zwijgen? Zal nu de gemeente van Jeruzalem overgeleverd zijn aan de vorst der duisternis? Hij zal geworsteld hebben:

*Heilig zijn o God, Uw wegen,*

*Niemand spreek' Uw hoogheid tegen.  
Wie, wie is een God als Gij  
Groot van macht en heerschappij?*

De Heere heeft Zijn kind en knecht bezocht. Nu mag Petrus slapen. De Geest heeft hem vertroost en nu zie ik hem liggen en stil berusten in Zijn beleid.

*Mijn ziel die naar de vrede haakt  
En 't morrend ongenoegen wraakt  
Is in mij als een kind gespeend  
En heeft zich met Uw wil vereend.*

Petrus slaapt. Hij mag weten: de Heere vergeet Zijn kind niet. De Heere denkt aan mij. *Mijn oog zal op u zijn.*

Gemeente, vrienden, dan kun je overal zijn! In welke nood en in welke strijd dan ook. *Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?* Dan mag Petrus slapen in deze nacht, omdat God voor hem zorgt. Dat is heilige onbezorgdheid. *Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles met bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God.* Hij zal al uw nooddrift vervullen in Christus. De apostel Petrus mag beleven in zijn hart: *Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.*

Wat een gelukkig mens! Bent u niet jaloers om ook die God tot uw deel te hebben? Zoek toch de Heere om met de apostel te mogen weten: *Want deze God is onze God.*

Hij mag zijn leven leggen, niet in de handen van Heródes, maar in de handen van de almachtige God. Het is een rust die een geofend kind van God door het geloof mag leren en mag smaken. Het zaligmakend geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

Petrus ligt op de koude vloer van de gevangenis, geketend aan die twee soldaten. Het zijn de laatste uren van zijn leven en toch ligt hij net als een klein kind met zijn hoofd op de schoot van zijn moeder. Zo mag de apostel slapen op de schoot van die Vaderlijke, Goddelijke zorg.

*Ik lag en sliep gerust,  
Van 's HEEREN trouw bewust,  
Tot ik verfrist ontwaakte.*

*Want: Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.*

*Hij is, al treft u 't felst verdriet,  
Uw Wachter Die uw voet  
Voor wankelen behoedt.  
Hij Isrels Wachter sluimert niet;  
Geen kwaad zal u genaken,  
De HEER' zal u bewaken.*

Welgelukzalig is het volk, wat dat mag weten, wat dat mag kennen.

Ik heb een vraag: Zou jij kunnen slapen, als je wist dat je vannacht moest sterven? Zou u kunnen slapen als u wist dat u morgenochtend werd opgeroepen voor de rechterstoel van de Rechter van hemel en aarde. Onderzoek het toch in uw leven want het is vaak de omgekeerde wereld. Gods kinderen brengen zo

vaak nachten door met niet af te laten om hand en oog op te heffen naar omhoog. Er is zo vaak strijd. Terwijl de goddelozen en de nabijkomende christen rustig slapen, ligt Gods kind wakker. Soms moeten ze roepen: *Zou God Zijn genâ vergeten, nooit meer van ontferming weten?*

Maar hier, in het leven van de apostel Petrus, kunnen we zien Wie God is voor Zijn volk. Want vanuit de gevangenis te Jeruzalem, met zijn gebonden handen, gaat een gebed omhoog: *Ai hoor naar hen die in gevang'nis kwijnen, laat hun gekerm voor Uw gezicht verschijnen.* Dan zal God betonen dat Hij zo getrouw is als sterk en dat Hij Zijn werk zal voleinden.

### 3. De gevouwen handen van de gemeente

We lezen in het vijfde vers: *Maar van de Gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan.* Het woordje 'maar' wijst op een tegenstelling. En wat een tegenstelling! Grijpende handen en gevouwen handen. Wie zal het winnen? De machtige Heródes met zijn soldaten of die bestreden en aangevochten gemeente in Jeruzalem. Wie zal het winnen? Die machtige koning of die gemeente, niet vele edelen, niet vele wijzen, maar verachten. Koning Heródes heeft veel wapens, maar die gemeente heeft slechts één wapen: het gebed. Dat wapen van het gedurige gebed werd in de gemeente gebruikt.

Het bericht gaat door de gemeente: "Petrus is gebonden! Ook Petrus is gearresteerd." Wat een schok, wat een schrik! Die geliefde apostel is in de burcht Antonia opgesloten. Wat kunnen ze doen? Eigenlijk niets! Ja toch: *zij liepen als een stroom Hem aan.* Een gedurig gebed. Ze zijn samengekomen en ze hebben de handen gevouwen.

Ik zie ze zitten daar in een huis in Jeruzalem. Zitten ze te klagen en te zuchten...? Nee, ze hebben een wapen: het gebed. Geen doffe berusting, geen klacht, maar ze bestormen de hemel als een stroom. Ze roepen uit diepten van nood en ellende tot God. Een gedurig gebed. Alle deuren zitten op slot, maar er is één geopende deur, dat is de deur naar de troon der genade. *Een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel.* Aanhoudend, worstelen aan de troon der genade. Wat een machtige wapen, dat aanhoudende gebed! Zult u het niet vergeten, in al uw nood, in al uw zorgen?

Soms zeggen mensen: ik kan er alleen nog maar voor bidden! O, zeg het maar nooit, want juist het gebed is het aller-voornaamste wapen. Kennen we zo'n gebed? Een gedurig gebed tot de levende God? Kennen we onze nood en ellende recht en grondig? Kennen we dat geloofsvertrouwen om onze smekingen neer te werpen alleen op grond van die biddende Hoge priester aan Gods rechterhand?

Het geloofsgebed van de rechtvaardige vermag veel. Maar het gebed en de voorbidding van dé Rechtvaardige vermag alles! Om Christus Jezus' wil komt er verhooring. Hij bidt altijd voor de Zijnen. Zij hebben een Voorspraak bij de Vader. Mag dit aanhoudende worstelen, dit gebed van de gemeente, u aansporen: *Ik laat U niet gaan, tenzij Gij mij zegent.* Het gebed tot die God die de Almachtige is, die koperen deuren kan verbreken, die ijzeren grendels aan stukken slaat, die onmogelijke wegen gaat openen. Hij kan gevangenen vrijheid geven. Hij hoort het geroep, die het van Hem verwachten. *Die hoe het ook moog' tegenlopen, gestadig op Zijn goedheid hopen. Gij hoort hen die Uw heil verwachten.*

Leg uw gebed er eens naast. Van de gemeente ging een gedurig gebed tot God op. Hoe is jouw gebed? Zijn wij zulke aanhouders, zulke worstelaars, die het oog op God leerden slaan? Kennen wij iets van het wonder van de gebedsverhooring? Ook al is de Heere niet alleen almachtig, maar ook vrijmachtig. *Uw wil geschiede*

*gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.* Jakobus is onthoofd, voor hem hebben ze ook gebeden, maar Petrus wordt bevrijd.

Niet *om*, maar *op* uw noodgeschrei doe Ik grote wonderen. En dat doet die God nog! En dat kan die God nog! Ook in uw leven, ook in jouw leven. In je nood, in je ellende, zie maar in onze vierde gedachte:

#### *4. De verlossende handen van de Heere*

We lezen in dit hoofdstuk dat de Heere gaat ingrijpen. God gaat betonen dat er bij Hem milde handen en vriendelijke ogen zijn, van eeuwigheid. De doorboorde handen van de Koning van de Kerk gaan zich uitstrekken. Petrus' lot naar lichaam en ziel ligt niet in de grijpende handen van Heródes. Maar het ligt vast in de doorboorde handen van Jezus Christus.

*En zie*, schrijft Lukas. Dat is het antwoord op het gebed. Door het onmogelijke heen staat er een hemelbode, een engel in de cel. Hemels licht, de heerlijkheid des Heeren omschijnt Petrus. *Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen dat ze u bewaren in al uw wegen.*

En zie, een engel uit de hemel komt in de gevangenis. De Heere grijpt verlossend in. De engel stoot Petrus wakker en hij zegt: *Sta haastiglijk op*. Dat kan toch niet als je geboeid en vastgeklonken ligt aan twee soldaten?! Het geloof redeneert niet. Het bevel van de engel is Gods bevel: *Sta haastiglijk op*. Dan vallen de kettingen van de handen van Petrus.

*Zijn machtig arm beschermt de vromen,  
En redt hun zielen van de dood.  
Hij zal hen nimmer om doen komen,  
In dure tijd en hongersnood.*

De kettingen vallen af en dan gaat Petrus achter de engel aan. Petrus volgt de engel en de deuren gaan open. Hij heeft vanzelf geen sleutel. Ook niet van de ijzeren voorpoort. *Dewelke vanzelf hun geopend werd*. Er staat in het Grieks, dat is de taal waarin het Nieuwe Testament is geschreven, het woord 'automatos' en dat begrijpt iedereen. De deur van de gevangenis gaan automatisch, vanzelf open.

En dan staat Petrus op de straat. Hij is een vrij man. De boeien zijn afgevallen. En dan dringt het wonder van zijn bevrijding tot hem door. Hij spoedt zich als een vrij man naar het huis van de gemeente.

Vrienden, als God werkt, wie zal dat keren? Dode zondaren worden door Zijn genadekracht opgewekt. Ik las in de Bijbelverklaring van ds. Henry: "Deze bevrijding van Petrus is een voorstelling of een beeld van onze verlossing door Christus. Het is een uitvoeren van gebondenen uit de geestelijke gevangenis." Dus deze geschiedenis van Petrus is een beeld voor u, voor jou en voor mij van de geestelijke verlossing die de Heere werkt. Dode, gebonden zondaren worden door de kracht van Gods Geest bevrijd.

Heden klinkt nog het Woord, voor jullie op deze bijzondere zondag: *Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten*. Dat dan de Heilige Geest krachtig door het Woord zou werken in het hart. Dan zullen dode zondaren ontwaken door het wonder van de nieuwe schepping. Dan gaan we de boeien voelen, dan gaan we rammelen met de kettingen aan de troon van Gods genade: o God, verlos mij uit de nood en uit de dood!

Dan gaat de ontwaakte zondaar zich haasten, want Jezus is nog dezelfde Zaligmaker. Hij wordt u nog verkondigd als de Verlosser. Er is er Eén Die alle

macht heeft in de hemel en op de aarde. Eén, Jezus Christus, en Hij kan die machtige duivel zijn vangst ontroven. Hij gaat zondaren trekken uit de macht van de vorst der duisternis. Deze Christus kan ook uw zondenboeien losmaken. *Want de Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om de gevangenen vrijheid uit te roepen, en de gebondenen opening der gevangenis.*

Omdat Jezus Christus is gebonden, kan Hij gebondenen gaan ontbinden. Omdat Christus, de Zoon van de levende God, Zich heeft laten binden in Gethsémané zullen zondaren, die Hij uit de hand van Zijn Vader heeft ontvangen, worden losgemaakt.

*Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet.  
Houdt aan, grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven,  
Nooit zal Hij Zijn gevangenen begeven.*

Als je nu in de kerk zit als zo'n gebondene, als je die boeien voelt, roep dan maar tot de hemel. En zie, staat er; en zie, op Zijn tijd zullen de kettingen afvallen. Als Hij werkt, wie zal dan keren?

Gods kind die zo vaak opnieuw met boeien van ongeloof, van strijd, van dodigheid en van twijfel bezet wordt en die dat zelf niet kan breken, zoek het aan de voeten van deze machtige Verlosser, want Hij kan het wel! Zie maar in de gevangenis bij Petrus.

Wat gelukkig zijn degenen, die met Petrus mogen weten uit welke grote nood en dood ze verlost zijn. Die ook mogen weten door Wie ze zijn losgemaakt en verlost. *Want indien de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn.*

Al moeten ze in de stand van hun leven nog vaak ervaren en klagen: *Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods?* Maar hun staat ligt vast: vrijgemaakt door de Zoon. Dan zal straks de volkomen verlossing volgen, dan zendt de God van de hemel een engel en die zal ze dragen in Abrahams schoot. Daar zijn ze verlost van de zonde, van de duivel en van hun ongeloof, daar zijn ze voor eeuwig verlost.

Haast u dan en spoedt u om uws levens wil, om hier met hartelijke liefdebanden aan Jezus gebonden te worden. En straks eeuwig ontbonden en met Christus te zijn!

*Hoopt op de HEER' gij vromen.  
Is Israël in nood,  
Er zal verlossing komen,  
Zijn goedheid is zeer groot.  
Hij maakt op hun gebeden,  
Gans Israël eens vrij  
Van ongerechtigheden.  
Zo doe Hij ook aan mij.*

Amen.

Uitgave: DOVENZORG Geref. GEMEENTEN

Deze uitgave bevat een preek die gehouden is tijdens een aangepaste kerkdienst voor doven.

Adm.: Bogerd 45, 2922 EB Krimpen a/d IJssel

Verschijnt 6 keer per jaar. Abonnementsprijs € 6,- per jaar.

Gironummer 387325

t.n.v. penningmeester Dovenzorg Krimpen a/d/ IJssel