

## Preek

gehouden te Oostkapelle op 25 maart 2007

door ds. W.J. Karels

1 Kronieken 4 is een moeilijk hoofdstuk met moeilijke namen: Haähástari, Hazelepóni, Esthemóa. Als je thuis dit hoofdstuk leest, moet je het dan overslaan? Nee. Elk woord uit de Bijbel, ook deze moeilijke namen, is geïnspireerd, ingegeven door Gods Geest. Daarom moeten we nooit iets overslaan. Ze staan er niet voor niets.

Wat leren wij uit deze namen? Ten eerste dat wij allemaal sterfelijke mensen zijn. Wij allen sterven weg, God is de eeuwige. Het tweede wat we leren is: de Heere kende al die mensen. Dit betekent niet dat het gekenden van eeuwigheid waren, maar in *algemene* zin kent God u en mij allemaal. Het derde wat al deze namen ons leren: de ene man was bekeerd, de andere niet, een derde ook niet, maar de vierde weer wel. We leren uit al die namen in de geslachtsregisters dat God zo soeverein en zo vrij is. Ten vierde leren wij uit al deze moeilijke namen, dat het helemaal niet om deze namen gaat, maar dat het ten diepste om één Naam gaat, in heel de Schrift. *Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen*. Dan vallen onze namen en deze namen weg. Christus' naam is zo heilig, groot en goed. Denk u eens in, dat wij dit moeilijke hoofdstuk hadden overgeslagen. Dan hadden we ook niet gehoord en geweten van die parel, die zomaar tussen die namen in ligt: de parel van Jabez. Daar willen we samen bijilstaan.

1 Kronieken 4: 9-10:

*Jabez nu was heerlijker dan zijn broeders; en zijn moeder had zijn naam Jabez genoemd, zeggende: Want ik heb hem met smarten gebaard. Want Jabez riep de God Israëls aan, zeggende: Indien Gij mij rijkelijk zegenen, en mijn landpale vermeerderen zult, en Uw hand met mij zijn zal, en met het kwade alzo maakt, dat het mij niet smarte!* (Hier houdt hij op met bidden. Hij maakt zijn gebed niet af. Het zijn geen mooie zinnen. Dat hoeft ook niet. God ziet naar waarheid in ons hart. Jabez is aan het bidden en hij wil wat beloven aan God, maar opeens durft hij niet meer. Hij zegt:) *Indien Gij mij rijkelijk zegenen, en mijn landpale vermeerderen zult, en Uw hand met mij zijn zal, en met het kwade alzo maakt, dat het mij niet smarte.....! En God liet komen, wat hij begeerde.*

### **Jabez' gebed:**

1. Wie dit gebed bidt
2. Wat dit gebed inhoudt
3. Hoe dit gebed verhoord wordt

#### *1. Wie dit gebed bidt*

De moeder van Jabez zei toen hij werd geboren: "Jabez: smartekind. *Ik heb hem met smarten gebaard.*" Wie een kindje gekregen heeft weet, dat elk kindje met pijn en met smart wordt geboren. Dat komt door de vloek van het paradijs. De Heere zei tegen Eva: *Met smart zult gij kinderen baren*. Dus elk kindje wordt met smart gebaard.

Toch bedoelde Jabez' moeder dat niet. Toen ze de kleine Jabez in haar armen had en op hem keek, toen zag ze: dit kind ligt verloren onder de vloek van de

zonde en dat is mijn schuld. Dat voelde die moeder van Jabez. Dat deed haar smart.

Hebt u, als u vader of moeder mag zijn, ook weleens zo boven de wieg van uw kindje gestaan? Het is een smartekind, een verloren kind. Weten jullie wat die moeder toen deed? Toen heeft ze werkzaamheden gekregen aan de troon der genade. Toen moest ze haar kleine Jabez elke keer weer aan de Heere opdragen. Zijn hier vaders en moeders die dat ook doen?

Ze zegt: "Smartekind. *Ik heb hem met smarten gebaard.* Hij ligt verloren in Adam en dat is mijn schuld." Gelukkige vaders en moeders, die zo op hun kinderen zien. Gelukkige kinderen, die zulke ouders mogen hebben.

Als wij onbekeerd leven en sterven, beseffen wij dan wel dat we dan allemaal smartekinderen zijn? Want dan gaan we onder in een eeuwige smart, als God niet ingrijpt.

Weten jullie wat koning David zei van zijn moeder?

*Zij wierp mij reeds op U in barenessmarte.  
Gans onbevreesd  
'k Mocht nauw'lijks 't licht aanschouwen  
Of Gij, Gij zijt o God van mijn betrouwen,  
Mijn Hulp geweest.*

Gelukkige vaders of moeders of grootouders die hun kinderen op de Heere mogen werpen als smartekinderen. Gelukkige kinderen die ouders hebben die voelen dat er een eeuwigheid komt. Ouders, die niet alleen voor kleding en voedsel zorgen, maar die de ziel van hun kinderen voor de Heere neerleggen. Jabez' moeder zegt: smartekind, ik heb hem met smarten gebaard.

Ik wil u nog wijzen op een ander Smartekind, de Man van smarten, de Heere Jezus Christus. Als er Eén op deze aarde smarten heeft gehad, dan was het Christus wel. De Heere Jezus Christus brengt nu als het ware voort de hele uitverkoren kerk, die Hij van Zijn Vader in de eeuwigheid ontvangen heeft. Daarom zijn al Gods kinderen, die een nieuw hart krijgen, ook smartekinderen, maar dan kinderen, nakomelingen van de Heere Jezus Christus, door wedergeboorte en een waarachtig geloof.

Bedelt aan de troon der genade, of je zo'n smartekind van God mag worden! Want denk erom, wij zijn allemaal goed geschapen, diep gevallen en van ons allemaal heeft de Heere gezegd: *Toen berouwde het de Heere dat Hij de mens gemaakt had en het smarte Hem aan Zijn hart.* Vreselijk zijn uw en mijn zonden. Wat een wonder dat God zijn Zoon zond als de Man van smarten.

Wie nu wederom geboren wordt, krijgt smart over zijn zonden. Wat een wonder als dan Hij bij God vandaan geopenbaard wordt en we dan mogen vluchten tot het Smartekind, Christus. Dan komt er een ogenblik, vroeg of laat, dat het waar wordt: *Gij hebt mijn smart verdreven.*

Vreselijk, als we onbekeerd voortleven en onbekeerd sterven. Dan is het eeuwig smart. Jabez z'n moeder zei: *Ik heb hem met smarten gebaard.* En daarom zegt ze: *zijn naam is Jabez.*

Er staat hier in Gods Woord: *Hij was heerlijker dan zijn broeders.* Was hij knapper? We weten helemaal niet wanneer Jabez geleefd heeft. We weten niet eens wie zijn vader was. Wij weten niet hoe oud hij geworden is of wat zijn beroep was. We weten alleen één ding: wat er in zijn hart lag en wat hij bad. Dat heeft de Heilige Geest opgetekend in Gods Woord. Waarin was hij dan heerlijker dan zijn broeders? Hierin: om de gerechtigheid van Christus, die uit genade aan Jabez was geschonken.

Dat alleen maakt een zondaar heerlijker dan z'n broeders. Geen karaktertrek of een goed beroep of veel geld of veel eer. Dat vinden wij heerlijker, daar kijken wij zou gauw naar in dit leven. Maar weet u wie er in Gods oog heerlijk is? Een arme zondaar, die vlucht tot het bloed en de gerechtigheid van Christus. Mag u daar ook kennis aan hebben?

Jabez was dus een smartekind, hij was heerlijker dan zijn broeders en het derde wat we over hem weten is, dat hij de God Israëls aanriep.

Als naast mij iemand staat, hoef ik niet te roepen, dan kan ik gewoon praten. Maar ik roep als iemand ver weg is. Jabez voelde de afstand in zijn ziel tussen de Heere en hem. Jabez kon de Heere niet missen. Hij had nood, want hij riep! Net als iemand die op het punt staat om in het water te verdrinken, die praat niet zoveel, maar die roept: "Nood! Help!" Jabez riep de Heere aan. We hebben zojuist gezongen:

*'k Roep HEER' in angst tot U gevloeden,  
Ai, haast U tot mijn hulp en red,  
Hoor naar de stem van mijn gebed,  
Daar ik U aanroep in mijn noden.*

Hij roept de God Israëls aan. Israël, dat is de nieuwe naam die de Heere uit genade aan Jakob gaf. Het is net alsof Jabez zegt: "Heere, ik heb het niet verdiend. Ik ben een zondaar, maar wilt U om Christus' wil horen?"

## *2. Wat dit gebed inhoudt*

Jabez bidt om vier dingen. (1) *Indien Gij mij rijkelijk zegenen*, (2) *en mijn landpale vermeederen zult*, (3) *en Uw hand met mij zijn zal*, (4) *en met het kwade also maakt, dat het mij niet smarte!*

We hebben al gezien dat Jabez zijn gebed niet afmaakt. Hij breekt het af. Hij durft niet verder. Toen Jakob bij Bethel was, heeft hij gezegd: "Heere, indien U met mij zijn zal, als U mij weer terugbrengt en als U mij bewaart, dan zal ik U de tienden geven van alles wat ik heb. Als U dat doet, dan zal ik de tienden geven" Dus, Jakob wilde zelf ook wat doen.

Dat wilde Jabez - denk ik - ook beloven. Maar Jabez voelde: ik kan niet echt dankbaar zijn. Ik kan dat wel zeggen, maar zou ik het wel kunnen vervullen? Hij zegt: *Indien Gij mij rijkelijk zegenen, en mijn landpale vermeederen zult, en Uw hand met mij zijn zal, en met het kwade also maakt, dat het mij niet smarte!* Opeens denkt hij: stop! Hij hoeft ook niet verder te bidden. Weten jullie waarom niet? Omdat God zijn gebed overneemt en dan hoeven wij niets meer te zeggen. Dan is het goed, wat God doet.

*Indien Gij mij rijkelijk zegenen zult.* Wat bedoelt Jabez? Hij kon niet zonder de Heere, hij had Gods gunst, gemeenschap, liefde en nabijheid nodig. *Indien Gij mij rijkelijk zegenen zult.* Het allerbelangrijkste voor Jabez was de zegen van het verbond. Wie is de inhoud van de verbondszegen? Christus.

Hoe wilt u leven en sterven zonder Christus? Al was het dat we de hele wereld gewonnen, maar schade lijden aan onze ziel...? Als ik dan U heb o Heere mijn, wat zou er anders mijn God zijn? Jabez smeekt om de inhoud van de verbondszegen, Christus.

Jabez, daar hoef jij toch niet om te smeken, want die verbondszegen heeft God immers al aan Abraham beloofd? Aan Abraham heeft de Heere beloofd: *Ik zal u zegenen en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.* Jabez, jij bent een nakomeling van Juda, Jakob, Izak en Abraham, God heeft het beloofd, waar vraag je toch om? Dat wist Jabez wel, want Jabez leefde dicht bij

het Woord, maar hij kon het niet doen met die belofte als hij hem niet persoonlijk in zijn ziel, in zijn hart ervoer. Begrijpen jullie? Gods Woord staat vol met beloften. En ze zijn allemaal waar, vast en zeker waar in Christus. Maar zijn ze voor u en mij persoonlijk? Wat God beloofde aan Abraham, daar gaat Jabez om smeken. Wilt u dat ook doen? Want het komt op het persoonlijke aan. *Indien Gij mij rijkelijk zegenen zult*, met de verbondszegen Christus.

Nu is de vraag aan u en mij: wat is eigenlijk een zegen? Als ik maar voorspoed heb en gezond mag zijn, goed kan werken en inkomen heb voor m'n gezin... Ja, dat is allemaal wel een groot voorrecht, maar als ik daarmee van de Heere vandaan ga, dan is het een vloek. Alle voorspoed is geen zegen. En alle nadeel is geen vloek. Het is er alles aan gelegen, of m'n oog er God in zoekt. Weet u wat een zegen kan zijn? Datgene is een zegen wat aan God verbindt. Dat kan ook moeite, verdriet, rouw en ziekte zijn. Ik zeg niet dat je daarom moet vragen. Ik vraag ook niet om een kruis of om verdriet. Maar een zegen is datgene wat wij krijgen uit Gods rechterhand en als het ons aan Hem verbindt. Een vloek is als we aan dit leven, aan ons geld, aan ons gezin, aan ons werk en aan onze studie genoeg hebben en de Heere niet nodig hebben. O, wat zijn er al duizenden zo verloren gegaan!

Jabez bidt: "Wilt U mij rijkelijk zegenen. Geef mij de Verbondsmiddelaar. Schenk mij Christus. Wil datgene geven wat aan U verbindt."

Verder bidt Jabez: *Als Gij mijn landpale vermeederen zult*. Was hij niet tevreden met zijn erfdeel? Alle stammen, alle families hadden bij de intocht in Kanaän bij het lot een eigen stuk grond gekregen. Dat kan toch niet vermeederd worden? Nee, dat bedoelt Jabez niet. Wat bedoelt hij dan? Wel, er waren nog veel oude Kanaänieten in de landpalen en die moesten volgens Gods bevel uitgeroeid worden. Daar had Jabez Gods hulp voor nodig. Hij kon dat niet alleen, dat had de Heere ook beloofd in Exodus 34: *Wanneer Ik de volken voor uw aangezicht uit de bezitting zal verdrijven, en uw landpalen verwijden zal*. Nu bidt Jabez: "Heere, wilt U mij helpen de Kanaänieten te verdrijven?"

Gods kinderen bidden ook: "Heere, wilt U mij helpen en kracht geven om te strijden tegen de zonden, tegen die Kanaänieten in mijn hart, want ik kan dat in eigen kracht niet." Jabez bidt om heiligmaking. *Als Gij mijn landpale vermeederen zult*. Het is een wonder als de zonde je tot smart, tot schuld en tot vijand wordt en als je de kracht van God in Christus nodig krijgt. Jabez bidt: *Indien Gij mij, die de vloek heb verdiend, om Christus' wil rijkelijk zegenen zult en mijn landpalen vermeederen*".

Weten jullie wat het ook betekent? Als God een mens bekeert, dan gaat God in het hart een nieuw leven werken, dan gaat Hij een grens trekken. Eerst de droefheid naar God. Maar wat een wonder, als dan die landpalen verwijden worden en als er ook kennis mag komen aan de Heere Jezus. En als die landpalen nog meer worden verwijden, komt er ook kennis aan het bloed van de Heere Jezus. Als die landpalen nog verder verwijden worden, mogen ze ook leren dat ze in de hemelvaart tot God zijn teruggebracht. *Mijn landpalen vermeederen*. Wat een wonder als dan de Pinkstergeest in het hart mag worden uitgestort. Verstaat u dat dit de opwas in de genade is?

*Indien Gij mij rijkelijk zegenen, en mijn landpale vermeederen zult, en Uw hand met mij zijn zal*. Jabez had Gods hand nodig om hem te sturen. Hij had 's Heeren hand nodig om hem te bewaren, want er waren zoveel vijanden. Jabez had 's Heeren hand nodig om hem te dragen, als hij de weg niet meer verder kon. "Uw hand Heere, mag die met mij zijn?"

Mijn dove vrienden, als we onbekeerd zijn, is die hand van God tegen ons. Dan hebben we te maken met een vertoornd God. Maar nu is hier een zondaar, die

vraagt: *Uw hand met mij*. Dat kan alleen omdat Christus de hand des Heeren tegen kreeg. *Zwaard, ontwaak tegen Mijn Herder, tegen de Man die Mijn Metgezel is. Sla die Herder!* Christus kreeg 's Heeren hand tegen. *Hoe word Ik geperst!* Daar hangt Hij tussen hemel en aarde aan het vloekhout. Verlaten, bespot, bespuugd en gehoond. De hel open en God tegen. *Uw hand met mij*.

Als wij buiten Christus zijn, eerlijk waar, dan hebben we God tegen. Maar in Christus zijn er milde handen en vriend'lijk ogen bij U van eeuwigheid. *Uw hand met mij*.

En het vierde waar hij om bidt is: *en met het kwade also maakt, dat het mij niet smarte!* Wij vragen liever: "Wilt U geven dat het kwade aan mijn deur voorbijgaat, dat ik het niet krijg?" Ik vraag liever: "Wilt U mij toch bewaren voor het kwade?" Jabez doet dat niet, want hij weet dat het kwade komt. Jabez weet ook dat hij het kwade heeft verdiend door zijn zonden. Maar nu vraagt hij: "Heere, als nu het kwade komt, wil U dan maken dat het mij niet smart." Hoe kan dat? Dat kan alleen om Christus' wil.

Als er verdrukking en verdriet, moeite, kruis en rouw komt, als de Heere u en mij doet beleven wat wij hebben verdiend, als we mogen bukken onder een slaande hand Gods, als we de Heere mogen toevallen, als we mogen zien op de dierbare Voleinder des geloofs, dan haalt de Heere de angel weg uit het kwade. En dan is het goed en zoet. Dan doet de Heere fluweel om het kruis, zei Samuël Rutherford. Dan haalt de Heere het kruis niet weg, maar Hij doet er fluweel omheen. En de Heere geeft kracht om het te dragen.

Paulus bidt drie keer: "Heere verlos me toch van die doorn." "Nee", zegt de Heere, "je houdt die doorn, maar Ik geef je genade om te dragen, om te bukken, om te buigen. Ik doe honing aan de roede. Ik doe fluweel om het kruis. Dat kan alleen omdat Mijn Zoon, de Heere Jezus Christus, bittere alsem en gal kreeg aan het vloekhout. Ik zal het kruis verlichten, als je mag zien op die dierbare Kruisdrager, Die wankelde onder het vloekhout en Die het uitriep: *Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?*"

Mijn vrienden, wat zijn wij onwillige kruisdragers. Maar wat een wonder als we mogen bukken, ziende op Hem. Dan is het een zoet kruis. *Met het kwade also maakt, dat het mij niet smarte!* Wat is de Heere dan goed! *In de grootste smarten, blijven onze harten, in de HEER' gerust.*

### *3. Hoe dit gebed verhoord wordt*

*En God liet komen, wat hij begeerde.* Zien jullie dat er een horend God is? "Maar de Heere verhoort toch niet alle gebeden? Daar worstel ik juist zo vaak mee! Het lijkt wel alsof de hemel gesloten is en of de Heere niet hoort."

*Opent uwe mond,  
Eist van Mij vrijmoedig,  
Op Mijn trouw verbond,  
Al wat u ontbreekt,  
Schenk Ik zo gij 't smeekt,  
Mild en overvloedig.*

Het gebed van Jabez lag in de raad en in het welbehagen des Heeren. Het gebed van Jabez werd overgenomen door de grote Voorbidder in de hemel. Want ook al in het Oude Testament was Christus er als Profet.

*God liet komen.* De Heere heeft Jabez rijkelijk gezegend. En Hij heeft zijn landpalen verwijdd. En Zijn hand was met Jabez. Toen er verdriet, rouw en tranen

kwamen, heeft de Heere de angel eruit gehaald en het goed gemaakt met Zichzelf.

Wat zegt u nu van zo'n God? Moet u nu zo'n God laten roepen, laten nodigen en wenken? Is het uw grootste begeerte om maar goed door dit moeitelijke leven te gaan? Gezondheid is groot, maar ons leven is zo arm als God er niet is. Het is zo leeg als we de Heere Jezus niet kennen. Het eindigt zo vreselijk, als een eeuwig smartekind, als we onder het Woord hebben geleefd en eeuwig verloren gaan. Dat is niet Gods bedoeling. *Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb in de dood des goddelozen! maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls?* Als u zegt: "Ik kan me niet bekeren", leg u dan voor de Heere neer en smeed of Hij u wil bekeren!

Jongens en meisjes, het is de beste tijd van je leven en je bent er zo goed mee, om de Heere te dienen en te vrezen. Ik weet wel van een meisje, dat nog maar zes jaar was en ze hoorde andere mensen spreken over de Heere. Ze voelde dat zij dat miste. Toen vroeg ze: "Hoe heeft u dat gekregen? Hoe komt u daaraan?" Die vrouw zei: "Je moet elke dag aan de Heere vragen: Heere leid mij in de rechte kennis van Uw Zoon. Zul je dat doen?" Dat heeft dat meisje gedaan en de Heere heeft haar toegebracht. Dezelfde God leeft nog! Hij is door u en mij vertoornd en beledigd, maar nu *ziet Hij genadig uit de hoge, wie op Zijn bijstand wacht. En aan elk die Hem verbeidt, trouwe houdt in eeuwigheid.*

*En God liet komen, wat hij begeerde.* Waarom deed de Heere dat? Om Jabez' gebed, om zijn tranen, om zijn bidden? Nee, we lezen in de Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 117: *Dat wij deze vaste grond hebben, dat Hij ons gebed, niettegenstaande wij zulks onwaardig zijn, zekerlijk wil verhoren om des Heeren Christus' wil.*

Wij kunnen verhoord worden in de weg van het gebed, maar de enige grond ligt de Heere Christus. De Man van Smarten, Die heerlijker is dan Zijn broederen. Genade is op Zijn lippen uitgestort. Hij riep aan, Hij bad tot Zijn Vader en Hij bidt nog tot Zijn Vader. Op deze aarde heeft Hij gebeden en nu bidt Hij in de hemel. Hij zegt nog geen 'amen' en daarom kunnen wij nog verhoord worden, om de Heere Jezus Christus' wil. Lieve kinderen, jullie zeggen toch ook in je gebedje: "om Jezus' wil"? Hij heeft de vloek gedragen, opdat Hij Zijn Kerk vervullen zou met Zijn zegeningen.

Christus' landpalen – Hij had niets, geen eigen huis en geen inkomen, want Hij werd gediend van de vrouwen. Hij had niet eens een eigen bed en niet eens een eigen graf. *De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten; maar de Zoon des mensen heeft niet, waar Hij het hoofd nederlegge.*

Nu gaat Hij de landpalen verwijderen, vermeerderen van Zijn Kerk, die alles heeft verzondigd. Ze krijgen een erfenis in de hemel. Als ze gaan sterven, krijgen ze God terug en ze erven het eeuwige leven. Luther zong: "En erven koninkrijken." Die God moet je zien te leren kennen. Die Zaligmaker moet je kennen! Smeek om Zijn Geest en om Zijn genade. Laat je niet bedriegen en laat je niets aanpraten. Zoek - in de weg van het recht - die God, Die het recht liefheeft en Die in Zijn Zoon verhooring gunt aan de allergrootste der zondaren. Dan zal Gods hand - die onweerstaanb're hand, die de wereld doet beven en die Gods volk in stand houdt - met u zijn. *En God liet komen, wat hij begeerde.*

*Maar 't is mij goed, mijn zaligst lot  
Nabij te wezen bij mijn God*

*En mij hiertoe door U bereid*

*Opnemen in Uw heerlijkheid.*

*En God liet komen, wat hij begeerde.* Is dat uw begeerte? Nu dan, door alle onmogelijkheden en strijd heen:

*Houdt aan, grijpt moed,  
Uw hart zal vrolijk leven.  
Nooddruftigen, veracht Zijn goedheid niet,  
Nooit zal Hij Zijn gevangenen begeven.*

Haast u en spoed u om uws levens wil!  
Amen.