

Preek

gehouden te Hilversum op 16 september 2000
door Ds. W. Visscher

Zingen: Psalm 93: 1, 4
Lezen: De Wet des Heeren
Jesaja 32: 1 - 18
Gebed
Zingen: Psalm 72: 1, 2
Zingen: Psalm 32: 4

Het tekstwoord waarvoor wij uw aandacht vragen vindt u in Jesaja: 32: 2a: "En die Man zal zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed."

De regering van Christus:

1. een bange tijd
2. een almachtige Koning
3. een gezegende regering.

Het gaat in Jesaja 32 vers 1 tot en met 8 over *de regering van Christus*. Boven het hoofdstuk staat in mijn Bijbel: *Het Rijk van Christus*. We gaan stilstaan bij drie gedachten. We letten in de eerste plaats op: *een bange tijd*. Er staat in vers 2: "de wind en de vloed", dat wijst op *een bange tijd*.

In de tweede plaats staan we stil bij: *een almachtige Koning*. Er staat in vers 1: "Ziet, een koning zal regeren" en in vers 2: "En die Man zal zijn als een verberging tegen den wind en een schuilplaats tegen den vloed."

En in de derde plaats staan we stil bij *een gezegende regering*. We lezen in vers 3: "En de ogen dergenen, die zien, zullen niet terugzien, en de oren dergenen, die horen, zullen opmerken."

1. Een bange tijd

"Ziet, een koning zal regeren". Dat heeft Jesaja eeuwen geleden geprofeteerd en opgeschreven. Dit woord van Jesaja gaat over de komst van de Heere Jezus Christus. De kanttekening op de Statenvertaling zegt bij het woordje Man: te weten Jezus Christus. De Statenvertalers zien dus in *een Koning* en *die Man* de Heere Jezus. Jesaja spreekt in dit hoofdstuk over de regering van en door de Heere Jezus. Het koningschap is een van de ambten van de Heere Jezus. De boodschap van Christus is de grote inhoud van de Bijbel. De ambten van de Heere Jezus worden in de Bijbel duidelijk geleerd.

Mozes heeft in Deuteronomium 18 vers 15 gezegd dat de Heere Jezus een Profeet zal zijn. "Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de HEERE, uw God, verwekken; naar Hem zult gij horen." (Deut. 18:15). De Heere Jezus is de grote Profeet, Die met kerstfeest naar de aarde gekomen is. De Heere Jezus is ook Priester. David heeft in Psalm 110 vers 4 geprofeteerd dat de Heere Jezus de enige Hogepriester zal zijn. "De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizédek." (Ps. 110:4). De Bijbel zegt ook dat de Heere Jezus de grote Koning van Zijn Kerk is. Jesaja heeft daarvan in hoofdstuk 32 gesproken. En de Heere Jezus heeft tegen Pilatus gezegd dat Zijn koninkrijk niet van deze wereld is. Als koning regeert Christus over Zijn volk. Regeert Hij ook al over ons leven?

Jesaja heeft geprofeteerd over de komst van de Heere Jezus Christus. Johannes de Doper is de voorloper geweest van de Heere Jezus. En Paulus heeft in zijn preken steeds benadrukt: Jezus Christus, en Dien gekruisigd.

Er zijn in de kerk verschillende belangrijke dingen. Er zijn in ons leven allerlei belangrijke dingen. Een moeder is veel bezig met de opvoeding van de kinderen. Een vader is bezig met zijn bedrijf of met zijn werk. Kinderen zijn bezig met hun werk op school. Het zijn allemaal belangrijke dingen. Maar het allerbelangrijkste is of wij door het geloof de Heere Jezus mogen kennen. Daar wijst ook Jesaja op: "Ziet, een koning zal regeren".

Jesaja heeft gepreekt in een hele moeilijke tijd. Jesaja was profeet in het rijk van Juda. Hij heeft Gods boodschap moeten brengen aan de mensen van zijn dagen. Hij heeft gewaarschuwd voor de zonden. Hij heeft ook gewaarschuwd voor Gods straf op de zonden. Steeds opnieuw moest Jesaja de boodschap van God brengen.

De Heere heeft het rijk van Juda ook gestraft voor de zonden. In hoofdstuk 32 bevindt het volk van Juda zich in hele moeilijke omstandigheden: het is oorlog! Een geweldige veroveraar, koning Sanherib, is gekomen tot aan de grenzen van het land Kanaän. Eerst heeft Sanherib het Tienstammenrijk veroverd en de hoofdstad van het Tienstammenrijk, Samaria, verbrand. Nu komt Sanherib bij het Tweestammenrijk. Sommige steden zijn al ingenomen. De mensen in die steden zijn gedood of weggevoerd naar Assyrië. De verwoestingen van Sanherib zijn een verschrikkelijke straf op de zonde.

Steeds dichterbij komt Sanherib bij de hoofdstad van het Tweestammenrijk: Jeruzalem. De mensen in Jeruzalem zijn bang dat ze ook gedood zullen worden en dat Jeruzalem verbrand zal worden. Ze zijn bang dat er een grote slachting zal plaatsvinden in de stad Jeruzalem, dat de Heere de zonden zal straffen.

Maar nu mag Jesaja in die omstandigheden gaan zeggen: "Ziet, een koning zal regeren". Jesaja bedoelt: Sanherib zal wel bij Jeruzalem komen (in hoofdstuk 36 zal Jesaja dat beschrijven), maar de Heere zal Sanherib en zijn soldaten tegenhouden. Sanherib en zijn soldaten worden verslagen.

Maar met die Koning wordt vooral de komst van de Heere Jezus bedoeld, zevenhonderd jaar later. Zevenhonderd jaar nadat Jesaja heeft geleefd zal de Heere Jezus komen in deze wereld om als Koning te heersen. De Heere Jezus heeft Zelf gezegd: "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld." Hij is echter wel een Koning. De Heere Jezus zegt: "Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden."

Jesaja brengt een boodschap van redding, van de regering van Christus. Jesaja brengt die boodschap in een bange tijd. De boodschap van heil klinkt in een bange tijd, in een oorlogstijd. De mensen waren bang, maar Jesaja mag wijzen op de komst van en de redding door de Heere Jezus Christus.

Wind en *vloed* wijzen op oorlog, op de verwoesting van Jeruzalem, op het doodslaan van mensen, op de machten van de satan en van de zonden.

Zo was het in de tijd van Jesaja, maar zo is het ook vandaag nog. De blijde boodschap van het Evangelie klinkt altijd in een donkere wereld en in een donkere tijd. Die boodschap krijgt grote betekenis voor mensen die in de duisternis wandelen. "Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen." (Jes. 9:1)

Wat is er dan zo bang in onze tijd? Wat is nu de *wind* en *vloed* in onze dagen? Waar moeten wij voor vrezen? Laten we wijzen op de *wind* en de *vloed* van de zonde. De zonde onteert God. De zonde is het lokmiddel van de duivel. Door de zonde sleept de satan mensen mee naar het eeuwig verderf. De zonde betekent dat wij niet willen rekenen met God. Zonde betekent dat we liever spreken over onszelf dan over God.

Zonde betekent dat we willen zijn als God. Het is een verschrikkelijke zaak, dat een mens precies hetzelfde wil zijn als God. Dat is begonnen in het paradijs. Daar heeft de duivel tegen Eva gezegd: "Gij zult als God zijn." Dat is verder gegaan in de eerste wereld en dat geldt ook vandaag voor ons. Wij leven in grote vijandschap, in grote zonden tegen God.

We kunnen misschien zo gemakkelijk verkeerde dingen zeggen over andere mensen. We kunnen misschien zo gemakkelijk iets stelen wat niet van ons is. Misschien gaan we wel niet graag naar de kerk. Misschien vinden we de Bijbel wel een heel onbelangrijk Boek. Daaruit blijkt dat we zonde doen en zonde zijn.

Wat is het verschil tussen een kind van God en iemand die geen kind van God is? Het verschil is dat een kind van God bedroefd is over de zonde. Dat doet pijn in zijn hart, daar heeft hij last van. Soms is hij daarover bedroefd, bedroefd naar God.

“Ziet, een koning zal regeren”. Die Koning regeert in een bange tijd, in de tijd van zonde. Laat ik nog iets zeggen over *winden* en *vloeden*. Wij hebben allemaal een verschrikkelijk boos hart. *Winden* en *vloeden* wijzen op de boosheid van ons hart. Kaïn zei tegen de Heere: “Ben ik mijns broeders hoeder?” Kaïn sloeg zijn broer Abel dood. Er staan meer voorbeelden in de Bijbel over hoe boos en verkeerd een mens is. We zouden kunnen wijzen op Herodes, die alle kinderen van Bethlehem liet vermoorden. Maar die boosheid woont ook in ons hart. Misschien hebben we nooit iemand dood gemaakt. Laten we daar dankbaar voor zijn. De Heere heeft ons bewaard voor de uitleving van de zonde. Maar we kunnen ook mensen doden met onze ogen en met onze gedachten. Denk maar eens aan het verkeer. Wat kunnen mensen soms boos worden, wat kunnen ze met hun ogen kwaad zijn. Blikken zouden kunnen doden! Dat komt allemaal uit ons boze hart.

Wat is het verschil tussen een kind van God en iemand die geen kind van God is? Een kind van God heeft last van zijn boze hart, dat doet pijn, dat doet zeer. Dat is het grote verschil tussen een kind van God en iemand die niet bij God hoort.

Een bange tijd. Een tijd van zonden, een tijd met boze mensen, een tijd waarin de satan rondgaat als een briesende leeuw. Dat was toen zo, maar dat is ook vandaag nog zo.

Gemeente, geliefde vrienden, kennen wij de beleving van de zonde in ons hart? Laten we niet vergeten dat dat belangrijk is. Dat leert de Heilige Geest op de school van Gods genade. Door de wedergeboorte wordt een mens zondaar voor God. Laten we toch vragen of de Heere ons de zonde bevindelijk wil leren. Het eerste wat God aan al zijn kinderen leert is hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. David heeft daarvan iets beleefd in Psalm 51.

*Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad
Mijn zonde zie 'k mij steeds voor ogen zweven.*

Dat is ook vandaag belangrijk. Dat leert de Heere nog steeds aan al Zijn kinderen.

2. Een almachtige Koning.

Jesaja leefde dus in een bange en moeilijke tijd. Een tijd van oorlog. In de tijd van Gods oordelen over de zonde van het volk. Ook in die tijd horen we echter de boodschap van Gods genade. Jesaja mag wijzen op een Koning en een Man. Jesaja mag wijzen op de Heere Jezus als Redder en Koning. Er staat in vers 1: “Ziet, een koning zal regeren” en in vers 2 zegt Jesaja: “En die Man zal zijn als een verbergings ... en een schuilplaats.” Jesaja bedoelt daar de Heere Jezus mee, Die is geboren in de stal van Bethlehem. De Heere Jezus, Die is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. De Heere Jezus is de grote Koning en de Redder van verloren mensen. Hij is een almachtige Koning.

Er staat in de tekst: *verbergings* en *schuilplaats*. Met een schuilplaats wordt bedoeld een sterke rots, die niet kapot gemaakt kan worden. Een rots waar de vloed het nooit van winnen kan. Een rots, die niet weggeblazen kan worden. Daar kunnen de wind en het regenwater niet tegenop. Die rots blijft altijd staan! Het is de rots waarop de wijze bouwer zijn huis heeft mogen bouwen. “En er is slagregen nedergefallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond.” (Matth. 7:25). Zo is de Heere Jezus ook. Hij is de grote Schuilplaats, de sterke Rotssteen. Paulus zegt dat de Heere Jezus de Rotsteen is. “En de Steenrots was Christus” (1 Kor. 10:4)

Laat ik van de Heere Jezus als Zaligmaker en Koning ook een paar dingen zeggen. De Bijbel is met Zijn Naam gevuld. Overal in de Bijbel komen we Hem tegen. Het gaat in de prediking en in het hart van Gods kinderen altijd om de kennis van Hem. Alleen in deze Koning is behoud en redding. Alleen deze Koning is almachtig. Hij regeert en bestuurt alle dingen.

De Heere Jezus is de enige Zaligmaker en Koning. Er zijn in onze dagen mensen die in Mohammed geloven. Maar Mohammed kan geen mensen redden. De Islam is een leugengodsdienst. Er zijn andere mensen die op zichzelf vertrouwen, zij kunnen zichzelf wel redden. Maar dat is ook helemaal verkeerd. Er is in deze wereld maar één Redder gekomen en die ene Redder draagt de naam Jezus. “En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.” (Hand. 4:12)

Gemeente, vaders en moeders, jongens en meisjes, dit moeten we nooit vergeten! Als wij straks gaan sterven dan zullen wij God ontmoeten. Dan zal God vragen aan ons stellen. Dan zal God ons leven oordelen. God zal dan niet aan ons vragen: "Van welke kerk was u lid?" of: "Heeft u altijd goed uw best gedaan?" Dan zal God niet aan ons vragen of wij misschien wel lief en aardig zijn geweest voor andere mensen. Hij zal ook niet aan ons vragen of wij veel verstand hebben gehad en of wij dat wel goed hebben gebruikt. Als iemand gaat sterven is er maar één vraag belangrijk en dat is of hij deel heeft aan de Heere Jezus Christus, of hij de Heere Jezus heeft leren kennen door het zaligmakende geloof. Alleen in de Heere Jezus is de zaligheid. Buiten Hem is er geen redding. Hij is gekomen om zondaren te redden. "Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was." (Luk. 19:10)

De Heere Jezus is de enige Zaligmaker en Koning voor kleine kinderen en voor oude mensen. Voor bekeerde mensen en voor onbekeerde mensen. Hij is de goede Herder. "Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en word van de Mijnen gekend." (Joh. 10:14). Hij is het Brood des Levens. "En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten." (Joh. 6:35). Laten we die Koning toch zoeken. Hij kan en wil zondige mensen redden van de toekomstige toorn.

De Heere Jezus is ook een gepredikte Zaligmaker. Mozes heeft in het Oude Testament over deze Heiland en Koning gepreekt. Hij heeft gewezen op die grote Profeet en op die eeuwige Koning. Jakob heeft op zijn sterfbed van deze Koning gesproken. "De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Denzelve zullen de volken gehoorzaam zijn." (Gen. 49:10)

Jesaja en Paulus hebben over Hem gepreekt. Héél de Bijbel is één grote prediking van de Middelaar Gods en der mensen. Een preek is nooit goed, als daarin niet genoemd wordt de Naam van de Heere Jezus. Het gaat in de prediking om Zijn Naam. Het gaat ook in de Bijbel om Zijn Naam. Het gaat ook in het hart van Gods kinderen om de gelovige kennis van Zijn Naam. De oude Simeon kon pas zingen en sterven toen Hij het Kindje Jezus in zijn armen mocht nemen. "Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord; want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien." (Luk. 2:29-30)

Wat is het wonder van de prediking? De Heere wil de prediking gebruiken door de Heilige Geest om dode zondaren levend te maken. Paulus predikte de Heere Jezus in Filippi aan Lydia en aan andere vrouwen. De Heere heeft het hart van Lydia geopend, zodat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Dan komt de Heere niet alleen wonen in je hoofd, maar dan gaat Hij met Zijn Woord en Geest wonen in je hart. Dat hebben we allemaal nodig in het leven en in het sterven.

Maar de Heere wil de prediking ook gebruiken om plaats te maken voor de Heere Jezus. Om Hem bekend te maken in het leven van Zijn kinderen. En als de Heere Zichzelf bekend gaat maken dan gaan de harten van Gods kinderen branden. "Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak op den weg, en als Hij ons de Schriften opende?" (Luk. 24:32) Dan gaan Gods kinderen soms zingen van blijdschap en verwondering.

*Maar 't vrome volk in u verheugd
Zal huppelen van ziele vreugd
Daar zij hun wens verkrijgen.*

De Heere Jezus is ook een toegepaste Zaligmaker. De Heere Jezus heeft de zaligheid en de redding verdient. Hij past het ook toe in het hart. De toepassing is nodig. Hoe weet iemand of hij die Man en die Koning mag kennen in zijn hart? Als de Heere Jezus in je hart komt, gebeuren er verschillende dingen. Zulke mensen worden bedroefd over hun zonden. Ze worden hartelijk bedroefd naar God. Ze gaan in de stilte tot God roepen en zeggen: "Heere, kan ik nog bekeerd worden tot U?" Zulke mensen zoeken de Heere. Ze hebben nergens rust, ze kunnen nooit zeggen dat ze misschien wel om hun tranen naar de hemel gaan. Ze kunnen alleen maar rust vinden als de Heere spreekt tot hun hart en in hun ziel. Zulke mensen worden heilbegerig, zij worden begerig naar God. Zulke mensen zien de zwartheid van hun zonden. Ze gaan echter ook luisteren naar de stem van God. De heilstem van de

Heere wordt het allerbelangrijkste in hun leven. De Heere Jezus heeft gezegd: "Mijn schapen horen Mijn stem". De stem van de Goede Herder hebben Gods kinderen in hun leven allemaal gehoord. Soms onder de prediking, onder het lezen van de Bijbel, onder het Heilig Avondmaal of bij de Heilige Doop.

Eén ding is zeker: kinderen van God horen hier in hun leven de stem van de Goede Herder. Zij die de Koning leren kennen worden allemaal gehoorzaam aan Gods geboden. Ze krijgen een hartelijke begeerte om naar Gods geboden te leven. Gods kinderen krijgen kennis aan de drie stukken: ellende verlossing en dankbaarheid. Alle kinderen van God zijn gehoorzaam aan de geboden en zijn ook veel werkzaam in het gebed, in de eenzaamheid. Misschien op een stil kamertje, misschien soms zomaar buiten in de natuur, misschien in de auto als u naar uw werk gaat. Allen die de Heere vrezen kennen het gebed in hun leven. Soms zingen ze wel eens zoals het staat in Psalm 116:

*"Och Heer, och wierd mijn ziel door U gered!
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig
De HEER is groot, genadig en rechtvaardig
En onze God ontfermt Zich op 't gebed.*

Een almachtige Koning. Gemeente denk er toch om: die Koning hebben we nodig. Die Koning maakt doden levend, die Koning zoekt zondaren op, die Koning zegt ook vandaag nog tegen jong en oud: "Zoekt Mij en leeft!" Zoeken wij die Koning? Kennen wij de stem van deze Zaligmaker? Alleen degenen die Zijn stem mogen horen zijn gelukkig, zij ontvangen het eeuwige leven. Dat brengt ons bij de derde gedachte: *een gezegende regering.*

3. Een gezegende regering

Er staat in vers 3: "En de ogen dergenen, die zien, zullen niet terugzien, en de oren dergenen, die horen, zullen opmerken." Jesaja bedoelt: er zijn blinde mensen en die kunnen niet zien. Er zijn dove mensen en die kunnen niet horen met hun oren. Maar als die Koning komt, dan zullen blinde mensen gaan zien, dan zullen dove mensen gaan horen, dan zullen dwaze mensen wijs worden.

Ook in vers 4 staan heerlijke dingen over de gezegende regering van deze Koning. "En het hart der onbedachtzamen zal de wetenschap verstaan, en de tong der stamelenden zal vaardig zijn, om bescheidenlijk te spreken." (Jes. 32:4). Jesaja profeteert hier over de grote wonderen die de Heere Jezus zal verrichten. En wat heeft de Heere Jezus grote en heerlijke wonderen gedaan.

Lees het maar in de evangeliën! Toen de Heere Jezus naar de aarde kwam, heeft Hij blinden ziende gemaakt, Hij heeft melaatse mensen gereinigd, Hij heeft lamme mensen weer beter gemaakt en heeft Hij dove mensen de oren geopend. Het belangrijkste is echter dat de Heere Jezus aan de mensen het Evangelie van vrije genade heeft verkondigd. En alhoewel de Heere Jezus nog steeds blinden en doven kan genezen, is toch het belangrijkste dat het Evangelie van genade en redding wordt verkondigd. Daardoor immers ontvangen zondige mensen vrede met God. Jesaja wil zeggen: "Die Koning en Zaligmaker zal wonderen doen, genadewonderen."

Wat zijn nu de genadewonderen die deze Koning zal verheerlijken? Wat is nu de inhoud van Zijn gezegende regering? Laat ik in de eerste plaats zeggen: het is een goede regering. We weten dat er slechte en goede koningen zijn. Een slechte koning in Israël was Achab. Een goede koning was Hizkia. Slechte koningen zijn slechte voorbeelden voor de mensen. Goede koningen zijn goede voorbeelden voor de mensen.

Christus is de hoogste Koning, Hij is de eeuwige Koning. Zijn regering is een goede regering. Dat betekent dat Zijn kinderen gelukkig zijn. De duivel wil ons wijsmaken dat de Bijbel ouderwets is, dat de kerk niet zo fijn is en dat de dienst van God heel erg naar is. Maar het zijn verkeerde dingen, die de duivel ons wil zeggen. Het is niet waar! De dienst van de Heere is een liefdedienst. De dienst van de Heere is een goede dienst. De Heere geeft aan bedroefde mensen blijdschap. De Heere geeft aan verloren mensen redding. De Heere geeft aan schuldige mensen vergeving.

Er is een groot verschil tussen de dienst van de duivel en de dienst van God. De dienst van de duivel kan mensen rijk of beroemd maken in de wereld. De dienst van de duivel kan ons

allerlei schatten geven op de aarde, maar al die schatten kun je niet meenemen als je gaat sterven. Als het leven ten einde is, heb je niets meer aan geld, roem en goed, dat moet je dan allemaal op de aarde achterlaten.

En wat krijgen Gods kinderen? Zij krijgen Gods liefde in hun hart. Ze voelen iets van Gods genade in hun leven. Dat hebben ze niet alleen in de tijd, niet alleen als ze leven, maar dat gaat ook mee als ze sterven. Zij krijgen goederen *in* dit leven, maar ze krijgen ook goederen *na* dit leven.

De Heere Jezus is een goede Koning en Zijn dienst is een liefdedienst. Jezus heeft gezegd: "Mijn juk is zacht en Mijn last is licht."

Die regering van de Heere Jezus is ook een eeuwige regering. Het rijk van de duivel gaat voorbij. Ook deze wereld gaat voorbij. Eén ding zal altijd blijven en dat is de regering van deze Koning. "Zijn heerschappij verduurt zelfs d' eeuwigheid." En Zijn kinderen gaan ten hemel in en erven koninkrijken.

Laten we onszelf de vraag stellen: Wie is koning in mijn leven? We kunnen niet twee koningen hebben in ons leven. Of de duivel is koning of de Heere Jezus is Koning. Als de duivel koning is in ons leven, dan zijn we ongelukkig, dan kunnen we eigenlijk niet leven, maar dan kunnen we helemaal niet sterven. Want dan betekent sterven de eeuwige rampzaligheid. Zult u daarover nadenken? Zult u de Heere bidden om bevrijding? Zult u God vragen om verlossing? Vraag en bid om waarachtige bekering. De Heere kan en wil dat geven. Haast u, spoed u om uws levens wil!

Is die Koning dan nog te vinden? De Bijbel zegt tot zondaren: "Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! want Ik ben God, en niemand meer." Dat zegt God tot verloren mensen. Dat zegt Hij ook vandaag nog tegen jongens en meisjes, tegen vaders en moeders. "Zoekt de HEERE en leeft."

Weet u niet meer hoe u behouden moet worden? Gaat u gebukt onder een pak van zonde en schuld? Heeft u of heb jij misschien een grote droefheid in het hart, een droefheid naar God over de zonden? Eenmaal kwam er een Koning in deze wereld en Hij zei dat Hij gekomen was om het verlorene te zoeken. Vraag of de Heere niet alleen in je hoofd, maar ook in je hart wil komen. En Hij wil komen! Hij werd geboren een beestestal. Hij werd geboren in de stal van Bethlehem. En zo wordt Hij nog steeds geboren, ook in de stal van een verloren hart. Hij kwam om het verlorene te zoeken.

Misschien heeft u deze Koning door het geloof mogen leren kennen... Wij zijn graag zelf koning, maar als die Koning in ons leven komt, dan gaat de kroon van ons hoofd af. Dan gaat Simon Petrus op de grond liggen. Dan wordt een mens klein en ootmoedig voor God. Dan wordt het zo'n groot wonder dat die Koning over zo'n zondig mens wil regeren, dat je het wel aan iedereen zou willen vertellen dat er een Zaligmaker kwam om het verlorene te zoeken. Dan komt er ware blijdschap in je leven. Dan is er gunning in je hart. "En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken gezegd was." (Luk. 2:17). "Zoekt de HEERE en leeft!"

Amen.

Slotzang Psalm 32: 4: *Gij zijt mij Heer' ter schuilplaats in gevaren;
Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren;
G' omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt,
Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt.
Mijn leer zal u, o mens, naar 't recht doen hand'len
En wijzen u de weg, dien gij zult wand'len.
Ik zal u trouw verzellen met Mijn raad,
Terwijl Mijn oog op u gevestigd staat.*