

Preek
gehouden te Goes op 24 mei 2008
door ds. C.J. Meeuse

Kan een hoogmoedige farizeeër tot God bekeerd worden? Wij lezen in de Bijbel dat God zondaren bekeert. Een verloren zoon komt tot bekering in een ver land. Wij weten van hoeren, slechte vrouwen, die door Christus tot God bekeerd worden. Wij lezen in de Bijbel van tollenaars en zondaren, die tot God bekeerd worden. Maar iemand die zichzelf heel goed vindt, die trots en hoogmoedig is vanwege al zijn godsdienst, moet ook bekeerd worden. De oudste zoon in de gelijkenis was geen verloren zoon. Als zo iemand bekeerd wordt, word hij toch een arme zondaar. God kan ook een Farizeeër of Schriftgeleerde, een trotse man of vrouw in de godsdienst, bekeren. O, God mocht het ons leren. We gaan het horen in de woorden van onze tekst, die u vinden kunt in Handelingen 9:4b: *Saul, Saul! wat vervolgt gij Mij?*

We beluisteren in deze tekst:

De bekering van een vervolger,

1. de vervolging,
2. de vervolger,
3. de Vervolgde.

1. De vervolging

De vijandschap tegen de jonge gemeente was erg groot. Daar waren veel Farizeeën en Schriftgeleerden, die de eerste christenen vervolgden. Denk aan het Sanhedrin. Ze hebben de apostelen in de gevangenis geworpen. Ze hebben ze gegeseld. Ze hebben ze verboden om te spreken in de Naam van Jezus. Maar ze konden hen niet het zwijgen opleggen. Petrus heeft gezegd: *Men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen.* Hij wilde naar God luisteren. Dat is goed. God heeft zeggenschap. Meer dan de mensen op deze wereld. Zijn Woord heeft kracht als Hij werkt door de Heilige Geest in ons hart. En dat zie je bij de apostelen. Ze luisteren niet naar het Sanhedrin. Maar ze luisteren naar Christus. Doet u dat ook? Luisteren naar het Woord van God?

Het geheim van die gehoorzaamheid is de liefde. Als er liefde in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest, dan wil je luisteren naar God, dan wil je Hem gehoorzaam zijn.

Maar wij zien bij de vijanden dat hun haat tegen de christenen groot is. Hoe komt dat? Zij hebben niet de liefde van Christus. Deze vijanden hebben zichzelf lief boven alles. Zo is de natuurlijke mens, die heeft zichzelf lief boven alles. Weet u dat? Hebt u dat geleerd door de Heilige Geest? Als je jezelf lief hebt boven alles, dan doe je waar je zin in hebt. Dan doe je wat je zelf wilt. Je doet je eigen wil en je eigen begeerten. Dan word je gedreven door hoogmoed. Eigenliefde is trots en hoogmoedig. Dat is de drijfveer van de natuurlijke mens, ook in de godsdienst. Alleen, een onbekeerde weet het niet en die wil het ook niet weten.

Zo zien we bij die eerste vervolging dat heel veel joden de christenen haten. De Heere Jezus had gezegd dat dit zou gebeuren. Het was voorspeld door de Zaligmaker. Toen Hij in de paaszaal was met Zijn discipelen heeft Hij al gezegd: "Ze zullen u overleveren in verdrukking. Ze zullen u doden. U zult gehaat worden om Mijn Naam. Dan zullen er velen geërgerd worden en ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten." Wat erg! Wat een vreselijke zonde van vijandschap tegen God. De Heere Jezus heeft gezegd: "Deze dingen heb ik gesproken opdat gij niet geërgerd wordt. Ze zullen u uit de synagogen werpen. En ze zullen u doden. En ze zullen menen Gode een dienst te doen." Wat een blindheid bij die vijanden van Christus! De apostel Petrus heeft het ook gezegd. "Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking, die over heel de wereld komen zal."

De Heere Jezus heeft niet beloofd dat die verdrukking weg zal blijven. Hij heeft ook niet beloofd dat Hij de verdrukking zou laten ophouden. Nee! En daarom bidt de jonge gemeente ook niet of de

Heere de verdrukking wegneemt. Dat vragen ze niet. Wat vragen ze dan wel? Ze vragen of de Heere wil geven dat Zijn knechten het Woord van God vrijmoedig zullen spreken. Dat bidden ze en God heeft het verhoord. We lezen in de Handelingen steeds weer dat de apostelen het Woord van God met vrijmoedigheid spreken. Doet u dat ook? Of hebt u niet gebeden om de Heilige Geest? U moet er ook om vragen of God u wil geven Zijn Woord met vrijmoedigheid te spreken tegen andere mensen op allerlei plaatsen. De apostelen hebben het gekregen. U kunt het ook krijgen.

Maar weet, als u dat doet, als u gaat spreken over God tegen andere mensen iedere dag op uw werk, dan zult u ook vijandschap krijgen. Dan zullen veel mensen u gaan haten. Kun je dan niet beter je mond houden? Nee! Dat kun je alleen als je geen liefde hebt in je hart. Als er geen liefde tot God is in je hart, dan kun je makkelijk zwijgen. Maar als er liefde tot God is, dan bid je om vrijmoedigheid om te spreken over de Heere en Zijn dienst. Is er die liefde? Dan bid je om de Heilige Geest en om vrijmoedigheid in het spreken.

En dan komt de vervolging. Want de Heere Jezus zei: "Een dienstknecht is niet meer dan zijn heer. Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen u vervolgen." Wij zijn niet meer dan de Heere Jezus. Ze hebben Hem gehaat, ze zullen ons ook haten. Maar daar is veel troost, als de Heere Jezus bij ons is. Als Hij komt wonen in je hart, dan komt Hij je troosten met Zijn liefde. Dan komt Hij je sterken door Zijn genade.

2. De vervolger

Wie was die vervolger? Saulus van Tarsen. Hij werd ook wel Paulus genoemd. De Heere Jezus riep hem: "Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?" Wat betekent die naam Saul? Het betekent: 'gebedene'. Het betekent dat zijn moeder tot God gebeden heeft om een kind. En God heeft haar verhoord en aan zijn moeder een kind gegeven. Een baby hield ze in haar armen en toen heeft ze hem genoemd: Saul, gebedene. Een mooie naam.

Maar wat zien we dat deze Saul is gaan doen? Hij is een vervolger van de christenen geworden, een vervolger van Gods kinderen. Hij is een grote vijand van God. Ja, dat zeggen wij, maar dat zei hij zelf niet. En dat zeiden de mensen in zijn dagen ook niet. Weet je wat ze zeiden van deze Saul? 'Dat is een goede jongen, dat is een knappe student. En hij kan niet alleen goed leren, maar hij is ook godsdienstig. Hij is ernstig. Hij is vroom. Hij leest graag uit de Bijbel en hij kan heel mooi bidden.'

Ze vonden deze Saul een hele goede jongen, een vrome jongen. Niemand zei iets kwaads van hem. Hij zelf ook niet.

Zijn vader en moeder woonden in Tarsen. Al gauw had de jonge Paulus zo veel geleerd, dat hij naar Jeruzalem mocht, om daar nog meer te gaan studeren. Daar was hij ver van huis, ver van zijn vader en moeder. Maar hij kwam daar om te studeren uit de Bijbel. En dat deed hij! Alle dagen zat hij te leren en te studeren en hij werd steeds knapper en vromer. 'Een goede jongen,' zei iedereen.

U zegt: "Ja, maar hij was toch een vervolger van de gemeente?" Als je dat tegen hem gezegd zou hebben, dan zou hij geantwoord hebben: "Ja, maar ik vervolg slechte mensen. Dat zijn volgelingen van Jezus van Nazareth. En die Jezus van Nazareth is een nare man, die heeft zoveel kwaad gedaan!" De Farizeeën zeiden dat Jezus is een slechte man was. Waarom? Omdat hij zoveel kwaad zei van hen. De Heere Jezus sprak over de zonde. Hij sprak ook over de zonden van de Farizeeën en van de Schriftgeleerden. Die vonden zichzelf zo goed. En de Heere Jezus zei: "Jullie zijn niet goed. Je bent slecht, je bent zondig. Je hebt een boos hart. God ziet je zonden. Je liegt het, dat je heilig bent! Want je bent niet heilig." De Heere Jezus sprak eerlijk tegen de Farizeeën, maar zij haatten Hem.

Doet u dat ook? Als er iemand komt die u uw zonden vertelt en zegt: "Dat is slecht en dat mag u ook niet doen." Vindt u dat fijn? Vindt u dat goed? Of zegt u: "Houd je mond! Spreek niet over mijn zonde." Wees eens eerlijk, haat u de mensen die u op uw zonden wijzen? Dan bent u net als die Farizeeën en Schriftgeleerden, want die haatten de Heere Jezus omdat Hij sprak over de zonden. Dan bent u net als die Saulus van Tarsen, want die haatte Jezus van Nazareth en de christenen, omdat ze over de zonden spraken.

Er zijn mensen die houden alleen maar van andere mensen als ze goed van hen spreken. Maar dat is niet goed. Wij moeten de mensen liefhebben die ons eerlijk behandelen en die eerlijk spreken over de zonden. Maar Saulus van Tarsen, nee, hij haatte die christenen! Hij noemde ze: 'mensen die van die weg waren'. Zo staat het in de Bijbel in vers 2: *En hij begeerde brieven van hem naar Damaskus, aan*

de synagogen, opdat, zo hij enigen, die van die weg waren, vond. Wat betekent 'die weg'? Dat is de weg der zaligheid! Dat is de weg uit de duisternis naar Gods wonderbaar licht. Dat is de weg van Christus. Paulus haatte Christus en hij haatte die weg. Hij wilde de mensen die van die weg waren, gevangen nemen, binden en meenemen naar Jeruzalem. Daar moeten ze in de gevangenis opgesloten worden.

Maar dan gebeurt het wonder. Als hij op zijn paard naar Damaskus reist is daar opeens een licht! Nog feller dan het licht van de zon. Hemels licht. Saulus valt op de grond. Ik denk dat zijn zwaard in stukken gebroken is. Maar in ieder geval is zijn hart gebroken. Zijn harde hart wordt door God verbroken. Dat kan God doen, ook bij ons. Jezus verschijnt voor hem. Jezus roept hem met een duidelijke stem: *Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?* Wat is dat een wonder, dat God iemand omkeert op zijn weg. Want de weg van Saulus was een weg naar de dood, was een weg naar de hel. Maar hij wist het niet. Hij dacht dat hij goed was. En God gaat hem leren dat hij slecht is, dat hij een vijand van God, een vijand van Christus is, een vijand is van Gods kinderen en een vijand van zijn eigen zaligheid. Dat gaat Christus hem leren.

Hebt u het ook geleerd? Dan leer je niet hoe goed je bent, maar hoe slecht je bent. Als je altijd genoeg hebt aan je eigen godsdienst, je eigen werken, je eigen vroomheid, je eigen gerechtigheid, dan moet je leren dat dit niet genoeg is voor God. En dat je beste werken vol zonden zijn. En dat je bij God door al je zonden alleen maar een grote schuld hebt. De Heilige Geest leert het een zondaar. De Heilige Geest leert het ons ook, als Hij in ons hart komt.

Saulus van Tarsen wordt als een blinde weggevoerd, meegenomen naar Damaskus. Hij kan niet meer zien. Ze moeten hem bij de hand vatten en meenemen naar de stad. Ik hoor hem bidden. Hij bidt twee gebeden. In het eerste gebed kun je horen dat hij God niet kende. In het eerste gebed heeft hij gevraagd: *Heere, Wie zijt Gij?* En zo gaat het als God ons bekeert. Dan leer je dat je God niet kent. Dan ga je vragen: "Heere, Wie zijt Gij? Mag ik U leren kennen?" Dat is een goed gebed, wat je altijd weer moet bidden. "Heere, mag ik U beter leren kennen?" Gods kinderen bidden altijd om licht en waarheid, opdat die ze geleiden op de weg der zaligheid. Vraag u het ook maar aan God: "Heere, mag ik U kennen en nog beter leren kennen?" Want Gods kinderen hebben een opwas in de genade en kennis van de Heere Jezus Christus nodig.

Het tweede gebed wat hij bidt is: *Heere, wat wilt U dat ik doen zal?* Saulus van Tarsen heeft altijd geweten wat hij doen moest: christenen vervolgen, dat moest hij doen! Dat dacht hij zelf. Dat had hij niet van God geleerd. En nu leert hij dat hij nog nooit geluisterd heeft. Met al zijn godsdienst, met al zijn werken, met al zijn studeren, lezen en bidden, heeft hij nog nooit goed naar God geluisterd. Nu wel. Nu hij bekeerd wordt gaat hij echt luisteren naar God. Wij ook?

Als je tot God bekeerd wordt, dan ga je je Bijbel anders lezen. Dan ga je biddend lezen. Dan vraag je: *Heere, leer mij Uw weg. Leid mij in Uw waarheid. Leer mij, want Gij zijt de God mijns heils.* Zo bidt David, Gods kind en knecht. Zo bidt Paulus, die hier gemaakt wordt tot Gods kind en knecht.

3. de Vervolgde

Wie werd er vervolgd? U zegt misschien: de christenen. Ja, de eerste christenen in Jeruzalem, in Damaskus werden vervolgd. Maar leest u het goed in de Bijbel? Daar staat in vers 4: *wat vervolgt gij Mij?* De Heere Jezus zegt: 'Saul, jij vervolgt Mij!' Christus werd vervolgd. Kunt u het begrijpen, dat Christus Zich laat vervolgen? Hij kan toch al Zijn vijanden in één keer doden? Ja, maar dat doet de Heere Jezus niet. Hij kan het wel. In Gethsémané kon Hij wel bidden om legioenen engelen, maar Hij heeft er niet om gevraagd. Hij gaf wel een teken, toen al die mensen achterover vielen op de grond. Ze wilden Jezus pakken in Gethsémané en ze vielen allemaal op de grond. Maar ze waren niet dood. De Heere Jezus heeft Zijn vijanden niet gedood. Toen Petrus met zijn zwaard sloeg en het oor van Malchus op de grond lag, heeft de Heere Jezus het opgeraapt en het er weer aangezet. Je ziet dat de Heere Jezus deed, wat Hij tegen ons zegt: *Hebt uw vijanden lief. Zegent ze, die u vervloeken. En bidt voor degenen die u haten en die u geweld aandoen.* Dat heeft de Heere Jezus tegen ons gezegd en Hij heeft het gedaan. Hij heeft de Wet met alle tien de geboden vervuld. Hij is gehoorzaam geweest als een knecht van God. En als een Dienaar van Gods kinderen heeft Hij de Wet vervuld. Zij willen het,

maar ze kunnen het niet. Maar Hij heeft het gedaan. Hij had God lief boven alles en Hij had de naaste lief als Zichzelf.

Maar daar is méér. De Heere Jezus zoekt ook zondaren en roept ze tot bekering. Slechte zondaren: hoeren, slechte vrouwen, tollenaren en zondaren roept Hij tot bekering. Maar ook Farizeeën en Schriftgeleerden roept Hij tot bekering. O, wat een wonder: Hij laat Zich een tijd vervolgen, maar keert Zich dan om en spreekt tot een vervolger, schudt hem wakker, geeft hem leven, geeft hem liefde in het hart, vernieuwt het hart en het leven, door Zijn genade en liefde.

O vrienden, ik vraag je: hoort u bij de vervolger of bij de Vervolgde? Je kunt beter bij de Vervolgde horen. Maar van nature zijn we als Saulus van Tarsen, net eender. Dan horen we bij de vervolger. Dan zij we vijanden van alle mensen die ons op onze zonden wijzen. Dan zijn we vijanden van God, van Christus, van genade, van Gods kinderen en van onze eigen zaligheid.

Maar dan roept God je tot bekering. En dan zegt Hij ook nu nog: *Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?* En o wonder, als je dan de liefde van die Vervolgde mag leren kennen en je hart wordt verbroken en er wordt liefde in uitgestort. Dan ga je bij Hem horen en zul je zeggen: *hartelijk zal ik U liefhebben, Heere mijn Sterkte.*

Amen.