

Preek
gehouden te Oostkapelle op 13 april 2008
door ds. W. Harinck

De tekst is uit Matthéüs 28: 18: *En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.*

Het gaat hier over:

Christus' middelaarsmacht:

1. De uitgestrektheid van die macht
2. Het buigen voor die macht

1. De uitgestrektheid van die macht

In de veertig dagen tussen Pasen en Hemelvaart is de Heere Jezus vele keren verschenen aan de discipelen. Hier in onze tekst gaat het wel over een bijzondere verschijning. Het was in Galiléa, bij de berg waar de Heere Jezus over gesproken had met Zijn discipelen. Plotseling verschijnt Hij en staat Hij daar, de Opgestane, de levende Zaligmaker. Sommigen herkenden Hem direct, anderen twijfelden nog. Ze zijn in aanbidding voor Hem neergevallen.

De Heere Jezus treedt op Zijn discipelen toe, Hij komt dichterbij. We horen Hem die rijke woorden spreken: *Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.* Wat een rijke woorden! Ze klinken uit de mond van dezelfde Jezus, Die als een machteloze heeft gehangen aan het kruis van Golgotha. Dezelfde Jezus, Die Zich had overgegeven in dood en graf, Die als een stemmelooz Lam ter slachting was geleid, Hij spreekt hier, zo koninklijk, als de Opgestane, als de eeuwige Zoon van de Vader: *Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.* In Zijn diepe vernedering hebben de discipelen Hem gezien, in Zijn lijden en in Zijn sterven. Ze hebben Hem zien worstelen in de hof van Gethsémané, waar Hij bloed heeft gezweet, waar Hij heeft gekropen in het stof. Hij heeft aan het kruis gehangen en uitgeroepen: *Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?* En nu horen ze Hem juichen! De overwinning van Pasen klinkt er door, als ze Zijn stem hier in Galiléa horen. De triomf, de overwinning van dood en van graf. Hij heeft alle macht in de hemel en ook op de aarde.

Het mag de nadruk wel hebben, als Hij zegt: *Mij is gegeven.* Mij, dezelfde Jezus die tevoren aan het kruis het hoofd buigende, de geest gegeven heeft, dezelfde Jezus die ze in het graf hebben neergelegd, Hij getuigt dat Hij nu alle macht heeft. Hij is geen Man van smarten meer. Nu is Hij de Koning der koningen en de Heere der heren. Nu geen lijden meer, maar eeuwige overwinning. Jezus spreekt hier van Zijn macht en Hij noemt Zijn macht een *al*macht. Dat kenmerkt de opgestane Zaligmaker. Hij heeft alle macht. De macht van scheppen, de macht van onderhouden. Hij heeft de macht om te besluiten, maar Hij heeft ook de macht om Zijn besluiten uit te voeren. Hij heeft de macht om te verlossen, maar Hij heeft ook de macht om te verderven. Hij heeft de macht om te doden en de macht om levend te maken. De macht om te openen en de macht om te sluiten. De macht om genade te bewijzen en om te verdoemen. Hij heeft alle macht. Onbetwistbaar. Soeverein. Vrijmachtig. Absoluut en ongedeeld. Hij heeft alle macht. Het gaat al het menselijke denken te boven. Het is een goddelijke, een eeuwige en een hemelse macht. Daarom ook: *álle* macht. Hoe uitgestrekt is die macht!

Jezus zegt: "Mijn macht is uitgestrekt tot in de hemel. In de hemel heb Ik alle macht." In de hemel, dat is de plaats waar God woont. Daar is de troon van God. In de hemel staan een grote legerscharen van engelen. Daar heeft Christus nu alle macht. Hij heeft macht over al de engelen. Ze gehoorzamen Hem op Zijn wenken. Hij hoeft maar te spreken en de engelen in de hemel gehoorzamen Hem. Hij heeft macht bij de Vader in de hemelen. Want de Vader, Die in de hemel is, hoort Hem altijd. Hij heeft macht van voorspraak, macht van voorbidding bij de Vader in de hemel.

Christus heeft in de hemel de macht over de Heilige Geest. Om de Heilige Geest naar de belofte van de Vader te zenden. Dat zien we ook gebeuren op die grote dag in Jeruzalem, als het Pinksteren gaat worden. Want Pinksteren is het bewijs dat Christus alle macht heeft in de hemel. Christus heeft de Vader gebeden of Hij de Heilige Geest wil zenden. En dan wordt het vervuld. Dan wordt de Geest van Pinksteren uitgezonden. Dat laat ons zien dat Christus macht heeft in de hemel.

De uitgestrektheid van Zijn middelaarsmacht is ook op de aarde. Ook op aarde bezit Christus alle macht. Hij regeert over alle dingen. De grote dingen en de kleine dingen. Hij regeert de koningen op hun tronen, maar ook het musje op het dak. Hij regeert over de haren van ons hoofd, want die zijn alle geteld. Hij regeert over de wind en over de golven. Hij kent de gedachten van de mensenkinderen en de harten van de koningen zijn in Zijn hand. Christus heeft alle macht op de aarde. De teugels van het hele wereldgebeuren liggen in Zijn handen. Hij doet alle dingen naar de raad van Zijn wil. Ook doet Hij alle dingen die er op aarde gebeuren, meewerken ten goede voor al degenen die Hem liefhebben en die naar Zijn voornemen geroepen zijn.

Dat Christus alle macht heeft op de aarde, zien we vooral zo heerlijk uitkomen in Zijn regering over Zijn kerk. Hij vergadert Zijn kerk. Hij roept ze uit alle talen, volken, geslachten en natiën. Uit het oosten, westen, noorden en zuiden. Christus, Die alle macht heeft op de aarde, Hij vergadert Zijn gemeente wereldwijd.

Maar Hij bewaart Zijn kerk ook. Hij bewaart ze in Zijn kracht. Al gaat satan rond als een verscheurende leeuw, of als een engel des lichts. Al kunnen we soms vrezen dat de poorten van de hel Gods gemeente zal overweldigen, maar Christus heeft alle macht op de aarde. Hij bewaart Zijn kerk. Ze zijn in Zijn handpalmen gegraveerd. Hij draagt ze door Zijn kracht. Christus is het Hoofd van Zijn kerk. Aan het kruis van Golgotha heeft Hij over alle machten getriomfeerd. Hij heeft nu de sleutels van de hel en van de dood. Hij heeft het beloofd, dat de poorten van de hel Zijn gemeente nimmer zullen overweldigen. Hij is die sterke Zaligmaker. Hij zal niet toelaten dat één van de Zijnen verloren gaat. Hij is de eeuwige Veiligheid van Zijn kerk.

Christus zegt hier: *Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.* Het is Hem *gegeven*. Hij heeft die macht niet gestolen. Hij heeft die macht niet gepakt. Het is Hem gegeven. Wie heeft Christus die macht gegeven? Zijn Vader die in de hemel is, heeft Hem alle macht gegeven. Van eeuwigheid reeds bezat Hij alle macht. Hij is immers de eniggeboren Zoon van God. Onder het Oude Testament hebben de beloften al verkondigd dat Christus alle macht heeft. Ja, zelfs de eerste belofte die van Christus spreekt, sprak van de macht die Hij heeft. Hij is het Zaad van de vrouw. Hij zal komen om het slangenzaad de kop te vermorzelen. De eerste belofte verkondigde al dat Hij een sterke Zaligmaker zou zijn, dat Hij satan zou overwinnen, dat Hij uit de dood het leven aan zou brengen. Zelfs in Zijn vernedering, in de gestalte van een dienstknecht, als Christus in de weg van Zijn lijden al Zijn macht heeft afgelegd, ook dan zien we dat Hij een sterke Zaligmaker is. Als Hij de zieken geneest, als Hij duivelen uitwerpt en als Hij doden levend maakt. Als Hij op Golgotha Zijn hoofd buigt en de geest geeft, dan zien we zelfs in Zijn sterven dat Hij macht heeft, dat Hij macht heeft om Zijn leven af te leggen.

Maar we moeten hier in onze tekst vooral denken aan Zijn opstanding. Na Zijn opstanding heeft de Vader Hem alle macht gegeven. Nadat Christus het offer heeft gebracht, Zijn bloed heeft gestort en dat grote werk heeft volbracht om een eeuwige verlossing teweeg te brengen, als Hij aan al de eisen van Gods gerechtigheid heeft genoeg gedaan, als Hij de weg van de zaligheid heeft geopend door Zijn bloed, als Hij het verlossingswerk volbracht heeft, dan ontvangt Hij van de Vader alle macht in de hemel en op de aarde. Het is het loon wat de Vader Hem gegeven heeft. Het is het bewijs dat de Vader nu een volkomen genoegdoening heeft gevonden in het werk van Christus. Dat de Vader genoeg gedaan is door de dood van Zijn Zoon.

Alle macht in de hemel en op de aarde. Christus heeft een uitgestrekte macht en een onmetelijke macht. Dat zien we vooral in de bekering van zondaren. Christus heeft nu de sleutel om het gesloten hart van een zondaar te openen. Juist daarin zien we het bewijs dat Hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde.

2. Het buigen voor die macht

We zagen in onze eerste gedachte de uitgestrektheid van de middelaarsmacht van Christus. In onze tweede gedachte letten we op het buigen voor die macht.

Laten we beginnen met een vraag. Een vraag voor ouderen. Een vraag voor jongeren. Een heel persoonlijke vraag. Kent u, ken jij de macht van Christus? Hebben we daar persoonlijk ondervinding, dat is kennis van met ons hart? Weten wij dat aan Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde? Hebben we dat ondervonden? Voelen we dat in ons hart en in ons leven, dat Hij alle macht heeft? We kunnen veel weten over de Bijbel. Dat is goed. We kunnen ons verdiepen in de dingen van Gods Woord. Dat is nodig. Maar de vraag is: kennen we uit persoonlijke ondervinding de middelaarsmacht van Christus?

Ik bedoel dit: kennen we de zaligmakende, de verlossende kracht van Christus? Want er is een almachtige kracht van God nodig om een zondaar tot bekering te brengen. Om te verlossen van dood en graf, om het eeuwige leven te verkrijgen is de middelaarskracht van Christus nodig. Want van nature zijn we zulke onwillige mensen en dan hebben we de zonde en de wereld en ons eigen ik zo hartstochtelijk lief. Calvijn, de Reformator van Genève, spreekt over een beestachtige liefde tot de zonde. Om die banden, om die boeien te breken is er een almachtige kracht van God nodig in je hart en in je leven, zodat je wordt verlost van je blindheid, van je duisternis, van je geestelijke dood. Alleen door Zijn kracht worden zondaren wederom geboren tot een levende hoop. Hij werkt Zijn genade macht in zondaren opdat de deur van het hart wordt geopend. Opdat we gaan buigen aan de voeten van de Zaligmaker.

Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Iedere bekering van een zondaar is het bewijs dat Jezus alle macht heeft. Hij heeft de macht om de onwil te breken, om de tegenstand uit het hart weg te nemen, om de hoogmoed van ons bestaan te vernederen. Als zalig worden afhankelijk was van mensen, als zalig worden afhankelijk was van ons willen, kiezen of lopen, dan zou er niemand zalig worden! Maar nu dat rijke woord van Jezus: *Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.* En Hij bewijst het! Hij bewijst Zijn macht door Zijn Woord. Door de wondere werking van de Heilige Geest bewijst Christus Zijn middelaarsmacht. Al Gods kinderen zijn het levende bewijs van die almachtige kracht van Christus. Want niemand komt tot de Vader dan door Hem. Alleen door die almachtige kracht van Christus gaan zondaren naar God zoeken en vragen.

Wat een verandering brengt dat in je hart en in je leven. Dan wordt de zonde ons tot smart en onze wil wordt omgebogen. Zie het maar bij Saulus van Tarsen. Hij was een vervolger van de gemeente Gods, blazende dreiging en moord. Wat stond hij hoog met zichzelf. Maar op de weg naar Damascus klinkt het goddelijke 'halt': *Saul, Saul wat vervolgt gij Mij?* Daar ligt hij plat op de grond. Het eerste wat hij vraagt is: *Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?* Dat is het bewijs dat Christus alle macht heeft. Die vijand, die tegenstander, die Saulus, hij wordt overwonnen! Wat een genadekracht, wat een liefdemacht heeft Jezus!

Dan komen we aan Zijn voeten terecht. Dan gaan we naar Hem vragen, overtuigd van zonde en van schuld. Je gaat zien dat je God mist, dat je zo arm, ellendig en schuldig bent. Dat je sterven moet en dat je niet sterven kan. Hij vernieuwt je hart. Het oude gaat voorbij en alle dingen worden nieuw. Je gaat dan pas echt zien wie je bent: een verloren zondaar, op de brede weg die naar het eeuwig verderf leidt. Wat wordt de zonde je dan bitter. Wat ga je arm en ellendig over de wereld. Die verandering, is het bewijs dat Christus nu alle macht heeft. Hij vernieuwt het harde hart. Hij maakt de onwilligen gewillig. Dan gaan we nederig naar Hem vragen. We gaan voor Hem buigen: "O Zone Davids, ontferm U mijner."

Die macht van Christus is een trekkende macht. Hij trekt zondaren uit het donkere en diepe moeras van de zonde. Wat kunnen we er diep inzitten. Wat kunnen we vastzitten in onszelf en in de zonde. Wat kunnen we aan de zonde verslaafd zijn. Maar Christus trekt zondaren eruit. Want Hem is gegeven alle macht. Laat niemand wanhopen! Want voor deze sterke Zaligmaker bestaan er geen hopeloze gevallen.

Niet alleen bewijst Christus Zijn macht in het overtuigen van zonde, in het vernederen van ons hart, maar Hij bewijst ook dat Hij alle macht heeft in het opheffen van de vernederde zondaar, in het

troosten van het gebroken en het verslagen hart van de zondaar. Hij bewijst Zijn macht ook in het genezen van dat verbroken zondaarshart. Hij heeft de macht om tot het geloof te brengen. Om vanuit nood en verlorenheid dat verlossende gezicht te schenken op Hem, Die machtig is om te verlossen. Hoe onvergetelijk om dan voor het eerst in je leven als een arme en als een verlorene op Hem te mogen zien, als die machtige Verlosser, als die gewillige Zaligmaker. Dat nu alles in Hem te vinden is wat tot onze zaligheid nodig is. Dat er in Zijn bloed vergeving is voor al onze zondeschuld. Dat Hij volkomen kan zalig maken, allen die door Hem tot God gaan. Hij bewijst dat Hij alle macht heeft door de banden van de satan te verbreken, door de banden van het ongeloof te verbreken, dat er kracht is in Zijn bloed. Ja, dat er meer kracht is in Zijn bloed om ons te bevrijden, dan dat er kracht is in de zonde om ons te verdoemen. Dat Hij rechtvaardig maakt. Dat Hij een eeuwige verlossing heeft teweeg gebracht.

Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Het bloed van Christus doet kracht in de hemel voor de troon van God. Dan is de heilige en rechtvaardige God tevreden door het offer van Zijn Zoon. Dan legt God Zijn toorn en Zijn gramschap af en dan wil Hij de zondaar aannemen om de verdiensten van Christus. In de hemel doet Christus kracht als de Middelaar en Zaligmaker voor de troon, maar ook op aarde, in de harten van de Zijnen doet Hij kracht door hen te troosten, te onderwijzen, te sterken en op te heffen in het midden van hun ellenden.

Door het geloof krijgen we deel aan de kracht van Christus. Dan hebben we door Hem de kracht om over de duivel te triomferen. Want wie zal er nog beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Door Christus' kracht triomferen we over de dood. *Dood waar is uw prikkel? Hel waar is uw overwinning?* Christus doet al de Zijnen delen, gemeenschap hebben, met Zijn kracht door het geloof. O wat een genade om dan door Zijn kracht te mogen leven, te strijden tegen de zonde en tegen je eigen ik, tegen je vlees, tegen je oude mens, tegen de wereld en tegen de duivel.

Christus bewijst Zijn macht ook te midden van de beproevingen in het leven van Zijn kind onder het kruis. Onder het heiligend kruis schenkt Christus Zijn kracht. Dan geeft Hij de moeden kracht en Hij richt de neergebogenen weer op.

Dan wordt het lied van de pelgrims naar Sion gehoord: "mijn Jezus geleid mij, onder het heiligend kruis, naar 't erfgoed daarboven, naar 't Vaderlijk huis." Zo komen ze eeuwig thuis. Niet op eigen krachten, maar op de kracht van die Ander. Op de kracht van die dierbare en gezegende Zaligmaker. Als die almacht van Christus er niet was, dan was er geen troost, dan was er geen hoop, dan was er geen geloof, dan was er geen zaligheid, dan was er geen toekomst. Zalig, om als een krachteloze te leunen en te steunen op Hem.

De uitgestrektheid van die Middelaarsmacht, maar ook dat wonderlijke en gezegende buigen onder die macht. Kent u die plaats van dat buigen aan Jezus' voeten? Nog is er plaats voor jongeren, voor ouderen. Hij wacht nog om genadig te zijn. Maar haast u en spoed u, om uws levens wil! Want de wereld zegt: je leeft maar één keer. Ze hebben gelijk, het is waar: je leeft maar één keer. Wat achter je ligt kun je nooit meer over doen. Het is nog het heden van de genade. Het is nog de dag van zaligheid. Er is nog plaats aan Jezus' voeten. Hij staat nog in ons midden in de prediking van het Woord als een almachtige Zaligmaker.

Ja, zegt u, Hij is een machtige Zaligmaker. Maar is Hij ook een gewillige Zaligmaker? Is Hij ook gewillig om zondaren te ontvangen aan Zijn voeten? Als Hij geen gewillige Zaligmaker was, zou Hij dan nog dienaren tot u zenden, die u in Zijn Naam bidden: *Laat u met God verzoenen?* Hij is niet alleen een machtige Verlosser, maar Hij is ook een gewillige Verlosser. Zoek naar Hem! Vraag naar Hem. Er is nog plaats aan Jezus' voeten.

Vooraf voor u, die moet zeggen: "Ik heb niet één penning om te betalen. Ik kan in eigen kracht niet één zonde overwinnen, niet één vijand eronder krijgen. Ik kan in eigen kracht m'n weg niet gaan, m'n kruis niet dragen. Ik kan de Heere niet meer missen." Vooraf voor zulken is er nu plaats aan Jezus' voeten. Dan wil Hij het bewijzen dat Hem gegeven is alle macht in de hemel en ook op de aarde. Dan hoeven we niet tot de hemel op te klimmen. Dan hoeven we alleen maar hier op de aarde voor Hem te buigen. In de diepten van ellende laat Hij Zich heden nog vinden!

Amen.